

# Hälsning

FRÅN FÖRSAMLINGSFAKULTETEN

NR 1, 2014



**Din gåva gör skillnad!**



# Framtidsfrågorna

**D**etta läsår firar Församlingsfakulteten sitt 20-årsjubileum. Det som stod i fokus vid det stora firandet i oktober 2013 var glädje och tacksamhet över vad Gud gör och har gjort för, med och genom Församlingsfakulteten. Vi har valt att använda 20-årsjubiléet som ett tillfälle att också blicka framåt. Vi arbetar intensivt med att sätta fokus på framtiden och frågorna som vi kan komma att ställas inför. Detta arbete sker dels i arbetslaget och styrelsen, dels också i dialog med vänner på olika håll. I början av året hölls en sådan samling med inspirerande och utmanande samtal.

Vi lever i en tid av förändring, inte minst i det kyrkliga landskapet. Sekulariseringen av det svenska samhället gör att den kristna trons närvaro i det offentliga rummet ständigt utmanas och ifrågasätts. Inom många kyrkor sjunker antalet gudstjänstdeltagare och församlingar slås samman eller avvecklas då det inte längre finns aktiva församlingsmedlemmar som kan bära verksamheten.

Till detta kommer att vi lever i något av en brytningstid i fråga om teologin. Det som tidigare kännetecknade kyrkor och missionsorganisationer, att man hade en gemensam tro och bekännelse som man samlades kring i gudstjänst och tillbedjan, håller på att ge vika för en pluralism. En kristen gemenskap, när den fungerar som den ska, är en andlig gemenskap kring bekännelse, men också oundvikligt en sociologisk gemenskap. Det som sker när den andliga sidan tunnast ut och splittras upp i en pluralism är att gemenskapen blir enbart sociologisk. Det är den utvecklingen vi kan se runt om oss på många håll i vårt land i våra dagar.

Den kristna kyrkan har genom historien främst varit en stads-religion. Redan i Apostlagärningarna skildras hur evangeliet sprids från stad till stad. Så har det sedan fortsatt. I Sverige ser vi nu hur sekulariseringen går snabbast fram i städerna medan kyrkorna på mindre orter i högre grad lever kvar. I många stycken är städerna centrum för samhällsutvecklingen, så städerna är, nu liksom tidigare, av strategisk vikt för arbetet med att sprida evangelium och bygga församling.

För Svenska kyrkans del har läget av flera analytiker beskrivits som en kyrka i fritt fall, men varningsropan verkar inte hörsammas. I varje fall kan vi inte se några seriösa förslag för att vända utvecklingen. I takt med att den äldre generationens gudstjänstfolk flyttar från jordelivet dör församlingarna ut. Formellt slås de samman till större enheter, men oftast

med färre gudstjänster, färre gudstjänstdeltagare och färre kyrkor.

Det är inte lätt att veta hur de nödvändiga nedskärningarna av budgetarna i församlingarna kommer att påverka verksamheten. I so ml i ga fall kan man avyttra egendom och behålla personalstyrkan en period, men förr eller senare kommer alla församlingar att ha en mindre personalbudget.

Frågan är vad som händer då. Kommer de som vill predika Ordet att orka fortsätta med den större arbetsbördan som följer av utvecklingen? Är de präster som nu är ute i tjänst rustade för att bygga församling i ett arbetslag som till huvuddelen kommer att bestå av ideella? Finns det ideella krafter nog?

För Församlingsfakultetens räkning är det ovan skrivna ändå bara en bakgrund. Frågorna vi måste ställa oss är närgångna. Är våra studenter efter genomgången utbildning rustade för att bygga församling under de omständigheter som väntar? Har vi ett teologiskt tänkande om kyrkan som bevarar oss från att hamna i ett producent- och konsumenttänkande kring församlinglivet? Har våra studenter fått redskap att analysera vår samtids kultur så att de kan förkunna evangeliet i framtiden? Är det rustade att vara ledare för människor som vid sidan av heltidsarbete och familj vill bidra till Guds rike?

Vi vill att vår undervisning och vår utbildning ska vara sådan att studenter härifrån är rustade att verka under olika omständigheter. Någon kanske kommer till en fungerande församling med ett fungerande gudstjänstliv i Svenska kyrkans tradition. Någon kanske kommer till en böne- och samtalsgrupp som behöver ledning och undervisning, men där det helt saknas resurser. Någon kanske kommer att arbeta med evangelisation bland muslimer osv. Vi kan inte förutse alla situationer, men det är vår uppgift att rusta studenterna för olika situationer och sammanhang med olika profil, styrkor och svagheter.

Frågan till oss alla är om vi tror Gud om att kunna utföra sitt verk genom oss också i omvälvande tider. Orkar vi stå trogna och uthålliga i tjänsten? Vågar vi investera och arbeta idag för den verklighet som väntar om 20 år?

Vi på Församlingsfakulteten vill tillsammans med er arbeta för att utbilda och utrusta Kristi kyrkas tjänare, men vi behöver er hjälp. Vi behöver samtala med er för att finna vägen och göra vägval. Vi behöver er förbön och vi behöver ert stöd.

Johannes Hellberg  
rektor

Hälsning



Din gåva gör skillnad!

Hälsning är utgiven av

Församlingsfakulteten  
Södra vägen 61  
412 54 Göteborg

Tel: 031-778 35 40

Fax: 031-778 35 48

E-post: info@ffg.se

Hemsida: www.ffg.se

PlusGiro: 6 40 60-7

BankGiro: 622-5387

Ansvarig utgivare:

Johannes Hellberg

Redaktion:

Torbjörn Johansson (red.),

Marie Persson (red.sekr.),

Jakob Appell, Rune Imberg

# Frestande och rådande synd

**E**n kristen frestas av synden. Så förblir det för honom livet ut. Inte bara unga utan även gamla kristna erfar ständigt syndens frestelser. Det svåra kan visserligen ta sig olika uttryck i olika tider och situationer. Luther gör en grov indelning genom att tala om de ungas till sinnlighet dragande lustar, de vuxnas dyrkan av Mammon och girighet samt de gamlas egenrättfärdighet och självberöm. Men synd som synd, och till det är vi alla skyldiga oberoende av ålder, utan skillnad och undantag.

I själva verket är medvetandet om frestelserna något som hör med till en levande kristendom. En erfaren kristen märker lättare den synd som ”lurar vid dörren” (Gen. 4:7). En oerfaren kristen vandrar på obekymrad och råkar gång på gång illa ut. Därför ökar syndens frestelser snarare med åldern än minskar. En rätt tro visar sig just i en bävande känslighet inför den helige, allsmäktige Guden. Hur lätt faller vi inte i synd! Den som står i dag må se till att han inte snubblar och faller i morgon.

Att frestas av synden orsakar själen anfäktelse. Blir jag aldrig bättre? Måne jag ens har tro? Var finns min Gud, hans hjälp och kraft? När jag fram till himmelen? Du är förvisso inte den förste som grubblar över dessa ting natt och dag. Hos Luther möter vi följande ypperliga undervisning:

”Ingen kan undvika att bli frestad. Men var och en kan åtminstone försvara sig själv och i sina lidande vända sig till Gud i bönen och åkalla honom om hjälp. På så sätt läser vi i en gammal bok om våra fäder, hur en ung broder ber om att bli kvitt frestande tankar. Då svarade en gammal klosterpater: ’Käre bror, du kan inte hindra fåglarna från att flyga över ovanför ditt huvud, men du kan mycket väl hindra dem från att bygga bo i håret på dig.’ Alltså kan vi, såsom den helige Augustinus säger, inte undvika anfäktelser, men genom att be till Gud och ropa till honom om hjälp kan vi utan tvekan försvara oss.”

Att vara frestad är i och för sig ingen synd. Je-

sus var ju ”frestad i allting, dock utan synd” (Hebr 4:15). Hos oss skapar frestelsen utan tvekan snabbt olika onda begär, felaktiga tankar, om inte rentav gudsförsmädelse, även då vi inte i yttre mening förfaller till att leva efter dem. Naturligtvis är redan sådana illasinnade rörelser i hjärtat synd (vilket t.ex. bergspredikan lär på femte och sjätte budens område, Matt 5:21–30). Detta måste vi ha klart för oss. Likväl uppmanas och uppmuntras vi mitt i våra mångahanda frestelser att frimodigt ”gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid” (Hebr 4:16). Vår himmelske överstepräst ”kan ha medlidande med våra svagheter” just därför att han har varit frestad i allt som vi (se

v. 15). Således driver frestelsens hetta dig,

plågande stackare, till nådetronen för att där hämta vederkvickelse för din själ. Då förblir du hos Jesus. Du vågar inte skilja dig från honom. Meningen med frestelserna är alltså att skydda dig för egenkärlek, öva dig i tron och fästa din blick icke på dig själv utan på din korsfäste Frälsare.

Emellanåt faller vi trots allt. Högmod går före fall.

Förhoppningsvis följs den av förödmjukelse: bekännelse av synden, bön om förlåtelse och tillit till Kristi

försoningsdöd, vid behov också försoning med ovännen. Om detta inte får ske, förlorar man den Helige Ande helt. Då kan väl munnen ännu tala andligt, fötterna bära till andliga möten, händerna ge allmosor till de fattiga, men i hjärtats tempel bor en trätgirig, förtalande, skamlig och ful ande. Synden har nu (desto värre) blivit rådande. Den har övergått till vana och från vanan till något av en annan natur. I värsta fall göms allt detta under ett av egenrättfärdighet lysande yttre skal. En sann omvändelse måste ske inom kort. Annars sluts den arma människan i den eviga dödens heta famn. Då inser hon att inga förklaringar och försvar äger trovärdighet. Det enda som hjälper är en ärlig bekännelse och tro på evangeliets nådelöften, vilka för ända fram till frid och frihet.

”I själva  
verket är  
medvetandet om  
frestelserna något  
som hör med  
till en levande  
kristendom.”

Timo Laato

# Din gåva gör skillnad!

**A**tt Församlingsfakulteten existerat i drygt 20 år är ett Guds under!

Vem hade trott i början på 1990-talet att ”den ringa begynnelsens dag” skulle leda till att FFG så snart skulle kunna bli en riktig teologisk institution med lärare och studenter, lärosalar och kapell (som numera ofta är fullsatt, över 30 personer!) och ett bibliotek som växer så det knakar.

När vi nu ser tillbaka är vi förundrade över hur Gud har försett oss med nödvändiga medel, oftast via hundratals generösa givare. Hittills har de ekonomiska medlen flutit in så att vi klarat oss. Några goda år har gjort att vi lyckats överleva de dåliga åren, något som redan Josef och Faraos fick erfara i Egypten...

Men *nu, kära vänner, börjar medlen tryta*. Det innebär att **vi riskerar att tvingas till personalnedskärningar om vi inte lyckas få upp gåvointäkterna**. Sådana åtgärder är alltid beklagliga, men särskilt i nuläget.

Som vi har förmedlat i *Hälsning* vid flera tillfällen på senare tid, när vi nu allt större skaror med människor, och kvaliteten på vårt arbete blir allt mer uppmärksammat i olika sammanhang.

Vi väddar om generösa gåvor från våra understödjare för att Fakulteten inte ska behöva dra ner på sin verksamhet. Församlingsfakulteten behövs nu, mer än någonsin! Och ett särskilt viktigt stöd är det regelbundna gåvogivandet, att man varje månad skickar en summa. Det ger regelbundenhet i givandet och höjer på sikt våra intäkter.



**Bokutgivning – din gåva gör skillnad!**

"Dette er noko av det beste – for ikkje å seia det beste – eg har lese av teologi på lenge."

(Recension av Johannes Kleppa i norska Dagen, torsdag 5 december 2013)



**Bibelskola – din gåva gör skillnad!**

"Enormt kunniga lärare och en härlig gemenskap med klasskamrater i olika åldrar och från olika samfund. Här får man alltid känna en stark Guds närvaro i bön, undervisning och fika! Grymt nöjd!"

(Kersti Antonsson, elev 2013–2014)



**Fortbildning – din gåva gör skillnad!**

Fortbildning för präster och teologer med internationell prägel. Med understöd från *Nordisk Östmission* kan också teologer från bl.a. Lettland delta.

## Teologisk utbildning – din gåva gör skillnad!



Församlingsfakulteten behövs för att människor runt oss behöver få höra Guds Ord! När vi som studerar här blir uppbyggda med Guds Ords sanning som centrum och grund, blir det naturligt att dela med oss till våra församlingar, till vänner och andra vi möter. Här får tron och kärleken till Jesus vara den självklara anledningen till att studera teologi!

Maja Håkansson, TU 2-student

## Teologiskt bibliotek – din gåva gör skillnad!



Ett omistligt teologiskt arv i form av böcker tas till vara och samlas i Församlingsfakultetens bibliotek och erbjuds som en öppen och tillgänglig resurs för alla intresserade. Här finns böcker där biskop Bo Giertz lämnat marginalanteckningar, böcker med särprägel tillvaratagna ur framlidna prästers bibliotek (såsom Per-Olof Sjögren och Carl Strandberg) och ett flertal helt unika böcker. Ett bibliotek att utforska – och understödja!

## Ditt stöd behövs!

Gåvor i alla dess former är alltid välkomna, men genom månadsgivandet vill vi uppmuntra till regelbundet och uthålligt stöd. Fast givarstöd kan avslutas när som helst eller göras uppehåll i. Den som föredrar att göra en större inbetalning för flera månader eller ett helt år kan också göra det. Antalet anmälda gåvogivare är för närvarande 48 st.



## Bli månadsgivare!

### För stående överföring finns följande konton:

SEB 5760-1004554

Swedbank 8105-9, 983435155-4

Nordea 30161713327

**Bankgiro:** 622-5387

**Plusgiro:** 64060-7

### För gåvor från utlandet finns två konton

(PIBUS kontohavare):

IBAN: SE68 9500 0099 6034 0045 5329 - BIC: NDEASESS

IBAN: SE46 5000 0000 0576 0100 4554 - BIC: ESSESESS

Anmäl dig genom att skriva "månadsgivande" på nästa inbetalning eller skicka in nedanstående talong (kan också mailas).

Församlingsfakulteten  
Södra vägen 61, 412 54 Göteborg  
info@ffg.se  
www.ffg.se

### Jag vill vara med i Församlingsfakultetens månadsgivande:

Namn: .....

Adress: .....

Mail: .....

### Jag åtar mig att varje månad ge:

200 kr

500 kr

Annat: .....

### Mitt månadsgivande sker genom:

Stående överföring med hjälp av Internetbank

Plus- eller bankgirotalonger. Jag behöver ..... talonger per år.

Annat: .....

## Temadag 14 mars 2014 "Church planting"

Medverkande: Biskop Chuck Murphy från The Anglican Mission in the Americas, m.fl.

Uppdraget att föra evangeliet vidare till människor som ännu inte kommit till tro kommer från kyrkans Herre. Också i vår tid och i vår situation i Sverige med samhälleliga och kyrkliga förändringar behöver vi arbeta med detta. Evangeliet förvaltas inte rätt om det inte förs vidare. Nya församlingar behöver etableras där de gamla dött ut. Välkommen till en temadag om "church planting" på Församlingsfakulteten 14/3. Vi börjar med morgonbön 8.50 och programmet pågår under hela dagen.

Biskop Murphy är involverad i ett omfattande arbete med "church planting" i Nordamerika. Nu har vi möjlighet att lära av erfarenheterna därifrån.

## Äger du aktier?

Visste du att det går att skänka utdelningen till Församlingsfakulteten och att det då inte dras någon skatt på beloppet? På så vis blir 70:- från dig 100:- för oss.

Detta gäller både börsnoterade företag och fåmansbolag.

Kontakta din bank och fyll i en blankett så bidrar du till arbetet. Blanketten måste fyllas i innan bolagsstämman (ofta april).

Tack för ditt bidrag!

## Årets sommarbibelskola äger rum 14–16 augusti

Mer info i nästa nummer av *Hälsning*.

## Lördagsundervisning: "Guds närvaro"

Vi använder Leif Eriksons bok *Gud är nära* som fördjupningsläsning och den finns att köpa på expeditionen. Varje föreläsning är fristående.



**Lärare:** Bengt Birgersson (BB), Roland Gustafsson (RG), Johannes Hellberg (JH), Timo Laato (TL)

**Tid:** Lördagar 10.00–12.30

**Plats:** FFG:s föreläsningssal, Södra vägen 61, Göteborg

<b>Datum:</b>	25 jan	Gud är nära i hjärtat	TL
	1 mars	Gud är nära i Ordet	RG
	15 mars	Fakultetens dag!	
	12 apr	Gud är nära i dopet	BB
	17 maj	Gud är nära i nattvarden	JH

Med reservation för ändringar. Dessa meddelas till dem som anmält sig till kursen. Kursanmälan sker i samband med föreläsningen den 25 januari.

## Fakultetens och Bibelskolans dag – en mötesplats!

15 mars 2014



### Tema: Jesus idag

#### Föredrag

Göran Landgren: *Jesus idag*

#### Bibeltimma

Erik Andersson: *Efesierbrevet kap. 1*

#### Miniseminarier

Jakob Appell:  
*Bibelskola Göteborg*

Bengt Birgersson:  
*På denna klippa ska jag bygga min församling*

Roland Gustafsson:  
*År Apostlagärningarnas karaktäristiska drag för mission tillämpbara idag?*

Johannes Hellberg:  
*Ordspråksboken – livsvisdom för nutiden?*

Rune Imberg:  
*Martyrer och missionärer – några missionshistoriska perspektiv*

Torbjörn Johansson:  
*Människan – Guds avbild även efter syndafallet?*

Timo Laato:  
*Paulus i ekumeniska sammanhang*

## Kurs om Bo Giertz i USA

Biskop Bo Giertz (1905–1998, biskop i Göteborg 1949–70) är mycket välkänd i USA och uppskattad i många sammanhang.

Under senare år har flera av hans böcker kommit ut på engelska:

- *Stengrunden / The Hammer of God*, 3:e upplagan 2005
- *Att tro på Kristus, Att leva med Kristus / To Live With Christ*, 2008
- *Kristi kyrka / Christ's Church*, 2010
- *Riddarna på Rhodos / The Knights of Rhodes*, 2010
- *Då föll Herrens eld / Then Fell the Lord's Fire*, 2012

Med anledning av det rådande Giertz-intresset och utgivningen av hans böcker har jag blivit ombedd att hålla en kurs på det teologiska seminariet i Ft. Wayne, Indiana, om Bo Giertz, "Bo Giertz in Context".

Under 30 timmar ska jag på engelska föreläsa om Giertz' liv, gärning och författarskap. Vad jag förstår kommer det att bli ett tiotal studenter som följer kursen.

Vi kommer framför allt att arbeta med de texter av Giertz som finns utgivna på engelska och sätta in dem i deras sammanhang – dels i Giertz' egen personliga utveckling, dels i det svenska samhälle där de tillkom.

Inte minst hans bok *Stengrunden* har kommit att spela en mycket stor roll i amerikanska sammanhang, även utanför rent lutherska miljöer. Den är också sedan länge kurslitteratur i vissa teologikurser.

Under min tid i Ft. Wayne äger en stor teologisk konferens rum som årligen brukar samla 400 personer, främst präster och teologer. I det läget har jag blivit ombedd att hålla en föreläsning om situationen i Svenska kyrkan, "A Light Shining in a Dark Place: How Long Can a Confessional Voice Be Heard in a Lutheran State Church?"

Under tiden i USA ska jag också besöka några lutherska församlingar och grupper av kristna lekmän, träffa teologie studerande och präster och rent allmänt arbeta för att öka kontakterna mellan bekännelsetroga grupper i Sverige och USA.

Det är glädjande att lärare på Församlingsfakulteten får sådana uppdrag i USA. Ett halvdussin personer med koppling till Fakulteten och vår utbildningsstiftelse har ju sedan länge kontakter med Missourisynoden och dess seminarier.

Nu tar dessa kontakter ytterligare ett steg framåt!

Rune Imberg

## Själavård och religionspsykologi

### Halvfartskurs våren 2014

I denna kurs i kristen själavård börjar vi med att lära oss om psykologiska kriteorier (Johan Cullberg), hur de ser ut och hur vi kan utvecklas genom dem. Sedan följer en genomgång av Nådens ordning enligt kyrkans klassiska själavård (Bo Giertz). Vi diskuterar vidare vad vi gör med aggressivitet och sexualitet, skam, skuld och sorg i samtalet (Gunnar Elstad). Bikt och andlig vägledning lyfts fram. Slutligen lär vi oss religionspsykologins grunder utifrån den omfattande aktuella kursboken i religionskunskap *Den religiösa människan* (av Antoon Geels & Owe Wikström).

**Kurskod:** KX12

**Kursperiod:** 1/4–5/6

**Kurstid:** tisdagar och torsdagar (förmiddagar)

**Lärare:** Fredrik Brosché och Bengt Birgersson

**Anmälan senast:** 20 mars

# GRÖNVALL & PARTNERS

## ADVOKATBYRÅ

### RÄTT RÅD I RÄTT TID!

www.gronvallpartners.se  
0418-168 65 Landskrona

# Tid att ansöka!

## Bibelskola för livet!

Enormt kunniga lärare och en härlig gemenskap med klasskamrater i olika åldrar och från olika samfund. Här får man alltid känna en stark Guds närvaro i bön, undervisning och fika! Grymt nöjd!

(Kersti Antonsson, elev 2013–2014)

- Undervisning, gemenskap och andaktsliv är anpassad för kvinnor och män i alla åldrar
- Kursen är helt kostnadsfri och ger rätt till studiestöd från CSN
- Bibelskolan ligger mitt i Göteborg, har den evangelisk-lutherska bekännelsen och Svenska kyrkans andliga tradition som profil, och erbjuder en resa till Israel



Välkommen att ansöka till folkhögskolekursen Bibelskola Göteborg senast 1 maj på [www.bibelskolagoteborg.se](http://www.bibelskolagoteborg.se)



## Teologisk utbildning

- formad för Kristus
- förberedd för tjänst

Hos oss läser du en *Certificate* (1 år) eller en *Bachelor of Theology* (3 år), en utbildning med:

**Kvalitet** – som bygger på objektiv värdering. Utbildningen är kvalitetssäkrad och ackrediterad av *European Evangelical Accrediting Association*, vilket garanterar akademisk nivå på studierna. Vetenskaplig bredd förenas med vårt medvetna trosperspektiv.

**Mening** – så att utbildningen visar på den djupa meningen med livet som kristen, med livet i kyrkan, med livet i världen. Då utgångspunkten är Gud och målet Guds rike blir teologin meningsfull.

**Växt** – från Gud. Miljön på Församlingsfakulteten ger möjligheter till samtal, gemenskap, tillgängliga lärare, mentorsrelationer, självård, ett regelbundet böneliv. Så skapar miljön förutsättningar för växt från Gud.

Välkommen att ansöka till teologiska utbildningen på Församlingsfakulteten senast 17 maj på [www.ffg.se](http://www.ffg.se)

