

# Hälsning

FRÅN FÖRSAMLINGSFAKULTETEN

NR 2, 2012



## Formas för Kristus

– välkommen till studier i höst!

sid 4-5



## FFG och framtiden

Nästa år fyller Församlingsfakulteten 20 år, och det kommer vi att fira på olika sätt. Vi är många som tycker att sådana saker (jubileer, typ) är viktiga och roliga... Men det finns det som är viktigare än dåtiden – nämligen framtiden!

I höst ser vi fram emot att ta emot ännu en kull studenter till vår teologiutbildning, *Teologisk utbildning för kyrka och samhälle* (TU), likaså en ny grupp elever i *Bibelskola Göteborg*.

Den första gruppen TU-studenter kom till oss höstterminen 2000 – och nyligen har en av dessa doktorerat i nytestamentlig exegetik på universitetet i Edinburgh, Skottland. Så kan det gå...! Sedan dess har vi haft intagning vart annat år. Det innebär att det är den sjunde kullen TU-studenter som vi välkomnar i höst!

Det har funnits nästan lika många grupper med elever på *Bibelskola Göteborg*. De första eleverna kom hösten 2005. Numera har vi intag varje år. Därmed är det den sjätte elevgruppen som börjar i höst. Bibelskolan har med tiden knutits allt närmare till FFG. I början drevs den av Markusgården och delvis i våra lokaler; nu är den nästan helt lokaliserad hit och drivs av Församlingsfakulteten och Markusgården i samarbete.

Vad är det då vi vill förmedla till våra studenter och elever under den tid de går här? Låt mig sammanfatta våra ambitioner med tre uttryck. – Den som vill fundera vidare kring detta kan läsa mer i vår tryckta folder eller i dataversionen som ligger på nätet, <http://ffg.se/>.

### Formad för Kristus

Syftet med all verksamhet på Församlingsfakulteten – den undervisning som ges, kurser och föreläsningar som vi bjuder in till – är att människor skall bli formade för Kristus. Vi kan inte åstadkomma en sådan utveckling, men vi kan hjälpa människor i denna viktiga process.

Denna Kristus-formering kommer att påverka människor och deras personlighet på olika sätt och olika plan – deras identitet blir tryggare, deras relation till Gud och våra medmänniskor förändras och utvecklas, de blir utrustade till att tjäna honom...

### Förberedd för tjänst

Geografin i det Heliga landet bevisar att relationen mellan tillflöde och utflöde är viktig. Det

är ingen tillfällighet att vattnet i Genesaret är friskt medan vattnet i Döda havet är farligt!

Teologiska studier i sig kan vara intressanta, men viktigt är att de leder till ett utflöde, att de får praktiska effekter. För studenten blir konsekvensen ofta att man hamnar i en personlig brottningskamp med bibelordet men också att det leder till en fördjupad förståelse. När detta sker börjar man bli redo att ge vidare till andra det man själv fått ta emot (jämför 1 Kor. 15:3).

### Grundlig / gedigen utbildning

Den tjänst som våra TU-studenter med tiden hamnar i går aldrig att förutse. Några arbetar utomlands (just nu Peru och Mongoliet), de flesta i Sverige. Många har olika slags kyrkotjänst, några arbetar som präster (i Svenska kyrkan eller i andra sammanhang), vissa som lärare, många med oavlönade uppgifter i någon församling. Bredden i deras uppgifter gör att det blir desto viktigare att den utbildning som vi erbjuder är både grundlig och gedigen.

Vi har fått olika "kvitton" på att utbildningen håller en god kvalitet: På det formella planet är det viktigt att våra båda TU-linjer är ackrediterade av EEAA, European Evangelical Accrediting Association, den treåriga linjen som en bachelor-examen i teologi (motsvarande en treårig teol. kand.-examen).

Ett annat, mer praktiskt "kvitto" handlar om hur väl rustade våra elever och studenter är när de avslutat sina studier. På engelska finns ett ordspråk som säger: "the proof of the pudding is the eating" (d.v.s: det är när man äter puddingen som man vet om den är lyckad...).

Det är alltså när studenterna lämnar oss som det visar sig vad de fått med sig från FFG. Från Fakultetens sida kan vi med frimodighet säga: Både studenternas egna kommentarer när de går ut i tjänst, och det vi hör från många olika sammanhang runtom i landet som tar emot dem, gör att vi med glädje kan förbereda oss för att ta emot nya kullar.

*Så får vi lägga alltsammans – rekrytering och undervisning – i Guds nådiga händer. Samtidigt vädjar vi om Era förböner för Församlingsfakulteten och Bibelskola Göteborg.*

Rune Imberg  
forskningschef på FFG,  
lärare på Bibelskola Göteborg



Hälsning är utgiven av

Församlingsfakulteten  
Södra vägen 61  
412 54 Göteborg

Tel: 031-778 35 40  
Fax: 031-778 35 48

E-post: [info@ffg.se](mailto:info@ffg.se)

Hemsida: [www.ffg.se](http://www.ffg.se)

PlusGiro: 6 40 60-7

BankGiro: 622-5387

Ansvarig utgivare:

Johannes Hellberg

Redaktion:

Torbjörn Johansson (red.),

Marie Persson (red.sekr.),

Jakob Appell, Rune Imberg



# Den andliga striden

**D**et torde inte vara på modet att skriva om den andliga striden. Väl snarare förkunna "frid, frid", för att inte säga "evig frid" efter detta livet – sedan må det kvitta, att vi går över gränsen utan tro. Mera vakna kristna förstår väl bättre vikten av den andliga striden, men många utövar den endast mot den förvärldsligade kyrkan eller den förstelnade väckelsekristendomen. Måhända sparas någon patron i bältet även för den broder som kommit snett. För säkerhets skull. Det är som om man aldrig läst bergspredikans förmaning att älska t.o.m. sina fiender, hur mycket mer inte andra kristna (Matt. 5:44). Samtidigt glömmar man också apostelns varning: "Den kamp vi har att utkämpa är inte en kamp mot kött och blod..." (Ef. 6:12). Utan att glömma övriga fronter har vi anledning att minnas, att den egentliga kampen står i och om oss själva. Om man i kristna kretsar skjuter undan denna sanning, följer sannerligen inget gott. Då får man bära iväg män och kvinnor med fötterna före från första frontlinjen – om de någonsin hann så långt.

I all strid måste man främst inse, vem man strider mot. Så också i den andliga striden. Hurudan är då vår fiende framför andra? Det är inte vem som helst. Det är satan, den fallne ängeln, mörkrets furste, hela människosläktets förförare och bedragare. Hans fruktansvärda makt är som "tio turkufurstars" (Luther). Han är en osynlig fiende. Därför vet vi aldrig från vilket håll han anfaller och hur våldsamt. Han är listig. Han kan förställa sig till en vän, ja, en "ljusets ängel" (2 Kor. 11:14). Han är en tjusare, i vars skickligt vävda garn och villfarelser vi lätt fastnar. Hans närmaste vapenbroder är vår av synden fördärvade natur. Han har tio och åter tio tusen underordnade, som "flyger överallt omkring oss som oräkneliga svärmar av humlor" (Luther). Han är dig nära. Han är "rakt inte fjärran i Indien eller i morernas land (= Nordafrika) utan dagligen hos och runt dig, i din kammare, vid din säng, under din bön, på en väg vilken du vandrar på, står eller gör något annat" (Luther). Fast det är inte nog! Han har "Goljats spjut, med vilket han ryker på oss för att genomborra oss" (Luther). Ingen av oss förmår

här ens för ett ögonblick göra något motstånd. Var och en är dömd till undergång.

Hur förhåller vi oss till denna strid? Får den oss att mer och mer ropa till Gud om hjälp, trygga oss vid honom allt fastare? Och får den oss att allt flitigare studera Bibeln och sitta ned och höra Ordet? Är sanningen inte snarare den, att vi i vårt vardagsliv knappast tänker på att vi är i krig? Om vi skulle försvara vårt fädernesland, skulle vi frukta för vårt eget och våra närmastes liv. Men när vi genom dopet kallats att strida dagligen mot djävulen, ids vi på intet sätt göra oss besvär.

Vi går bara vidare utan bekymmer och är självsäkra. Ofta liknar vi mer sovande vakter, som inte alls bryr sig om fiendens planer, än hjältar på sin vakt, vilka alltid är redo att lida besvär och smärta för Herrens skull.

Låt oss alltså inte tillåta själafienden att bedra oss! Fiendens underskattning har alltid straffat sig tungt såväl i jordisk som i andlig strid. Övermodet har förslöat uppmärksamheten. Och just då har motståndaren fått tillfälle att slå till med största framgång. När Petrus trodde sig redan stå i främsta linjen som försvarare av sin ära, led han överraskande sitt allra bittraste nederlag. På väg till fronten konstaterar han högdraget: "Om än alla de andra – inte jag". Snart måste han sårad bekänna: "Även de andra – men också just jag och allra värst". Kanske har du erfårit något liknande i dina strider. Dyrt har du svurit trohetseden åt din Herre, men snart finner du dig bland dem som flytt fältet. Var är felet? Uppenbarligen däri att du fört krig helt ensam – utan att ändå lita på din Herre i en ödmjuk tro. Du har försummat såväl vaksamheten som bönen och gått raka vägen i fiendens fälla. Bekymmerlös underlät du att ikläda dig den andliga rustningen. Är det då underligt, om du föll? Inte tror du dig väl kunna krossa djävulen i egen kraft? Det värsta vore, om du nu blev liggande i ditt blod och väntade på den slutliga döden. Ropa genast till honom om hjälp, som förmår och vill hjälpa. Han kan ännu rädda dig. Det finns underbar kraft i blodet från Golgata. Det blodet läker dina sår och styrker inför strider som förestår.



Timo Laato  
lektor i NT

# Välkomm

## Bibelskola Göteborg

– folkhögskolenivå för alla intresserade!

### Elever om bibelskolan:

*Bibelskola Göteborg är en suverän skola för den som vill fördjupa sig i Guds ord och växa till i tron. Man lär sig otroligt mycket och skolans atmosfär gör att man känner sig som hemma!*

Christian Martinsson  
elev 2011-2012

*Jag har fått uppleva Bibeln i ett helt nytt ljus! Otroligt duktiga lärare som Herren verkar genom. Detta har stärkt min tro och förändrat så mycket inom mig. Skolan är en gåva från Gud, och jag uppmuntrar alla att ta chansen att lära undervisningen.*

Karolina Vartiainen  
elev 2011-2012

Många svenskar, i blandade åldrar, går någon gång på folkhögskola. Någon tar tjänstledigt, en annan passar på mellan två jobb, somliga börjar direkt efter gymnasiet, ytterligare någon inväntar pensionering. Intresset för något speciellt (keramik, musik, konst, språk, hantverk, trä- och metallhantering, ämnesbehörighet, eller vad det kan vara) avgör. För en kristen finns alltid ett intresse – och ett behov – för fördjupning i just kristen tro. Kombinationen folkhögskola-bibelskola är en möjlighet som erbjuds av Bibelskola Göteborg för alla intresserade oavsett ålder. Bibelskolan ger rätt till studiestöd från CSN och har ingen avgift för deltagande. För den som behöver deltidsarbete finns möjligheten att läsa bibelskolan på deltid.

Oavsett kallelse och uppgift i livet som kristen är det knappast bortkastad tid att under ett år tränga lite djupare ner i Bibeln och den kristna tron. Det rustar för livet som en Jesu lärjunge i församling, hem, familj, och på en arbetsplats. Vet jag vad (vem!) jag tror på? Bibelskola Göteborg har som mål att ”ge en stabil grund för personligt kristenliv”, ”ge hjälp att leva i Kyrkans gudstjänst”, ”förbereda för vidare studier”, ”utrusta för arbete i Guds rike”. Kanske kan denna bibelskola bli till hjälp för dig att stå bättre rustad inför ett långt liv ”om krafterna räcker”? Vår bön är att deltagarna ska få se Jesus sådan som Han är och att de ska få växa i tro under bibelskoleåret.

Året på bibelskolan har många inslag. Läsåret mynnar ut i en resa till Israel – i Jesu fotspår. Den värld som Jesus levde och verkade i är en fängslande värld. Att se och uppleva Bibelns miljö gör att man läser Bibeln med helt andra ögon. Utöver ”vanlig” undervisning utifrån Bibeln, fördjupning i den kristna tron och den fascinerande kyrkohistorien, ges också självvärdande vägledning för den enskildes liv som kristen. Hur lever jag ett liv i bön och gudstjänst? Och vad är Guds plan för mitt liv?

Även om du själv inte tänker dig Bibelskola Göteborg kanske du känner någon i din närhet som skulle behöva just detta? Dela gärna med dig av denna information! Mera fakta finns på hemsidan [www.bibelskolagoteborg.se](http://www.bibelskolagoteborg.se).

Välkommen! Ansök senast 12 april!



# men i höst!

## Teologisk utbildning

– akademisk och andlig fördjupning!

**P**å Teologisk utbildning för kyrka och samhälle ges undervisning på akademisk nivå under ett eller tre år. Genom fördjupade studier sker ofta även en andlig fördjupning och studenten blir foramad för uppgifter i församlingen och samhället. De ämnen som studeras är de klassiska: Gamla och Nya testamentets exegetik (bibelvetenskap), kyrkohistoria, religionshistoria, systematisk teologi, praktisk teologi och missionsvetenskap. Inom den treåriga linjen kan man välja olika grenar med fördjupning av det man är speciellt intresserad av.

### Kvalitet

Utbildningen är kvalitetssäkrad och ackrediterad av European Evangelical Accrediting Association, vilket garanterar en god akademisk nivå på studierna. Vetenskaplig kvalitet förenas med ett medvetet trosperspektiv. Studier under ett år ger en examen som är jämförbar med Certificate of Theology. Studier under tre år ger en examen jämförbar med Bachelor of Theology

### Mening

Utbildningen ges i den förvissningen, att det finns en djup mening med våra liv och att det därför är meningsfullt att söka Guds vilja och plan för just mitt liv. De teologiska studierna har sin utgångspunkt i Guds verklighet. De har som syfte att vi bättre ska kunna tjäna honom. Därför blir det teologiska studiet präglad av djup mening.

### Växt

Miljön på Församlingsfakulteten ger möjligheter till samtal, gemenskap, tillgängliga lärare, mentorsrelationer, självvård och ett regelbundet böneliv. Så skapar miljön förutsättningar för personlig och andlig växt som kommer från Gud.

### Studenter om utbildningen:

*Jag började på FFG med en längtan efter att förstå mer av vem Gud är och av hans ord. Min tid som student har verkligen svarat upp mot den längtan och gett mig en fördjupad insikt om vem Gud är. På detta sätt har FFG blivit en unik plats för mig att växa i min tro och i mitt liv med Gud.*

Mattias Wall  
student 2012

*På FFG hålls Guds ord mycket högt vilket genomsyrar hela utbildningen. Saker som jag tidigare trott kan jag nu, på ett nytt sätt, också ge goda bibliska skäl för. Andra saker har jag fått revidera och kalibrera efter Guds ord. Jag hoppas att jag ska få redskap till att förmedla budskapet vidare så att min utbildning också kommer andra till nytta.*

Gabriel Skilling  
student 2012

Välkommen! Ansök senast 2 maj!



## Disputation!

**D**en 24 januari disputerade Daniel Johansson på avhandlingen "Jesus and God in the Gospel of Mark: Unity and Distinction" vid University of Edinburgh i Skottland. Promoveringen äger rum i juni och i samband med det planerar vi en större artikel, men *Hälsning* vill redan nu meddela denna nyhet och framföra en hjärtlig gratulation!

*Vad har du läst på FFG?*

Jag tillhörde den första gruppen elever som gick TU mellan 2000 och 2003. På den tiden kunde man inte välja olika fördjupningsspår, men där valmöjligheter förelåg fokuserade jag på exegetik och systematik.

*Vad har du studerat sedan dess?*

2006–07 fortsatte jag med en mastersutbildning på Concordia Theological

Seminary i Fort Wayne, Indiana, USA. Där valde jag exegetik som huvudämne och skrev om människosynen i Johannelitteraturen. 2007 blev jag antagen som doktorand i Nya Testamentet vid University of Edinburgh och fick privilegiet att studera under Professor Larry Hurtado under fyra år.

*Vad handlar avhandlingen om?*

Jag undersöker evangelisten Markus syn på Jesus, framförallt om han framställer Jesus som gudomlig och hur han uppfattar Jesus i förhållande till Israels Gud och den judiska monoteismen.

*Var kommer den att publiceras?*

Det är inte klart ännu. I det brittiska systemet publiceras avhandlingar först efter disputationen. Båda mina examinatorer var villiga att rekommendera den för pu-



blikation så jag har förhoppningar om att få in den i någon av de brittiska eller tyska serier som publicerar avhandlingar i Nya Testamentet.



## Sommarbibelskola

Församlingsfakulteten inbjuder åter till sommarbibelskola. Det är en möjlighet till fördjupning, reflektion och växt. De tre dagarna innebär att du kan få uppleva en "vanlig vecka" på Församlingsfakulteten, fast mitt i sommaren. Vi följer rytmen för en vecka på Bibelskola Göteborg, med morgon- och middagsböner, gemenskap, fika, förmiddags- och eftermiddagslektioner. Programmet finns på hemsidan och kommer i nästa nummer av *Hälsning*.

Välkommen!

# Besök vår hemsida! www.ffg.se



Forsamlingsfakultetens hemsida har fått nytt ansikte med många nya funktioner, en översiktlig kalender, och flera användbara resurser.

## Kära vänner!

”**V**ar starka och frimodiga i era hjärtan, alla ni som hoppas på HERREN!” Ps. 31:25

Vi människor behöver uppmuntra och styrka varandra. Det är fascinerande hur mycket ett uppmuntrande ord eller en vänlig handling kan åstadkomma med oss människor. Kraften och inspirationen förnyas och glädjen i tjänsten kommer åter.

Vi behöver påminna varandra om var vi har vår styrka och vårt hopp – det är i Herren.

En stor källa till uppmuntran i vårt dagliga arbete på Forsamlingsfakulteten är när vi på olika sätt känner av det stöd vi får genom er. Vi blir glada när ni ber för oss, talar väl om oss och stöder vårt arbete. Det är en stor förmån att få ha uppbackning av en sådan skara vittnen till Kristi evangelium.

Så vill jag också uppmuntra er alla att fortsätta be för oss och stödja vårt arbete. Gåvorna som skänks kommer sällan jämnt utspridda över året, utan tenderar att komma lite ojämnt. Därför misströstar vi inte även om vi inte fått in mer än hälften av vad vi behöver hittills under läsåret. Vi har i gåvor och kollekter fått in drygt 450 000:- t.o.m. januari månad, där vårt behov motsvarar ca 800 000:-. Det finns alltså extra stor anledning för den som vill och kan att stödja oss i nuläget. Ni kommer att göra skillnad för oss. Vi ber till Gud i våra böner om att han ska förse oss med det vi behöver! Må Gud lägga det på era hjärtan!

Gud välsigne er alla!

Johannes Hellberg  
rektor



# Fortbildningsdag med Fredrik Brosché

Fredrik Brosché är präst, teolog och psykoterapeut. Han har varit församlingspräst i Göteborg och studentpräst i Uppsala. Teologie doktor blev han 1978 på avhandlingen: Luther on Predestination. Under åren 1985–2011 var han stiftsadjunkt och föreståndare för Kyrkan Själavårdscentrum i Göteborgs stift. Bland hans många böcker och artiklar är en av de mest kända *Utbränd för Guds skull?* Sedan slutet av 1990-talet har Fredrik undervisat i själavård på Församlingsfakulteten. *Hälsning* ställer några frågor inför fortbildningsdagen.

**V**ad handlar fortbildningsdagen kortfattat om?

Om kyrkans evangelium skall möta dagens människor, kan vi inte förutsätta lika mycket som förr. Vi måste upptäcka att många idag ställer andra existentiella frågor än tidigare, frågor som ofta handlar om ensamhet, skam och bortglömdhet. Denna fortbildningsdag vill försöka lyfta fram och förtydliga dessa frågor.

*Ibland sägs det att vår tid kännetecknas av att man ser "jaget som ett projekt". Tycker du att det är en träffande beskrivning?*

Ja, tidigare kunde vi förutsätta en någorlunda stabil jagkänsla och identitet. Det kan vi inte längre i det moderna höghastighetsamhället. Förr frågade många människor: Finns det en nådig Gud? Idag ställer allt fler frågan: Finns Jag? Bara om jag blir sedd och uppmärksammas finns jag. Om jag inte blir det försvinner jag. Jaget som projekt kan ibland gå ut på att på olika sätt väcka andras intresse och så få deras bekräftelse på att jag är. Dess strategi kan också vid andra

tillfällen bestå i att omedvetet lägga ut det onda på andra, börja demonisera andra. Samtidigt som dessa trycks ner åker jag upp och får en känsla av värde.

*Varför har identitetsfrågan blivit så viktig idag?*

När jag söker bli sedd känner jag mig aldrig helt och varaktigt sedd. Den korta bekräftelse som jag kanske kan erhålla varar inte länge. Då är det som om jag försvinner igen. Därför är många människors självkänsla idag mycket bräcklig och ömtålig. Den pendlar fram och tillbaka. Jaget som projekt är då som "att skulptera i dimma". Det är som att springa i ett ekorrhjul som hela tiden bara snurrar vidare.

*Hur kan man komma ur detta ekorrhjul?*

På något sätt måste man acceptera bristen och istället ha en slags korg i sitt inre som kan hålla ihop och hållbara både livets ups and downs, gott och ont. Det sker genom ord, språk och symbolisering. Det är sant som någon sade: Av ord är du kommen! På så sätt kan vi bearbeta gott



och ont på ett bredare och tryggare vis. Identiteten behöver inte svänga fram och tillbaka för tillvarons alla vindar. Vi kan skilja bättre mellan skam och skuld. Inse vad som är andras skuld och vad som är min egen. Vi kan sälla i informationsfloden som väller över oss och prioritera det viktiga vardagens tiotusen bud.

## En fortbildningsdag för präster, diakoner, församlingspedagoger och andra församlingsanställda, måndagen den 23 april

8.50–9.10 Laudes i kapellet  
Kaffe

9.30–12.00 "Skulptera i dimma" – att lyssna till och förstå nutidsmänniskans identitetsprojekt i gott och ont.

12–12.20 Middagsbön i kapellet  
Lunch på stan

14.00–16.30 "Människa först – kristen sedan" och mer människa "sedan"  
– att finna ord för, svara nutidsmänniskan och öppna för nådens identitet i Kristus.