

## Skriften och skapelsen – en multimedial förkunnelse av Guds ord

”**N**aturens bok” har skapelsen kallats inom teologin. Likt en väldig bilderbok möter oss skapelsen var dag på nytt. Den har ljusa och glada bilder men också mörka och hemska. Genom att kalla skapelsen för ”naturens bok” har man uttryckt sin övertygelse, att den har ett budskap till oss människor. Orsaken till denna övertygelse är i sin tur, att ”Skrifternas bok” – Bibeln – talar så om skapelsens budskap. Så står det t.ex. i Ps 19, att himlarna vittnar om Guds ära och att fästet förkunnar hans händers verk (jfr Rom 1:19f.).

I beskrivningen av bibelsyn och bibelbruk undersöker teologin hur människan förhåller sig till Skrifternas bok. I denna artikel skall den andra boken, naturens bok, behandlas. Hur ska de båda böckerna användas så att det uppstår ett fruktbart samspel? Hur ska ”naturens bok” *brukas* i ett kristet liv?

### *Glädjen över det goda i skapelsen bejakas och förstärks*

Efter vinterns mörker och kyla kommer ljumma vindar, solsken, liljekonvaljer och fåglarnas glada kvitter. När människan möter detta, sker något slags motsvarande upptinande inne i henne. Kristna diktare har fångat upp denna upplevelse, satt den i relation till Skriften och givit den uttryck i psalmer, som tillhör våra mest älskade. Så skriver t.ex. Paul Gerhardt i sin sommarpsalm (Sv. Ps. 200:1–2):

”I denna ljuva sommartid  
gå ut, min själ, och gläd dig vid  
den store Gudens gåvor.  
Se, hur i prydnad jorden står,  
se, hur för dig och mig hon får  
så underbara håvor.



Foto: Johan Salomonsson

Av rika löv är grenen full,  
och jorden täckt sin svarta mull  
med sköna gröna kläder.  
De fagra blommors myckenhet  
med större prakt och härlighet  
än Salomos dig gläder.”

Fortsätter på sidan 4 ▶

# Granskning och utvärdering

**N**är man skall bedöma hur en akademisk institution fungerar, kan man utvärdera den utifrån ett antal kriterier. De mätmetoder man använder, styr naturligtvis också resultaten.

För både lärarkår och styrelse på Församlingsfakulteten är det viktigt att vi regelbundet utvärderar verksamheten. Rent praktiskt innebär det, att vi försöker finna svaren på ett antal viktiga och relevanta frågor, såsom:

- Vad är det vi rent faktiskt gör på institutionen?
- Hur använder vi våra resurser (ekonomiskt, personellt o.s.v.)?
- I vilken utsträckning lyckas vi leva upp till våra mål?

Det viktiga är att utvärderingen görs av olika personer, i olika sammanhang och utifrån olika premisser. Särskilt intressant är den utvärdering som görs av utomstående bedömare.

## 1. Den yttre, formella utvärderingen

Församlingsfakulteten drivs av en stiftelse, *Peter Isaac Béens utbildningsstiftelse*. Detta innebär att vår verksamhet omfattas av de lagar och regleringar som gäller stiftelser i allmänhet i Sverige. Fakultetens ekonomi är därmed kontinuerligt föremål för en detaljerad revision och ställd under länsstyrelsens inspektion. Detta ger naturligtvis en stor trygghet för alla våra understödjare och utgör en garanti för att de ekonomiska medlen inte missbrukas.

Dessutom tillsätts PIBUS styrelse av Kyrkliga förbundets styrelse. Detta medför att det även görs en kontinuerlig teologisk "revision" av den verksamhet som PIBUS och Församlingsfakulteten bedriver.

För oss som arbetar på Fakulteten skapar både den ekonomiska och den teologiska revisionen ett slags grundtrygghet om att FFG befinner sig på rätt kurs.

## 2. Understödjarnas utvärdering

En annan form av utvärdering utförs av våra understödjare – helt enkelt av *Hälsnings* läsare och våra gåvogivare. Allt vi skriver i *Hälsning* – ledare, betraktelse, referat av verksamheten med mera – blir faktiskt läst och analyserat ner till minsta kommatecken!

Varje år får vi mängder av läsareaktioner. De flesta är positiva, men en del är undrande och vissa uttalat kritiska. Ett exempel, som utspelade sig för några år sedan, har särskilt fäst sig i mitt minne. Det handlar om en kulturartikel i en av landets större dagstidningar, där en välkänd yngre teolog angrep Församlingsfakulteten. Efter flitigt bläddrande i gamla nummer av *Hälsning* lyckades jag hitta den formulering han retat sig på. Det gällde en bildtext i ett nummer som utkommit flera år tidigare... Det är bara ett av många exempel på att många i vår läsekrets studerar tidningen noggrant!

Den både välvilliga och kritiska granskning som vi är föremål för, hjälper oss att hålla rätt kurs. Dessutom är det andliga understödet (via förböner) och det ekonomiska stödet (via gåvor och anslag) från våra understödjare en förutsättning för hela vår verksamhet! TACK!

## 3. Den akademiska världens utvärdering

Ytterligare en viktig aspekt av Församlingsfakultetens verksamhet gäller naturligtvis: Hur ser man i andra akademiska sammanhang på Fakulteten? Håller forskningen vi bedriver och den undervisning vi ger måttet vid en konfrontation med den krassa verkligheten runt om oss?

På senare tid har vi fått ett antal mycket glädjande signaler.

Vi har tidigare berättat, att flera av våra tidigare studenter blivit antagna till högre studier i andra länder. (Se bland annat ledaren "Det globala FFG", *Hälsning* 6/2006). Nu har en av dessa studenter, *Daniel Johansson*, blivit antagen som doktorand vid School of Divinity på *Edinburgh University*.

Dessutom har vår lärare i systematisk teologi och grekiska, TD *Tomas Bokedal*, blivit anställd som universitetslektor (*Lecturer*) vid ett annat skotskt universitet, *University of Aberdeen*.

Till detta kan man notera att ett antal böcker med anknytning till Församlingsfakulteten och dess lärarkår blivit föremål för mycket positiva recensioner, inte minst internationellt. Bland annat har den Giertz-bok som Fakulteten gav ut 2005, *Talet om korset – Guds kraft. Till hundraårsminnet av Bo Giertz födelse*, uppmärksammats i ett antal länder.<sup>1</sup>

Det här är min bedömning. Men vad tycker Du själv, käre läsare? Så här i vårgrönskan vill jag utmana Dig: Pröva Du också! Håller vårt arbete måttet?

Köp vår kommande bok om Dietrich Bonhoeffer, *Dietrich Bonhoeffer. Perspektiv på hans liv, teologi och kyrkokamp*. Bläddra i den, ögna igenom den, läs den! Vad tycker Du själv? Och jämför den gärna med andra böcker om Bonhoeffer...

**Rune Imberg**  
Rektor

<sup>1</sup> F.d. professorn och forskningschefen Ingmar Brohed i *Kyrkohistorisk årsskrift* 2006, s. 317 ff; prof. Asger Chr. Højlund i bl.a. *Ichthys* (Danmark), s. 50 f, docent Leif Eriksson i *Sändebudet* (Finland), 6/2006, mag. Joakim Förars i *Kristet Perspektiv* (Finland), 4/2006.

# Den viktigaste kunskapen

”Låt oss lära känna HERREN, ja, låt oss sträva efter att lära känna honom” (Hos 6:3)

**D**et sägs ofta – och det med all rätt – att vi lever i ett kunskapssamhälle. Det behövs kunskap och utbildning på alla samhällsområden. Utan kunskap kommer man ingen vart. Det får inte minst våra ungdomar uppleva, när de går ut grundskolan. Det är sällan som det utan vidare finns arbeten, som väntar på dem. Långa och ofta kostbara studier och ofta specialkunskaper fordras för att få ett arbete, så att man kan försörja sig i ett alltmer komplicerat och tekniskt inriktat samhälle.

## Ett rätt Guds ord behövs

Också på det andliga området, i kyrkans sammanhang, är det viktigt med gedigna kunskaper i Guds ord och i den kristna trosläran.

Detta gäller naturligtvis inte minst prästerna, som behöver ha kunskap i bibelns grundspråk och i den lutherska dogmatiken, om de skall kunna ge en rätt undervisning i Guds ord, vägledning och själavård.

Men också lekmännen behöver kunskap i Guds ord, så att de vet på vem de tror (2 Tim 1:12). Aposteln Petrus säger till sin samtids kristna: ”Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. Men låt det ske med respekt och ett rent samvete, så att de som talar illa om er goda livsföring i Kristus får skämmas för sitt förtal.” 1 Petr 3:15. Detta är verkligen ett ord också för vår tids kristna bekännare!

Det är nämligen så, att utan en rätt undervisning i Guds ord och en andlig vägledning i samklang med Ordet går människor vilse och finner inte vägen till frälsning. De blir också ett lätt offer för falska läror av olika slag. Det är därför som den lutherska kyrkan i sina bästa tider så starkt har betonat det läromässiga draget i den kristna undervisningen. Och det på alla nivåer: från de allra yngsta barnen i församlingen till vuxenundervisningen i bibelförklaringar och husförhör.

Men i vår tid har det skett en devalvering på lärans område. Det har rent av blivit fult att betona den kristna läran, att t.ex. hävda, att Jesus föddes av en jungfru, att han var Guds Son, ”född av Fadern i evighet,” att han kunde göra under, att han på tredje dagen kroppsligen uppstod från de döda etc. Man skall inte heller ta bibelordet bok-

stavligt. Utan ha en mer fri inställning till Bibeln, så att man läser underberättelserna som vacker poesi som på sin höjd understryker att Gud på något sätt är engagerad i vår värld och i människan Jesus Kristus.

1800-talets liberalteologi präglar sedan länge prästutbildningen vid våra fakulteter. Generation efter generation av präster som kommer ut i församlingarna präglas av en skeptisk inställning till bibelordet. Den främste företrädaren för en sådan skeptisk, bibelkritisk inställning inom Svenska kyrkan är förre ärkebiskopen K.G. Hammar. Han kan knappast uttala sig utan att på något sätt ifrågasätta de bibliska berättelsernas trovärdighet eller Bibelns sanning.

”

...

*utan en  
rätt undervisning i  
Guds ord och en andlig  
vägledning i samklang med  
Ordet går människor vilse  
och finner inte vägen till  
frälsning”.*

## Kunskapen borta

Läget är alltså ytterst allvarligt. Till detta kommer, att det har skett ett fullständigt ras, när det gäller kristen kunskap i vårt folk, i synnerhet sedan 1919, då Luthers lilla katekes togs bort från våra skolor som lärobok i kristen tro.

Men Lilla katekesen, som är en av vår kyrkas främsta bekännelseskifter, har inte bara försvunnit från våra skolor, utan också nästan helt från kyrkans egen undervisning av barn och ungdomar och uppåt i åren. Motiveringen är ofta denna: ”Lilla katekesen är för gammalmodig.

Den ger färdiga svar på frågor som människor inte ställer i vår tid!”

Men vad har man då att sätta i stället för denna utomordentliga sammanfattning av den kristna tron? Ingenting, absolut ingenting som tillnärmelsevis har samma ”karat” som den förkättrade katekesen! Men följden har blivit, att okunnigheten om vad som är ett rätt Guds ord breder ut sig. Och då människor inte vet vad som är rätt biblisk lära kan de mest underliga uppfattningar utkolporteras och vinna anhängare!

Andlig okunnighet har i alla tider varit ett stort frälsningshinder. Henric Schartau säger: ”Okunnighet i Guds ord är ett lika stort hinder för en sann omvändelse, som ett berg är till hinder, där man skall bygga väg.” Och han tillfogar: ”Okunnigheten är hos många ganska stor!”

Kunde Schartau klaga över andlig okunnighet bland svenska folket i början av 1800-talet, då har vi ännu större orsak att göra det i vår tid. Men vi skall inte enbart klaga

eller längta oss tillbaka till kyrkans bättre tider. Det är ofruktbart.

### *Kyrkans största behov*

I stället skall vi arbeta positivt. Låt oss stödja den bibeltrogna forskning och undervisning som äger rum på Församlingsfakulteten i Göteborg (FFG)! Låt oss göra det med våra offer och våra förböner! Kyrkans största behov just nu är bibeltrogna präster som predikar Guds ord rent och klart och som med trohet utskiftar sakramenten, dopet och nattvarden, efter Jesu ord och instiftelse.

Och låt oss som vanliga kyrkokristna göra allvar av den dagliga bibelläsningen under bön om Guds Andes vägledning. Låt oss under stort förtroende nalkas Guds ord. Det har vi all anledning till. Se 2 Tim 3:16, 17; 2

Petr 1:19–21; Ps 119:105! Och låt oss använda någon god andaktsbok som förklarar bibelordet och leder oss in i Ordets helgedom.

På så sätt får vi kunskap i Guds ord. Vi lär känna oss själva som förlorade syndare och Jesus som syndares store härlige Frälsare. En sådan kunskap för med sig frälsning och andligt liv. ”Detta är evigt liv, att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus.” Joh 17:3. ”Ja, låt oss lära känna HERREN, ja, låt oss sträva efter att lära känna honom.” Hos 6:3.

**Att lära känna HERREN – det är den viktigaste av all kunskap!**

**Gunnar Juellson**



*”De fagra blomsterängar och åkerns ädla säd,  
de rika örtsängar och lundens gröna träd,  
de skola oss påminna Guds godhets rikedom,  
att vi den nåd besinna, som räcker året om.”*

Foto: Johan Salomonsson

Psalmen är skriven på 1600-talet, då reflektionen över skapelsen var vanligt förekommande i uppbyggelselitteratur. Johann Arndt ägnar den fjärde boken i verket *Om den sanna kristendomen*, åt ”naturens stora världsbook”, vilken han vill ge en kristen utläggning. Han jämför inledningsvis de skapade tingen med de gåvor en kärleksfull fader lägger fram för att locka barnen till sig. Om vi använder denna bild så kan man först tänka på, att förakt för gåvan inte skulle göra fadern glad. Det skapade är något gott. Gentemot gnosticisismen, som förnekade

*”Skönhet och förgänglighet, två  
drag i naturen som skulle leda till  
att vi söker Gud och hans nåd.”*

*”Skapelsen blir på detta sätt en illustration av den andliga verklighet som har tecknats i den heliga Skrift. Naturens bok används och brukas i samklang med Skrifternas bok”.*

detta, bekänns med de fornkylrklga trosbekännelserna att den ende Guden också är skaparen. Det betyder att gåvan erkänns och att en kristen människa får glädja sig över den. Men gåvan är insatt i ett större sammanhang. Arndt skriver att gåvan skulle leda till att barnet fäster sig vid givaren, vid faderns kärlek.

#### *Skapelsen pekar utöver sig själv*

I Psaltaren möter flera psalmer som beskriver skapelsens mångfald. Men i ingen av psalmerna stannar det vid en inomvärldslig naturlyrik. Psalmerna inramas av tack och lov till Skaparen. Så inramas t.ex. Ps 104, som handlar om cedrar, klippgrävlingar, lejon etc., av uppmaningen ”Lova HERREN, min själ!” Det är ingen naturlyrik som stannar vid naturen, utan tanken går vidare till källan, till Skaparen. Ingenstans i denna Bibelns bönbok möter vi ett förakt för det skapade och inte heller föreställningen, att man skulle försöka nå Gud s.a.s. direkt, under det att man bortser från det skapade. Istället ger man akt på naturen men stannar inte där utan låter den bli en anledning till tack och lov, riktat till Gud.

Men naturen används i Psaltaren även för att påminna om och illustrera människolivets förgänglighet. Blommorna skjuter upp och blomstrar – men snart är de borta. Så är det också med människolivet. Istället för en romantisk och idylliserad naturskildring möter en stark realism. Också genom sin förgänglighet pekar skapelsen vidare, utöver sig själv, mot Skaparen. I Ps 103 skriver David: ”En människas dagar är som gräset, hon blomstrar som markens blommor. Vinden drar fram över dem och de är borta, deras plats känner dem inte längre. Men HERRENS nåd varar från evighet till evighet över dem som fruktar honom”.

Skönhet och förgänglighet, två drag i naturen som skulle leda till att vi söker Gud och hans nåd. I en känd psalm formuleras saken till en bön:

”Men du, o Gud, som gör vår jord så skön i sommarns stunder,  
giv att jag aktar främst ditt ord  
och dina nådesunder.  
Allt kött är hö, och blomstren dö,  
och tiden allt fördriver;  
blott Herrens ord förbliver”

(Sv. Ps. 201:3)

#### *”Naturens bok” påminner om och illustrerar ”Skrifternas bok”*

”Jag möter Gud i naturen, inte i kyrkan.” Så kan det låta när ”naturens bok” spelas ut mot ”skrifternas bok”. Men det kristna svaret lyder inte: ”Jag möter Gud i kyrkan, inte i naturen”, utan: ”Jag möter Gud i kyrkan och i naturen”. Tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord (Rom 10:17). Det är genom lag och evangelium som Gud verkar ånger och tro i människan. Det är i nattvarden som Kristus ger sin kropp och sitt blod. Jag möter Gud i gudstjänsten. Men när jag går ut från söndagens gudstjänst, så går jag inte bort från Gud. Det jag möter i skapelsen är – förutom det som sagts i punkterna ovan – en illustration och påminnelse om det jag hört från den heliga Skrift. I några ofta sjungna sommarpsalmer används naturens bok på detta sätt. Så skriver Israel Kolmodin (också 1600-tal):

”De fagra blomsterängar/och åkerns ädla säd,  
de rika örtesängar/och lundens gröna träd,  
de skola oss påminna/Guds godhets rikedom,  
att vi den nåd besinna, / som räcker året om.”

(Sv. Ps. 199:2)

När Kolmodin först har skildrat hur solens strålar väcker upp det som varit dött (vers 1), så låter han solen påminna om och illustrera Kristi underbara verk.

”O Jesus, du oss frälsar, /du är de svagas sköld.  
Dig, glädjesol, vi hälsar. / Värm upp vårt sinnes  
köld.”

(Sv. Ps. 199:4)

Skapelsen blir på detta sätt en illustration av den andliga verklighet som har tecknats i den heliga Skrift. Naturens bok används och brukas i samklang med Skrifternas bok.

Mönstret för en sådan användning av naturen finner vi i den heliga Skrift. Jesus använder sig av naturen, t.ex. liljorna på marken och fåglarna under himlen, då han undervisar sina lärjungar. Vidare använder han sig i liknelserna av en mängd skapade ting för att ge kunskap om andliga ting. Paulus hämtar i 1 Kor 15 argument från skapelsen: Det till synes döda fröet som växer upp till en planta, används i beskrivningen av de dödas uppståndelse.

I linje med detta bibliska sätt att använda och bruka bilder och analogier från naturen, har det inte minst inom den evangelisk-lutherska kyrkan vuxit fram ett rikligt bruk av bilder på olika sätt. Det gäller skapelsens bilder men också hur man har sett på kyrkokonsten, där den typiska altartavlan har både bild och ord, och kyrkomusiken, där koralen och konstmusiken, t.ex. hos Bach, målade har skildrat Gud och människan. Detta har de senaste åren uppmärksammats bl.a. genom den tyske forskaren Johann Steigers insatser.

### *En förkunnelse av Guds ord i predikan, musik, sång, konst och naturens bilder*

De olika bilderna har man använt sig av för att åstadkomma en multimedial förkunnelse av Guds ord. Ord

och bild hör nära samman. Även orden s.a.s. målar något för vårt inre. Paulus kan säga att Kristus har blivit målad för galaternas ögon. Samtidigt kan det sägas att bilderna predikar. En bild förmedlar ett budskap. Trons föremål är något osynligt (Hebr 11). Samtidigt är det så, att bilder – som kommer via hörseln eller synen – är med och formar tron.

Att använda naturens bok som en illustration och påminnelse om andliga sanningar betyder alltså inte att man föraktar naturen, utan tvärtom att sinnena skärps så att man ser mera i naturen än det som otrons öga ser. Där otron endast ser en vissnande blomma, ser tron även ett *memento mori*, en påminnelse om den egna döden. Där otron endast ser sädeskorn, ser tron även en bild för de dödas uppståndelse. Där otron endast ser ett knoppande träd, ser tron även en bild för Guds rikes annalkande.

Psalmer och andaktsböcker har på detta sätt velat öva upp trons öga till att se hur naturens bok står i harmoni och samklang med skrifternas bok. En sådan naturens teologi står på inget sätt som en motsats till en kristen tro som verkligen vill ha Jesus Kristus och hans verk – den heliga Skrift, dopet, nattvarden, avlösningen, gudstjänsten, kyrkan etc. – i centrum. Tvärtom tas på detta sätt även skapelsen i trons tjänst, då den blir en förkunnare av budskapet i Skrifternas bok.

**Torbjörn Johansson**  
Lektor, FFG



## *Ny Bonhoeffer- bok ute i dagarna!*

*Innehåller en nyöversatt text av Bonhoeffer och artiklar av Anders Jarlert, Halvar Sandell, Rune Imberg och Torbjörn Johansson. 144 sidor.*

Pris: 129 kronor

Boken kan beställas hos *Din bok*,  
tfn: 031-136350, e-post: info@din-bok.se

## *Läs lite latin* – en kurs för alla intresserade

*Under årskurs 2 på Teologisk utbildning för kyrka och samhälle ingår LATIN FÖR TEOLOGER som ett valfritt alternativ.*

*Denna kurs är öppen för alla intresserade.*

Omfattning: En dubbel timma per vecka under läsåret 2007–2008

Tid: Tisdagar kl. 13.15–15.00

Kursstart: Tisdagen den 18 september

Mål: Att kunna läsa enklare latinsk text från Nya testamentet och de evangelisk-lutherska bekännelseskriterierna

Kostnad: Ingen utom för kurslitteraturen

Lärare: Torbjörn Johansson

Anmälan: Skriftligen till FFG:s expedition senast den 11 september

## Vänner och förebedjare!

**V**armt tack för allt stöd vi erhållit!  
Gud välsigne er!

Som framgår av stapeln här intill har läget avsevärt förbättrats sedan sist. Det beror på en större enskild gåva i februari. Vi tackar Gud och gläds över detta!

Ser man till gåvorna per månad under resten av året pekar prognosen mot ett underskott på nästan 300 000:-. Detta gör att vi fortsatt måste vädja om ökat givande.

I 1 Kor 16:1–2 uppmanar Paulus var och en i Korint att varje vecka ”lägga undan och samla ihop vad han lyckas spara”. Samma uppmaning har Paulus riktat till församlingarna i Galatien. Alla som provat inser att det blir fler gåvor till arbetet i kyrkan om man

följer ett sådant konkret råd. Om man väntar och ser vad som blir över blir det mindre. Allt vi har tillhör ju Gud, utmaningen är att förvalta det på ett sätt som förhärskar Gud. Var och en må pröva sig själv och ge ”utan att den vänstra handen vet vad den högra gör” så att vi inte gör givandet till något att skryta med.

Ett bra sätt att ”spara” till Guds rike är att ordna med stående överföring till Församlingsfakultetens bankkonton (se nedan).

Be också Gud om vishet att förvalta gåvor och resurser i enlighet med hans Ord och till hans namns förhärskande!

**Johannes Hellberg, informatör**

Gåvobehov 2006–2007 880 000:-

Gåvobehov t.o.m. 2007-03-31 660 000:-  
Inkomna gåvor t.o.m. 2007-03-31 617 380:-

Bankkonton för stående överföring:  
SEB 5760-10 045 54  
Swedbank 8105-9, 983 435 155-4  
Nordea 3016 17 133 27

## Fakultetens dag! 8 september

- 9.00 Morgonbön
- 9.15 *Hugo Odeberg – en biografisk skiss*, rektor, TD Rune Imberg
- 9.45 *Hugo Odeberg som exeget*, Prof. Sten Hidal
- 10.30 kaffe
- 11.00 *Om Fariseism och Kristendom*, lektor, TD Timo Laato
- 11.50 *Min far Hugo Odeberg*, överläkare, Bengt Odeberg
- 12.15 *Johannestolkningar hos Odeberg*, doc. Rune Söderlund
- 13.00 Avslutning

Församlingsfakulteten inbjuder i samarbete med Svenska Kyrkans fria Synod till

## Prästfortbildningsvecka! 15–19 oktober 2007

Huvudtalare: Prof. Robert Kolb, St. Louis, USA  
Ämnen: ”Christology – the core of Theology”, ”Christology and the Trinity”, ”Christology and Anthropology”, ”Christology and the Sacraments”, Christology and Mission/Evangelization work”

Bibelförklaringar över Filipperbrevet med Församlingsfakultetens lärare.  
Föreläsningar med doc. Christian Braw, doc. Folke T. Olofsson, kh Fredrik Sidenvall m.fl.

## Böneämnen

**”Var uthålliga i bönen, vaka och be under tacksägelse. Be också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet, så att vi kan predika Kristi hemlighet.”** Kol 4:2–3

### Ämnen för bön och tacksägelse

Tacka Gud för

- att Rune med familj haft en välsignad tid och lyckligt kommit åter från Kenya
- att studenterna i TU 3 fått genomföra lyckade praktikveckor
- att vi fritt får studera Ordet och undervisa i vårt land

Be Gud om

- framgång i ackrediteringsprocessen
- välsignelse över det dagliga arbetet, särskilt studenternas studier
- fler understödjare och förebedjare

## Bibeldagar

**Tema: Bibeltolkning och hermeneutik**  
**16–17 november 2007**

Föreläsningar av bl.a. Prof. Samuel Byrskog, prof. Peter V. Legarth, T.D.h.c. Risto Santala, prof. Mark Seifrid och doc. Rune Söderlund



Bildmontage Foto: Johan Salomonsson/Cia Björk

## Sommarbibelskola 6–10 augusti 2007

	mån 6/8	tis 7/8	ons 8/8	tor 9/8	fre 10/8
8.45–9.00		morgonbön	morgonbön	morgonbön	morgonbön
9.00–9.45		<b>Bibelförklaring:</b> Matt 13:1–23, <i>Jakob Appell</i>	<b>Bibelförklaring:</b> Matt 13:24–30, 36–43, <i>JA</i>	<b>Bibelförklaring:</b> Matt 13:31–35, <i>JA</i>	<b>Bibelförklaring:</b> Matt 13:44–52, <i>JA</i>
	kaffe	kaffe	kaffe	kaffe	kaffe
10.15–12.00	<b>Föreläsning:</b> ”Filippus”, <i>Rune Imberg</i>	<b>Föreläsning:</b> ”Människa, känn dig själv” – om teologisk människosyn II, <i>TJ</i>	<b>Föreläsning:</b> ”Gamla testamentets trovärdighet”, <i>Johannes Hellberg</i>	<b>Föreläsning:</b> För livet – om Bibelns syn på människans livsvillkor”, <i>Tomas Bokedal</i>	<b>Föreläsning:</b> ”Kan man lita på evangelierna?”, <i>TB</i>
12.15–12.30	middagsbön	middagsbön	middagsbön	middagsbön	middagsbön
	lunch	lunch	lunch	lunch	lunch
13.30–15.30	<b>Föreläsning:</b> ”Människa, känn dig själv” – om teologisk människosyn I, <i>Torbjörn Johansson</i>	<b>Föreläsning:</b> ”Bruden och brudgummen i Höga Visan”, <i>Bengt Birgersson</i>	<b>Föreläsning:</b> ”Att vittna för muslimer”, <i>Roland Gustafsson</i>	<b>Föreläsning:</b> ”Lina Sandell”, <i>RI</i>	<b>Föreläsning:</b> ”Löftet om Anden” – Joel 2:28–32, <i>JH</i>
15.30–15.45	Avslutning	Avslutning	Avslutning	Avslutning	Avslutning

Sommarbibelskolan arrangeras i samarbete med Kyrkliga Förbundets unga. Anmälan senast 22 juni till Församlingsfakultetens expedition, antalet deltagare är begränsat. Under veckan serveras kaffe och lunch till självkostnadspris.