

# Hälsning

från Församlingsfakulteten nr 3 maj 2008



## Studenter på praktik

Studenterna har kommit tillbaka från vårens praktik. Den har varit ovanligt internationellt präglad och här kommer glimtar från några olika väderstreck.

### Japan



**L**ördagen den 1 mars flög jag till Kobe, Japan, för att göra min praktik där. Efter en 23 timmars resa med två flygbyten togs jag emot av pastor Makito Masaki,

min handledare, och hans familj. Mitt mottagande var mycket varmt och jag märkte att de lagt ner mycket tanke och möda för att göra min praktik så bra som möjligt.

Min praktik kom att kretsa kring tre olika verksamheter som hade nära koppling och samarbete, nämligen NLM:s missionsarbete lett av Bård Hauge, Kobe Lutheran Seminary under rektor Hashimoto och arbetet i Itami church, där Makito är pastor. Naturligtvis fick jag också uppleva den japanska kulturen och maten.

Det mest spännande var nog att följa pastor Makito i hans församlingsarbete. Jag blev berörd av hans kärlek för sin församling och hur han tog vara på de naturliga kontakter som gavs med okristna och hur han delade evangeliet med dem.

Ett exempel på detta var påskfirandet. I Japan är påsken kopplad till att minnas de döda, liknande vår allhelgonahelg. Många av de som dött i Makitos församling hade okristna anhängare som därigenom kom till församlingen. På påskdagen höll man

Fortsätter på sidan 4

## Välkommen till Församlingsfakulteten!

**D**et finns många skäl till att läsa på Församlingsfakulteten i höst! Vi välkomnar alla intresserade till vårt kursutbud: TU-kurserna, lärjunga-skola, kurs i bibelkunskap och troslära ("lekmanakursen"), våra språkkurser och alla våra arrangemang (bibeldagar, Fakultetens dag etc).

Låt mig ge tre goda skäl till detta. Välkommen hit att pröva, om Du inte redan tillhör dem som regelbundet kommer hit!

### Undervisningen

Undervisningen på Församlingsfakulteten är, och har alltid varit, mycket uppskattad.

Det är naturligtvis lätt att säga något sådant – men hur kan man bevisa påståendet?

Vi får ofta mycket positiva reaktioner i samband med föreläsningar och kurser. Men inte minst viktiga är de *utvärderingar* som regelbundet görs i olika sammanhang. Varje år får våra studenter ett antal tillfällen att skriva kursutvärderingar, och som rektor ser jag många av dem. Mitt intryck är att studenterna överlag är *nöjda* eller *mycket nöjda* med den undervisning som de får.

Låt mig ta ett enda exempel, som är hämtat från ett långt tackbrev som en våra tidigare studenter skickade till oss för ett tag sedan. Han tar upp, ämne för ämne, hur undervisningen och kurslitteraturen på Församlingsfakulteten påverkat honom och hans utveckling. Här några axplock från hans kommentarer:

... när jag satt vid mitt köksbord och läste ... kände jag det välla upp inom mig igen: en djup tacksamhet till Herren och till er för den förvandlande erfarenhet det varit att studera på FFG. Vart och ett av huvudämnena har påverkat mig djupt ... Läser nu Bibeln på ett helt annat sätt än tidigare...

... Hade inga större förhoppningar inför kursstarten, det kändes mest onödigt att lägga tid på en massa andra religioner när man kommit för att studera teologi på Bibelns grund. Ändå blev detta en av de kurser som påverkade mig djupast



... Ännu en ypperlig kurs med livsförvandlande vishet  
... Återigen en kurs där förväntningarna överträffades

Vi har under årens lopp haft många studenter som gett uttryck för liknande känslor!

### Andaktslivet

Nästan alla arbetsdagar, måndag – fredag, har vi en middagsbön på ca 15–20 minuter i vårt allt mer välfyllda andaktsrum på FFG. De flesta studiedagar inleds också med morgonbön, antingen i andaktsrummet eller en som studenterna själva leder i klassrummet. Likaså inleds också våra personalmöten och sammanträden med en kort andakt.

Detta ger oss en hjälp att prioritera rätt: *Sök först Guds rike och hans rättfärdighet...* (Matt 6:33).

Gemenskapen med Gud, relationen till honom och hans Ord, måste vara det viktigaste *även* när man håller på med teologiska studier och teologisk forskning. Vårt andaktsrum känns som en oas. Samtidigt hjälper det oss att hålla ett rätt fokus, också i vår akademiska gärning.

### Gemenskapen

Ännu ett skäl till varför vi gärna välkomnar Dig till Församlingsfakulteten, som

student eller som deltagare i våra kurser och arrangemang, är gemenskapen.

Under årens lopp har vi fått många positiva reaktioner på den. Och låt mig få ge bara ett exempel: *Studenterna som inte vill gå hem...*

Om jag själv jobbar sent, noterar jag ofta att många studenter väljer att stanna kvar här i huset långt efter studietidens slut. De trivs helt enkelt så bra här, i vår gemenskap, att de gärna dröjer kvar en timme eller två. De pratar, läser tidning, slappar, examensläser, tar en kopp kaffe till.

### Välkommen hit och pröva – Du också!

Du som redan brukar komma hit eller läsa här – välkommen i höst igen till ett nytt läsår!

Men till Dig, som inte brukar komma hit, eller som aldrig varit här förr, vill jag säga:

Välkommen hit! Välkommen att läsa här, välkommen att pröva på!

Men Du får vara beredd på en sak: Miljön på FFG är, som man säger på engelska, ganska *addictive*, "beroendeframkallande".

Välkommen Du också att känna av det!

Rune Imberg  
Rektor

## Själamord eller själavård

**Jesus säger: "Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd." Joh 10:10**

**D**en moderna människan tänker ofta att hon är fri, autonom och oberoende. Om det inte finns någon Gud, så är det ju naturligt att tänka att *människan är sin egen lyckas smed*. Men alla människor är i själva verket brickor i ett större spel. Vare sig vi vill det eller inte, är vi alla i händerna på högre makter. Vi står antingen under Jesu eller under djävulens kontroll. Ingen kan därför leva sitt liv för sig själv och liksom vara neutralt. Det är då avgörande åt vem av de båda vi anförtror våra själar. De båda makternas intentioner är nämligen diametralt olika. Den ene tar liv och den andra ger liv.

### Den ondes själamord

Själa fienden vill få oss att tro att livet utan Gud leder till den största glädjen. Det är sant att detta liv har sina fördelar. Skriften säger att man visst kan få en kortvarig glädje i synden (jfr Hebr 11:25) och vinna världsliga fördelar (Luk 4:6) – men i det långa loppet är det en återvändsgränd. Denna glädje rinner oss nämligen ur händerna som sand. Att leva för pengar är som att försöka dricka sig otörstig på saltvatten; ju mer man dricker desto törstigare blir man. Och om jag så vinner ära, makt och beröm är det som ett maskstunget äpple. Utan Gud kommer jag ändå alltid att sakna den inre friden.

Den onde kallas för en *tjuv* därför att han stjälar människors hjärtan från Gud. Han kallas *mördare* därför att Han gör allt för att skada människan till kropp, själ och ande. Han driver henne att leva ett destruktivt liv och ser det som den största triumf om han kan förmå en människa att ta sitt liv. Han förleder oss att tro att vi har rätt att självvåldigt förfoga över vårt eget liv, när det i själva verket är ett svindlande brott mot livets Gud. Paulus säger: **"Om någon fördärvar Guds tempel, skall Gud fördärva honom. Ty Guds tempel är heligt, och det templet är ni"** (2 Kor 3:17). Målet med alla dessa angrepp är ett och det samma: att skada och döda

människor andligen för tid och evighet. Detta sker när han under nådatiden kan hålla en människa borta från Jesus och Hans livgivande Ord och Sakrament.

### Jesu själavård

Jesus agerar då på rakt motsatt sätt. Han har alltid vårt bästa för ögonen och har kommit för att ge oss liv. Han har inte någon glädje i den ogudaktiges död, utan vill hellre att han vänder om från sin väg och får leva (jfr Hes 18:23). Han letar därför aldrig efter tillfällen att straffa oss, utan söker snarare ivrigt efter möjligheter att rädda oss.

Till skillnad från den onde bedriver Jesus heller aldrig någon falsk marknadsföring. Han förskönar inte det kristna livet, utan presenterar tydligt de svårigheter som är förenade med att följa Jesus. En kristen får räkna med att möta motstånd i världen och att bli ansad och tuktrad av Gud. Men till skillnad från den onde har Jesus inte någon glädje i att se oss tyngda med bördor på axlarna, **"ty det är inte av hjärtat han plågar eller bedrövar människors barn"** (Klagov. 3:33). Nej, när Han lägger kors på våra axlar gör det mer ont i Honom själv. Det är som om det onda drabbade Honom. Han

säger: **"Mitt hjärta vänder sig i mig, all min barmhärtighet vaknar."** Hos 11:8. När det är möjligt – och vår eller andras frälsning inte kräver något annorlunda – väljer Han därför att lätta oket från våra axlar.

Men även om Han alltså inte alltid ger oss ett *lätt* liv, ger han oss alltid ett *överflödande* liv. Han ger oss ett överflöd av nåd, kärlek och barmhärtighet. Här snålar Han inte. Medan den ondes liv drar oss ned i skuld, meningslöshet, fruktan och ångest, ger Jesus oss rent samvete, mening, frid och hopp. Detta är vad Jesu goda själavård handlar om. Nog är det då lätt, mot bakgrund av detta, att se i vems vård vi skall anförtra våra själar?

Magnus Skredsvik

*"Men även om Han alltså inte alltid ger oss ett lätt liv, ger han oss alltid ett överflödande liv".*



en andakt vid kyrkans församlingsgrav där Makito predikade om uppståndelsen av de döda bland gravstenarna, ett fantastiskt minne som jag nu bär med mig.

Jag är så tacksam för min praktik. Även om det inte var lätt att kommunicera med folk fick jag mycket hjälp med översättning, och alla var mycket hjälpsamma och gästfria.

Och jag är inspirerad. Inspirerad till att studera, för jag fick se behovet av Guds Ord. Inspirerad av dessa japanska syskon som var så gästfria och kärleksfulla. Och jag blev inspirerad av Guds nåd mot mig, hur han gjorde det möjligt för mig att vara med om allt detta.

Thomas Fryxelius

## Ukraina



städerna för att man inte skulle behöva se dem i det "normala" samhället. På så vis kunde man ge sken av att det inte fanns så många människor med handikapp.

En skrämmande tanke jag fick var om vi i Skandinavien är så mycket annorlunda när det gäller att "skaffa undan" sådana som inte passar i modellen för det "normala", eller på andra sätt är i vägen för mitt självförverkligande. Barnhemsbesöket gav en massa tankar samt en smärre chock trots att jag var förberedd. Det är oundvikligt när man kommer in i ett rum med ca tio små grabbar med olika handikapp och man liksom ryggar tillbaka för lukten som slår emot en i dörren. Man gråter inombords när man ser en liten pojke med Downs syndrom som enligt sköterskorna är tolv år gammal och lika stor som en treåring sitta i en spjalsäng. När de dessutom påstår att det inte är någon idé att försöka kommunicera med flera av barnen då de inte fattar något blir man arg på världen runtomkring en. När jag gick runt i rummet och hälsade på barnen på ett eller annat sätt sträckte jag ut handen till pojken med Downs syndrom varpå han grep tag i min hand och det blev en form av dragkamp mellan honom och mig. Det är omöjligt att med ord beskriva hur pojken skrattade,



hela hans person bubblade av skratt och oförfalskad lycka enbart genom att han fick uppmärksamhet och någon som lekte lite med honom. När jag efteråt tänkte igenom besöket kändes det som ett stort förakt för Guds gåvor då man tänker på vilken glädje de här barnen hade kunnat ge en familj om de fått chansen. För att använda poetiska ordalag är de likt blommor av koncentrerad livsglädje som aldrig får blomma ut då man har placerat dem i en plantskola där evig höst råder.

Patrik Saviaro

## Danmark



Jag gjorde min praktik på Åbne Døre Danmark, ÅDD. ÅDD är en del av den världsvida organisationen Open Doors. Open Doors syfte är att hjälpa alla kristna som förföljs och får lida för sin tro. Organisationen startades ursprungligen av holländaren "Broder Andreas", som började smuggla Biblar bakom järnridån 1955. Hans bok och biografi *Guds smugglare* översattes i slutet av 60-talet till svenska och sålde i mer än 10 miljoner exemplar över hela världen och översattes till åtminstone 36 olika språk. Idag är Open Doors en världsvid organisation som har kontor i 23 länder och en verksamhet i över 40 länder.

Under en av praktikveckorna höll jag tre möten i Sverige med information om



den lidande kyrkan och om Open Doors verksamhet. Mötena hölls i Vimmerby, Kisa och Linköping. Under mötena i Sverige blev flera åhörare gripna av budskapet och inspirerade till att hjälpa våra syskon som lider. Några av dem som lyssnade satt med tårar i ögonen när de hörde vad våra bröder och syst-rar får gå igenom för sin tros skull. Jag minns speciellt vad en äldre kvinna sa till mig vid ett av mötena. När mötet var slut kom hon fram för att tacka mig och sa: "Vi kristna i Sverige vet inte att våra syskon förföljs idag. Tack för att du kom och berättade om deras svåra förhållanden för oss."

Jag är mycket uppmuntrad av respon-sen vid mötena. Jag tror verkligen att



kyrkorna i Sverige behöver höra budskapet från våra förföljda syskon. De har så mycket att lära oss. De har fått erfara att Gud är trofast och att Hans löften håller, också i motgång och lidande.

Jag fick också under praktiken vara med om att anställa en generalsekreterare till arbetet i Sverige, som nyligen startats upp. Den nye generalsekreteraren, Peter Paulsson, bor med sin familj i Örebro där även Open Doors kontor är placerat.

Vill du hjälpa våra syskon som lider för sin tro? Se på vilket sätt du kan bidra på [www.open-doors.se](http://www.open-doors.se).

Andreas Eklund

## USA



Jag gjorde min praktik på Concordia Theological Seminary i Fort Wayne, USA. Tanken var att jag skulle bekanta mig med den diakonala utbildningen. Jag tillbringade ganska mycket tid med de ansvariga för diakoniutbildningen, Dr Just och Rosie Adle. Jag följde dessutom med i undervisningen på de diakonala kurserna, samt en del andra intressanta kurser. Från början var tanken att jag också skulle följa med en diakonissa i några dagar, men tyvärr blev det inte mer än en dag. Dessutom fick jag möjlighet att åka till sydstatsbaptisternas teologiska



seminarium i Louisville, Kentucky, där jag träffade en av föreläsarna på våra bibeldagar i november, Mark Seifrid och hans fru.

En av de mest minnesvärda dagarna under praktiken var dagen med diakonissan Jennifer Phillips. Hon jobbar i en församling, som ligger några mil från Ft Wayne, men den här dagen jobbade hon frivilligt på ett kristet center för krisgraviditeter. Det var inspirerande att se att de inte bara säger nej till abort, utan också erbjuder kvinnorna hjälp och stöd till att välja ett annat alternativ. På centret fick man gratis graviditetstest, ultraljud om

man låg i riskzonen för abort, individuell handledning och undervisning i grupp. Genom att vara med på handledningen och undervisningen kunde kvinnorna samla poäng, som de sedan kunde byta ut mot bl.a. blöjor, barnkläder, barnvagn, vilket var till stor hjälp för dem som hade ekonomiska svårigheter. P.g.a. tystnadsplikten fick jag inte träffa någon av klienterna, men det var ändå spännande att få se vad man kan göra för de här kvinnorna.

Undervisningen på Concordia Theological Seminary är mycket god. Det har varit en stor glädje att få göra bekantskap med ett så bibel- och bekännelsestroget sammanhang och följa med på deras undervisning. Trots att jag inte hann följa någon kurs till slut har jag ändå lärt mig mycket, som jag kommer att ha nytta av både i planeringen av FFG:s diakonala utbildning och för egen del.

Kristina Sundström

## Nya rektorsförordnanden

Vid sitt sammanträde måndagen den 4 februari, fattade PIBUS styrelse viktiga beslut angående ledningsfunktionen vid Församlingsfakulteten i Göteborg. Besluten innebär för det första att Rune Imberg får förnyat förordnande

som rektor fr.o.m. 2008-03-01 t.o.m. 2009-06-30. Dessutom utses Johannes Hellberg till biträdande rektor under samma period. Johannes samlade tjänst kommer därvid att utökas till en heltidstjänst. Han kommer framförallt att

arbeta med ärenden som rör *ackreditering, rekrytering* och *"studiemedelsfrågan"*. Patrik Toräng, som är ledamot i styrelsen, och Johannes Hellberg kommer i nästa nummer av *Hälsning* att beskriva hur FFG nu prioriterar dessa tre frågor.

## Grönt, Rött och Blått!?

Vad följer med i detta nummer av *Hälsning*?

- **En grön folder för det nystartade diakonala programmet**  
Med glädje bjuder Församlingsfakulteten in till en diakonal inriktning på den teologiska utbildningen. En äkta diakoni kan som få andra saker ge trovärdighet åt Kyrkans tro och vittnesbörd. Läs den bifogade gröna foldern! Tack för att du vill hjälpa oss att sprida informationen!
- **En röd folder för Bibelskola Göteborg**  
Bibelskolan är ett samarbetsprojekt som FFG har med Markusstiftelsen i Göteborg. Tack för att du vill hjälpa oss att sprida informationen!
- **En vädjan, på blått blad, om förnyat stöd för Församlingsfakulteten**

## Ekonomi

### Stort behov av gåvor! Se bifogat blått blad.

Gåvobebehov  
2007-2008  
900 000:-

Gåvobebehov t.o.m.  
2008-03-31  
675 000:-

Inkomna gåvor t.o.m.  
2008-03-31  
413 908:-

Bankkonton för stående överföring:  
SEB 5760-10 045 54, Swedbank 8105-9, 983 435 155-4, Nordea 3016 17 133 27

## Sommarbibelskola 11-15 augusti 2008

Vi på FFG är glada att tillsammans med Kyrkliga Förbundets Unga (KFU) få inbjudas till årets sommarbibelskola. Som framgår av schemat här intill behandlas många viktiga och spännande ämnen. Vi hoppas på god gemenskap och intressanta samtal. Alla är varmt välkomna!

### Kostnad och anmälan

Kursen är avgiftsfri! Begränsat antal platser. Några platser är reserverade till deltagare under 25 år, annars tillämpas principen "först till kvarn". Skriftlig anmälan senast den 15 juni.

Varje dag serveras det lunch och kaffe till självkostnadspris (tyvärr har vi inga möjligheter att ordna med specialkost).

	mån 11/8	tis 12/8	ons 13/8	tor 14/8	fre 15/8
8.45-9.00		morgonbön	morgonbön	morgonbön	morgonbön
9.00-9.45		<b>Bibelförklaring:</b> Frihetens evangelium (Gal 1-2) <i>Jakob Appell</i>	<b>Bibelförklaring:</b> Frihetens pris (Gal 3) <i>Jakob Appell</i>	<b>Bibelförklaring:</b> Frihetens barn (Gal 4) <i>Jakob Appell</i>	<b>Bibelförklaring:</b> Frihetens nya liv (Gal 5-6) <i>Jakob Appell</i>
	kaffe	kaffe	kaffe	kaffe	kaffe
10.15-12.00	Maria från Magdala och Maria från Betania <i>Rune Imberg</i>	"Herrens tjänare" hos profeten Jesaja <i>Johannes Hellberg</i>	Jesu uppståndelse - vad betyder den? <i>Bengt Birgersson</i>	Aktuell missionsinformation - Afrika, Asien och Europa <i>Roland Gustafsson</i>	Bach och teologin <i>Torbjörn Johansson</i>
12.15-12.30	middagsbön	middagsbön	middagsbön	middagsbön	middagsbön
	lunch	lunch	lunch	lunch	lunch
13.30-15.30	Profeten Jesajas kallelse (Jes 6) <i>Johannes Hellberg</i>	Jesu uppståndelse i Gamla testamentet <i>Bengt Birgersson</i>	... intill jordens yttersta gräns Missionstanken hos profeten Jesaja <i>Roland Gustafsson</i>	Inför Jesu lidandes historia <i>Torbjörn Johansson</i>	Peter Fjellstedt - missionär och visionär <i>Rune Imberg</i>
15.30-15.45	Avslutning	Avslutning	Avslutning	Avslutning	Avslutning

## Böneämnen

"Var uthålliga i bönen, vaka och be under tacksägelse. Be också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet, så att vi kan predika Kristi hemlighet." Kol 4:2-3

### Ämnen för bön och tacksägelse

- Tack för studenternas givande praktik
- Den nya diakoniutbildningen och rekryteringen av studenter
- Höstens intag på TU, om en ny grupp studenter
- FFG:s ackrediteringsansökan hos EEAA
- Sommarbibelskolan

## *Bibelskola Göteborg!*

Vårsolen och den spirande grönska som omgärdar Församlingsfakulteten får en att inse hur nära vårterminens slut vi befinner oss. Det ger blandade känslor. Till de mer negativa känslorna hör vetskapen om att de nuvarande eleverna på Bibelskola Göteborg kanske inte finns i huset när verksamheten drar igång igen efter sommaren. Deras närvaro i huset har berett en stor glädje. Några elever har aviserat att de vill fortsätta på TU, vilket förstås är roligt, men de övriga kan vi bara tillönska Guds välsignelse och hoppas att deras plats på Bibelskolan fylls ut av nya elever till hösten (välkommen med din ansökan!).

### *Ömsesidig glädje*

Det verkar vara en ganska ömsesidig glädje från elevernas sida. Johanna Sundström, Emil Månsson och Henrik Andersson, är tre av eleverna som uttrycker sin förtjusning över året på Bibelskolan när vi sitter ner och samtalar om deras upplevelser av tiden på Bibelskola Göteborg. Emil valde att gå enbart vårterminen och uttrycker en viss frustration över att tiden flyger iväg. Johanna fyller i att det varit ett jätteintressant år i en jättehärlig klass. Det har visat sig vara en blandad skara elever, med olika bakgrund, och det har upplevts roligt och berikande. Även bland lärarna har det funnits en bred blandning av kunskaper och bakgrund. Henrik förklarar att Bibelskolan/lärarna har haft höga ambitioner om vad de velat lära ut. Det har blivit en stor bredd på undervisningen och samtidigt många intressanta djupdykningar – allting grundat på en klassiskt kristen tro. Johanna, Emil och Henrik är överens: alla kristna borde ha denna typ av erfarenhet!



### *Profil*

På frågan om vilken profil de själva skulle beskriva att bibelskolan har framskymtar ordet ”teologisk” flera gånger. Bibelskolan delar lokaler med Församlingsfakulteten. Det sätter förstås vissa spår att ett stort teologiskt bibliotek, en stab av teologer, samt en drös teologistudenter finns under samma tak. Att atmosfären sporrar till fördjupning är alla tre överens om. Det blir ett tydligt fokus på bibelundervisning och troslära. Samtidigt blir det inte stressigt, säger Henrik. Man gör så mycket man vill av studierna. Man behöver inte insyltas i teologiska diskussioner. Samtidigt vill knappast någon missa givande samtal vid fikaborden. Det finns skilda åsikter om saker och ting, men när det finns stor respekt för varandra, en öppen och familjär miljö, lyssnande lärare – så blir det en väldigt positiv miljö för bibelskola. Henrik tillägger också att bibelskolans betoning på kyrka och församling lägger en god grund för den enskilde att hitta just sin plats/roll i församlingen.

### *Praktik*

Upplägget med studier på halvtid och möjlighet till praktik på andra halvtiden har både för- och nackdelar, menar Emil, som praktiserat i St Pauli församling. Det blir å ena sidan inte ”teologisk korskostoppning”, men samtidigt önskade han sig personligen upp till 75 % undervisning. Johan Söderberg, som dyker upp och ger sig in i samtalet, är jättenöjd med lösningen att kunna arbeta på andra halvtiden. Johan kör lastbil och tycker det underlättar ekonomiskt att ha en lite större inkomst än CSN-bidraget. Att det helt enkelt är bra med valmöjlighet är alla överens om.

Det känns, avslutningsvis, som att Emils musikaliska bidrag till samtalet sammanfattar intrycket: ”och jag kände här är jag hemma ...”

**Jakob Appell**