

# Hälsning

från Församlingsfakulteten nr 3, maj 2010



## TU-studenter på praktik

Till utbildningen på Församlingsfakultetens teologiska utbildning hör också att göra några veckors praktik. Det finns några särskilda syften med praktiken. Ett är att man ska få känna på en teologisk verksamhet, där studierna får omsättas i praktisk handling, undervisning, samtal och förkunnelse. Praktiken ska stärka motivationen för de fortsatta studierna. Praktiken ska också hjälpa studenten i hans eller hennes reflexion över den egna framtida kallelsen. Efter praktiken lämnar både handledare och student en fyllig rapport om praktiken med beskrivning av det som gjorts, varefter undertecknad praktikansvarig har ett uppföljningssamtal med reflexion över de erfarenheter man fått.

I februari i år var så studenterna på TU2 iväg några veckor. Fyra av dem ger på sid. 4–5 glimtar från sina praktikplatser.

*Niklas Antonsson* från Kode reste upp till ELM-BV:s missionsgård Fridhem i Vännäs, Västerbotten. Gården är både ett missionscentrum, en lägergård och platsen där en gudstjänstfirande församling möts både söndagar och vardagar för ett genuint evangeliskt-lutherskt kyrkoliv. Föreståndaren och pastorn Jan-Ulrik Smetana hörde 2000–2003 med till den första gruppen som fullföljde FFG:s treåriga teologiska utbildning.

*Simeon Appell* från Brastad/Tostared stannade nästan på hemmaplan, när han gjorde sin praktik i Frillesås pastorat. Hans handledare, komminister Olle Fogelqvist, har under en rad år varit anställd inom Peter Isaac Béens Utbildningsstiftelse som skolpräst på gymnasiet och som förste studierektor på Bibelskola Göteborg. Olle har särskilt ansvar för gudstjänstlivet i Gällinge och Idala.

*Jonatan Ådahl* från Slättåkra gjorde sin praktik i Göteborgs S:t Pauli församling med komminister Rolf Pettersson som kunnig handledare. Här finns ett genuint gudstjänstliv och en genomtänkt undervisningsverksamhet och många medarbetare.



Johanna Sundström (mitten) i Jerusalem.

*Johanna Sundström* från Österbotten hade möjlighet att resa lite längre. Hon for till Jerusalem och det norska studiecentret Caspari Center med Jakob Wilms Nielsen som handledare. Caspari Center arbetar bl.a. för att stödja de kristna (messianska) judarna i Israel.

**Bengt Birgersson**  
praktikansvarig lärare

På sid. 4–5 berättar studenterna mer.



## Ägande och givande ur ett bibliskt perspektiv

*Jorden och allt som uppfyller den tillhör Herren (Ps 24:1)*

**E**n kristen familj som först fått leva en tid med mycket knappa resurser fick det mycket bättre och kunde sedan leva ett gott liv. På vänners fråga om hur det kändes svarade modern: "Tidigare prövade Gud oss genom fattigdom, nu prövar han oss genom rikedom." Vårt förhållande till det jordiska, vare sig vi har fått mycket eller litet, avslöjar vår relation till Gud. Den som har lite får öva sig i att be om dagligt bröd och vänta allt gott av Herren, och den som har mer får öva sig i att tacka för allt det goda Gud gett och dela med sig av sitt överflöd. Samma erfarenhet som denna familj gjorde ville Gud en gång ge sitt eget folk. Av 5 Mos 8 framgår det att Guds syfte med ökenvandringen var att lära israeliterna ödmjukhet inför det goda som Kanaans land skulle ge dem. Alla israeliter bestod inte provet, utan många avföll från tron på den ende sanne Guden.

### *Utgångspunkten*

Den självklara utgångspunkten när Bibeln talar om egendom är att hela jorden och allt som ryms på den tillhör Gud. Det är bakgrunden till alla lagar om ägande, stöld, rättstvister och tillsättande av domare i Mose lag.

Redan vid människans skapelse artikuleras uppdraget om jorden:

*Gud välsignade dem och sade till dem: "Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden! Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden!"* (1 Mos 1:28)

När Jakob i drömmen fått se änglar stiga upp och ner på en stege mellan himmel och jord, lovade han att ge Gud tionde av allt. Detta löfte, tillsammans med Abrams exempel i 1 Mos 14:20 då han gav tionde till Melkisedek, bildar genom hela Gamla testamentet en påminnelse om att jorden är Herrens.

Till principerna för tiondet i Gamla testamentet hör att det är förstlingsfrukten som ska ges till Gud. Detta är en påminnelse om att allt tillhör Gud, vare sig det handlar om djur eller om grödor.

I Nya testamentet finns det inget tvingande påbud om tionde som motsvarar Mose lag i Gamla testamentet. När apostlarna undervisar om detta betonas frivilligheten och givandet med glatt hjärta.

### *Roten till det onda?*

Det är inte rikedomen i sig som är problemet – det är inte pengarna som är roten till det onda – men *begäret* efter pengar är roten till det onda. Det är girigheten som är synd (Kol 3:5), detta att ständigt vilja ha mer. Då Bibeln varnar för rikedom, är det i perspektivet att ägodelarna blir en avgud, att tillgångarna blir det första och viktigaste i livet. Ett givande, särskilt om det är regelbundet och uthålligt, kan faktiskt vara en hjälp mot girighetens frestelse.

### *Exempel ur Gamla testamentet*

Särskilt vid två tillfällen berättar Gamla testamentet om människors givmildhet: Dels i samband med att tabernaklet byggs vid Sinai berg (2 Mos 35:20–29), dels då David samlar in gåvor till templet som Salomo skulle bygga (1 Krön 29:1–9). Vid båda tillfällena uppmanas folket att ge och människorna blir sedan inspirerade av varandra. Det betonas båda gångerna att människorna gav med villig ande.

### *Till vad?*

Bibels undervisning om givande och tionde omfattar insamling till Guds Ords förkunnare, de kristnas inbördes hjälp och hjälpen till de fattiga.

För att det ska finnas präster att anställa och missionärer att sända ut behöver kyrkan också utbildningsverksamhet. Den som får en kallelse till tjänst bör rimligen också erbjudas möjligheten att förvärva kunskaper och färdigheter som möjliggör tjänstens utövande. Det är på denna åkerteg Församlingsfakulteten verkar. Det är för församlingarna oerhört strategiskt och långsiktigt att satsa på god teologisk utbildning. All utbildning formar människor och därför är en god teologisk utbildning en överlevnadsfråga för kyrkan.

### *Till Guds ära!*

Sist och slutligen handlar det om varför vi lever våra liv. Är det till vår egen och våra efterkommandes ära – eller lever vi till Guds ära? Vi lovar Gud med våra läppar i våra lovsånger, vi lovar Gud med våra lemmar när vi ställer oss i hans tjänst, vi lovar Gud när vi ser våra ägodelar som Guds egendom som vi förvaltar.

**Johannes Hellberg**  
rektor

*"All utbildning formar människor och därför är en god teologisk utbildning en överlevnadsfråga för kyrkan."*

## Teologi är kristologi

När jag konfirmerades fick vi börja med att lära oss Guds egenskaper. Gud är helig, evig, oföränderlig, allsmäktig, allvetande, allvis... Även om jag förstod varje ord för sig så lämnades jag med en känsla av vanmakt inför en, till synes, obegriplig och avlägsen Gud. Vem är Gud egentligen, med alla dessa egenskaper? Den dogmatiska terminologin gjorde inte saken enklare. Att Gud *försonat* världen med sig själv, *förutbestämt* till salighet, sänd sin Son som *medlare* och *ställföreträdare* för oss människor, gjorde mig än mer förvirrad.

Det säger sig självt att det är lättare att förstå och begripa en människa som talar mitt språk, som känner hunger och sorg som jag känner det, som mina händer kan röra vid (jfr 1 Joh 1:1), än universums obeskrivliga och oändliga Skapare. Att Gud har blivit *människa* får en avgörande betydelse för min förståelse av Gud. Gud är inte en avlägsen och abstrakt Gud bland molnen som hyser – eller inte hyser – okända känslor för mig. Jesus från Nasaret, född av jungfru Maria, visar fullt ut *vem* Gud är och *hur* Gud är. ”I honom bor *hela gudomens fullhet* i kroppslig gestalt”, skriver Paulus (Kol 2:9) och jag förstår att det inte finns någon bättre förklaring av Gud än den beskrivning av Jesus som ges i evangelierna. Jag som ville förstå Gud kan se på Jesus, den fulla uppenbarelsen av Guds väsen och hjärta. Jesus säger: ”Den som har sett mig har sett Fadern” (Joh 14:9).

Jag har lärt mig att Gud är *god* och *allsmäktig*, men kan grubbla ihjäl mig på frågan om Gud bryr sig om lidande människor. Guds människoblivande gör att jag söker ett svar hos *människan* Jesus. När Lasarus hade dött efter en tids sjukdom visar Gud att han visst brydde sig. Han, som kallas ”hela gudomens fullhet i kroppslig gestalt”, grät av medlidande och av sorg över den nöd som drabbar människor på jorden (Joh 11:35). Han är inte oberörd över den död och fångenskap skapelsen befinner sig. Men hans tårar hade varit till liten tröst om han inte också visat på en väg ut ur nöden. Då säger han: ”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör” (Joh 11:25). Som ett tecken på denna makt över döden uppväcker Jesus Lasarus. Guds svar på mina grubblerier är att Jesus både gråter och uppväcker (ett tecken på uppståndelsen). Inte bara sorg. Inte bara underverk. Båda – i en oupplöslig paradox.

Jag har också lärt mig att Gud är *helig* och *rättvis*. Han ska döma mig efter mina gärningar. Det borde göra mig orolig, om det inte vore för *människan* Jesus. När fariséerna och de skriftlärdade släpade fram en äktenskapsbryterska som tagits på bar gärning undrade de om hon inte borde stenas, en dom



Foto: Johanna Sundström

som Guds lag faller (Joh 8:2–11). ”Den som är utan synd må kasta första stenen på henne”, svarar Jesus, väl medveten om att alla – ja, verkligen alla – bär på många små och stora synder. Ingen kastar stenen!

Men Jesus själv då? Han är utan synd och *kan* kasta stenen. Han är den helige och rättvise Guden som i sin stränghet uttryckt syndens allvar. Ser han mellan fingrarna på den lag som han själv stiftat? Låter han bli stenen när han svarar: ”Inte heller jag dömer dig”? *Nej!* Man skulle kunna säga att han kastar stenen på henne, lika säkert som helig Gud reagerar på syndig människa, men *ställer sig själv i vägen* – framför henne – som en mänsklig sköld. Han blir dödad. Inte just då, men på Golgata. ”Inte heller jag dömer dig” – därför att han tar domen i kvinnans ställe.

I Jesus får vi en oöverträffad förklaring av Gud. Läran om Gud bör ta sin utgångspunkt i Jesu person och verk. Teologi är kristologi. Det harmonierar också med Jesu egna ord: ”Ingen kommer till Fadern utom genom mig” (Joh 14:6).

Jakob Appell  
studierektor, Bibelskola Göteborg

# På prak

## ...i Västerbotten

Jag fick möjligheten och glädjen att tillbringa mina praktikveckor på missionsgården Fridhem i Vännäs, tre mil väster om Umeå. Att få komma till en församling som på ett medvetet och innerligt sätt arbetar för Guds rikets utbredande, med stor koncentration på Ordet och bönen i människors vardagsliv, var både uppbyggligt och inspirerande.

På olika sätt tog jag del i församlingens verksamhet. Något som glädde mig mycket var att man hade samlingar för alla åldrar, som barngrupp, juniorgrupp, familjeläger, olika typer av bibelstudier, pensionärsandakter m.m., men att man ändå lyckades samla alla åldrar till söndagsgudstjänsten, då gamla och unga förenades i lovsång, tillbedjan och ett aktivt lyssnande. En utmaning för mig var just att förkunna samma budskap men vid olika tillfällen för olika målgrupper. Till min stora hjälp hade jag Jan-Ulrik Smetana som handledare, som gav mig tips, råd och vägledning. Jan-Ulrik arbetar som pastor på Fridhem. Vid ett par tillfällen fick jag också komma till Umeå och få insyn i det arbete ELM-BV bedriver där, med David Appell som pastor.

Traditionen med byamöten hemma hos folk i församlingen mitt i veckan var helt nytt för mig, men något som jag ser som ett verkligt rikt arv att förvalta. Tänk att mitt i veckan få en predikan i sitt eget hem och dessutom kristen gemenskap och någon typ av förtäring för långväga gäster!

Många människor mötte jag, och jag upplevde att jag blev mottagen med stor värme och gästvänlighet vilket jag är mycket tacksam för. Också församlingens inbördes gemenskap och kärlek till varandra var påtaglig, vilket ytterst bottnar i kärlekens fundament, nämligen Guds stora kärleksgärning då han sände sin Son till försoning för våra synder, 1 Joh 4:10.

Simeon Appell

Niklas Antonsson



Simeon Appell och hans handledare Olle Fogelqvist framför altaret i Gällinge kyrka.

## ...i Halland

Många gånger under tiden på FFG, har frågan dykt upp: Till vilken nytta är mina studier? Praktiken innebar att jag fick chansen att tillämpa teologikunskaper. I Frillesås pastorat i norra Halland och under uppsikt av min handledare, komminister Olle Fogelqvist, fick jag en bra möjlighet till det. Genom att predika för både yngre och äldre, undervisa konfirmander och medverka i vuxenundervisning och bibelstudium, fick jag se att mina studier visst har mening! Inte minst upptäckte jag behovet av vidare studier...

Att praktisera innebär också att lära. Genom min handledare (och hans medhjälpare) fick jag se hur man kan bedriva församlingsarbete där både Bibeln och mötet med människor i alla åldrar tas på största allvar. Flera lärdomar fick jag också av folket i församlingarna. Sammanfattningsvis blev praktiken en tid både av att ge och få – ge något av allt det goda jag fått med mig från FFG och få del av det goda arbete som bedrivs i Frillesås pastorat.

## ...i Västra Götaland

Jag genomförde min praktik i S:t Pauli församling i Göteborg under handledning av komminister Rolf Pettersson. Under praktiktiden fick jag en bred inblick i olika verksamhetsområden där. Jag fick ta del av det arbete som församlingspedagogen genomförde och fick även se den vardag som församlingens informatör möter. Under större delen av praktiken följde jag Rolf i hans uppgifter.

Varje moment avslutades med samtal, där jag fick ta del av Rolfs pastorala erfarenheter. Jag fick på så sätt god vägledning i vad det innebär att t.ex. hålla begravningsgudstjänst och skriva griftetal, att förrätta dop och skriva doptal. Genomgående för allt arbete i församlingen är att i varje möte se människan där hon befinner sig och att ta sig tid att lyssna och samtidigt inte tumma av på budskapet.

Jonatan Ådahl



Handledare Rolf Pettersson och Jonatan Ådahl.

## ...i Israel

Jag hade förmånen att göra min praktik på Caspari Center i Jerusalem. Med stor förväntan steg jag av planet i Tel Aviv den 16 februari och såg fram emot nästan tre veckor då jag skulle få lära mig mer om den messianska rörelsen i Israel. Caspari är ett kristet center som har ett specialiserat bibliotek, som ger ut böcker och som håller undervisning för söndagskollärare och öppna föreläsningar.

Under min praktik fick jag se en hel del. Jag tillbringade inte bara min tid på Caspari utan hade också möjlighet att besöka olika organisationer i Jerusalem som t.ex. det israeliska bibelsällskapet och Musalaha, som arbetar med att förena kristna judar och araber. Mina två sista dagar i Israel tillbringade jag i Tel Aviv. Där besökte jag den vackra Immanuelkyrkan och deltog i en gatuevangelisation med "Jews for Jesus".

En av de mer minnesvärda upplevelserna i Jerusalem var en städkampanj jag var med i. Den messianska församlingen "Shemen Sassoon" ordnar en gång i månaden en städdag på någon plats i Jerusalem. Denna gång var det en mycket skräpig arabisk stadsdel som skulle städas. Vi såg till väldigt få vuxna medan vi städade, men en hel del barn. Barnen reagerade olika på att vi var där, en del kom genast och hjälpte till medan andra kastade stenar på oss.

En annan minnesvärd händelse är gatuevangelisationen i Tel Aviv. Där blev vi rätt snabbt omringade och förföljda av ortodoxa judar och blev tvungna att ringa till polisen. "Jews for Jesus" har gatuevangelisation en gång i veckan, och de berättade att nästan varje gång blir de förföljda av ortodoxa judar.

Jag lärde mig mycket under min praktik och hade en otroligt fin tid i Israel. Jag är mycket tacksam till FFG, men framför allt till Gud, för att jag fick denna möjlighet. Det är ett minne för livet!

Johanna Sundström

## Storsatsning på bibelkonferens

Församlingsfakultetens bibelkonferens äger rum den **19–20 november**. Bengt Hägglunds 90-årsdag uppmärksammas särskilt.

### Tema: Skriften – kunskapen – tolkningen

Medverkande föreläsare:

Försteamanuensis Knut Alfsvåg (Stavanger)

Rektor Johannes Hellberg (Göteborg)

Prof. Bengt Hägglund (Lund)

Lektor Torbjörn Johansson (Göteborg)

Prof. Robert Kolb (St. Louis)

Teol. lic. Anders Sjöberg (Uppsala)

Prof. Johann Anselm Steiger (Hamburg)

Doc. Rune Söderlund (Lund).

På fredag kl 14–18 föreläsningar med anledning av *Bengt Hägglunds 90-årsdag*. Festkväll (anmälan).

Programmet för dagarna finns på vår hemsida och kan beställas från expeditionen.

## Intensivkurs: Dopet, antropologin och församlingen

Församlingsfakulteten erbjuder i anslutning till bibeldagarna en intensivkurs (10 timmar) i systematisk teologi med professor Robert Kolb, St. Louis.

Temat är "Dopet och antropologin" och kursen har fokus på det pastorala arbetet. Kursbeskrivning och litteraturlista finns på hemsidan. De kan även beställas från vår expedition.

Tid: Onsdagen den 17 nov: 10.15–16.00 (45 min x 5)

Torsdagen den 18 nov: 10.15–16.00 (45 min x 5)

Plats: Församlingsfakulteten, Södra vägen 61

Kursavgift: 500,-, stipendier finns för studerande.

Anmälan: Senast 1 november till Församlingsfakultetens expedition.

*Alla är hjärtligt välkomna!*

## Bibelskola hösten 2010!

När anmälningstiden för bibelskolan gick ut, kunde styrelsen ta det glädjande beslutet att elevunderlaget för läsåret 2010–2011 är tillräckligt stort för att kunna starta bibelskolan i augusti! Det finns fortfarande några platser kvar – välkommen med din ansökan.

Tack för allt stöd som gör detta möjligt!

**Jakob Appell**  
studierektor

## Lär dig hebreiska!

Församlingsfakulteten erbjuder en nybörjarkurs i bibelhebreiska på halvfart under hösten. För mer info, se hemsidan.

*"HERRENS välsignelse ger rikedom, egen möda lägger inget därtill."*

Ords 10:22

## Var med och sponsra!

Som framgår nedan är detta nummer sponsrat av Din Bok. Vi är glada och tacksamma för detta och inbjuder nu andra företag att vara med i kommande nummer. Kontakta oss för prisuppgift och övriga villkor. Om du inte är egenföretagare kanske du känner någon som du kan tipsa.

Detta nummer är sponsrat av



Din Bok, V Hamng 21,  
411 17 Göteborg  
Tel: 031-13 63 50  
E-post: info@din-bok.se  
www.din-bok.se



### Talet om korset Guds kraft

Till 100-årsminnet av Bo Giertz  
födelse

Rune Imberg, red.

**79 kr**

### Martin Luthers Stora Katekes

**59 kr**



Vid postorderbeställning av dessa böcker tillkommer porto med 33-78 kr.

**Välkommen att handla i vår butik eller att beställa böckerna hos oss!**

## *Gunnar Eriksson in memoriam*



I veckan före Palmsöndagen fick en stor familj djup sorg, när kyrkoherde Gunnar Eriksson, Göteborgs S:t Pauli församling, hastigt gick bort. En stor församling förlorade sin älskade herde. Bara Herren vet hur mycket han betydde för så många. Vi, som på olika sätt finns med i Peter Isaac Béens Utbildningsstiftelse och vet hur mycket Gunnar Eriksson betytt för framväxten av vår stiftelses utbildningar, deltar i sorgen. Men vi fylls också av tacksamhet.

Vi, som var med när Kyrkliga Förbundet för evangelisk-luthersk tro beslutade om en omstrukturering av det gamla Prästgymnasiet i början av 90-talet, vet hur mycket Gunnars visionära gåvor och förmåga att få saker och ting gjorda betydde. Redan tidigare hade Gunnar varit med om att starta Örtagården i Lane Ryr. Där öppnades också möjligheten för årliga sommarkurser i teologi, vilka i hög grad bidrog till starten av Församlingsfakulteten.

När L M Engströms gymnasium skulle börja ta form, spelade Gunnar en mycket viktig roll. Hans fasta övertygelse om Guds ords sanning, hans öppna hjärta för ungdomar, hans insikt i att människan ska leva i världen, en värld som är annorlunda än för 50 år sedan – alltsammans bidrog till formandet av gymnasiet kristna profil.

I allt det som Gunnar Eriksson gjorde i sitt arbete som präst och ledare var det en sak som alltid tydligt var i centrum: evangeliet om den korsfäste och uppståndne Herren. I den tron äger vi evigt liv.

Vi tackar Gud för allt det som Gunnar betytt för vår utbildningsstiftelse, inte minst under tretton års arbete i styrelsen.

**Bengt Birgersson**

## *Kära vänner – nu behöver vi hjälp!*

Jag skriver nu än en gång till er om våra behov av medel till Församlingsfakultetens verksamhet. Som framgått i tidigare nummer av Hälsning och i det brev en del av er fått är vårt behov av gåvor mycket stort. I den senaste budgetuppföljningen saknas det inte mindre än 600 000 kronor för att täcka årets utgifter.

I detta skede av året lägger vi planerna för kommande läsår. Vi arbetar för att kunna fortsätta med den undervisning vi i dag erbjuder, med bibelskola (glädjande nog finns det 15 anmälda) och TU (i skrivande stund har anmälningstiden ännu inte gått ut), temadagar och andra kurser. Vi ber ofta i våra andakter att Gud ska förse oss med det vi behöver och vi väntar allt gott från honom. Med tacksamhet till Gud för er alla, för era förböner och för ert stöd skriver jag nu till er om vår nöd.

”Finns den goda viljan, så är den välkommen med vad den kan ha och bedöms inte efter vad den inte har.” (2 Kor 8:12)

**Johannes Hellberg**  
rektor

Ring oss innan Ni tar upp kollekt till Församlingsfakulteten nästa gång så skickar vi extra exemplar av Hälsning för utdelning.



*Hälsning 3-2010*

# Sommar och fördjupning!

## Sommarbibelskola 2010, 9–13 augusti

Församlingsfakulteten och Kyrkliga Förbundets Unga inbjuder till en vecka med undervisning och gemenskap. Med anledning av valåret behandlas frågan om *den kristnes plats och uppgift i samhället* i flera av föreläsningarna. Vi hoppas att veckan ska leda till fördjupning och ge kraft och inspiration till tjänst. Den är en möjlighet för dig som vill ta del av FFG:s utbud men som inte har tid eller råd att gå en heltidsutbildning, liksom för dig som vill prova på och se om vår bibelskola eller teologiska utbildning är något för dig.

### Innehåll

**Jakob Appell**, landssekreterare, kaplan:

*Bibeltimmar: Jesus möter människor: den samaritiska kvinnan (Joh 4), den rike, unge mannen (Mark 10), den kanaaneiska kvinnan (Matt 15), Petrus*

**Bengt Birgersson**, lärare i pastoralteologi:

I. Att leva i Psaltaren

II. Församlingens undervisningsuppdrag

**Andreas Eklund**, presentatör i *Open Doors Sverige*:

*"Har de förföljt mig, kommer de att förfölja er."*

*Om förföljda kristna i vår tid.*

**Roland Gustafsson**, lärare i missionsvetenskap:

*Missionskonferens i Edinburgh 2010,*

*Missionsuppdrag pågår – uppdatering*

**Johannes Hellberg**, lärare i Gamla testamentet:

I. "Sök den stads bästa dit jag har fört er i" (Jer 29)

*Vad har Jeremias brev till judarna i Babel att säga oss i vår tid?*

II. "Men vi har vårt medborgarskap i himlen" (Fil 3:20):

*Om den kristnes identitet och tillhörighet*

**Rune Imberg**, lärare i kyrkohistoria:

*Sveriges kristnande*

**Torbjörn Johansson**, lärare i systematisk teologi:

I o II. *Överhetens gudomliga mandat – och dess gräns.*

*Dietrich Bonhoeffers lydnad och motstånd i nazismens Tyskland*

### Veckoschema

	mån 9/8	tis 10/8	ons 11/8	tor 12/8	fre 13/8
8.45–9.00	MORGONBÖN				
9.00–9.45		Bibelförklaring: Jakob Appell	Bibelförklaring: Jakob Appell	Bibelförklaring: Jakob Appell	Bibelförklaring: Jakob Appell
	KAFFE				
10.15–12.00	Rune Imberg	Johannes Hellberg	Bengt Birgersson	Andreas Eklund	Torbjörn Johansson
12.10–12.30	MIDDAGSBÖN				
	LUNCH				
14.00–15.45	Roland Gustafsson	Bengt Birgersson	Johannes Hellberg	Torbjörn Johansson	
15. 45–16.00	Avslutning	Avslutning	Avslutning	Avslutning	

### Praktisk info

Kursen är gratis! Kaffe finns till självkostnadspris. Lunch ordnar man själv.

**Anmälan:** Antalet platser är begränsat. Anmäl Dig därför gärna i god tid.

Anmälningar som görs före midsommar kommer att bekräftas.

I mån av plats kan man sedan anmäla sig fram t.o.m. den 31 juli, men då kan vi ej bekräfta att det finns plats förrän måndagen den 2 augusti.

Enklast är om anmälan görs per e-post: [info@ffg.se](mailto:info@ffg.se)

Den kan också skickas till Församlingsfakulteten i Göteborg, Södra vägen 61, 412 54 Göteborg.