

Hälsning

FRÅN FÖRSAMLINGSFAKULTETEN

NR 3, 2013



Studera
på halvfart!



Mer av Församlingsfakulteten för fler

Allt sedan starten av Församlingsfakulteten har nätverket kring institutionen sträckt sig över hela Sverige och ut över landets gränser. Vårt informationsblad skickas ut till adresser över hela Sverige och flera länder, inte bara i Norden. Intresset för den undervisning och utbildning vi erbjuder är inte heller begränsat till Göteborg med omnejd. Vi har hela tiden känt av ett intresse från andra delar av Sverige.

Allt sedan de första planerna på en församlingsfakultet i Göteborg har tanken på att det verkligen ska vara en *församlingens* fakultet varit bärande. Teologisk kunskap är inte något som ska vara begränsat till enbart vigda tjänare i församlingen. Arbetet på Församlingsfakulteten har därför alltid varit öppet för alla intresserade, även om vi ser en särskild kallelse att vara med och utrusta dem som ska vara herdar i församlingarna. Då den teologiska heltidsutbildningen tog form valde vi medvetet en öppen profil på programmet för att möta olika behov av teologisk utbildning. Våra alumni finns därför i flera olika yrkeskategorier, vilket vi gläds över och är stolta för.

Vår fristående ställning och det faktum att vår utbildning ännu inte ger rätt till studiemedel är en nackdel för våra studenter och för rekryteringen. Inte minst för intresserade som redan etablerat sig på arbetsmarknaden är detta en stor nackdel.

Vi har övervägt att starta någon form av distansutbildning för att kunna möta intresset bland dem som inte har möjlighet att flytta till Göteborg. Våra planer har så här långt inte kunnat sättas i verket av lite olika skäl, men tanken lever och vi hoppas och ber att vi en dag ska kunna förverkliga också den tanken.

Som vi tidigare berättat förbereder vi tillsammans med Concordia Theological Seminary i Ft. Wayne en Master-kurs. Syftet är att möta ett behov av högre teologisk utbildning av ett slag som inte finns i Sverige för övrigt. Ett sådant STM-program ger oss möjligheten att erbjuda kvalificerad fortbildning där huvuddelen av utbildningen är tänkt att kunna

läsas utan att behöva lämna sin tjänst. Om planerna går i lås kommer vi att kunna erbjuda en utbildning på avancerad nivå på deltid, med endast en kortare period av studier i USA (se vidare Rune Imbergs artikel i detta nummer).

I och med den revidering av utbildningsplanen för *Teologisk utbildning för Kyrka och samhälle* (TU) som vi genomförde 2008 öppnar sig nu möjligheter att erbjuda deltidsstudier på TU. Vi införde då ett modulsystem där varje delkurs i utbildningen

består av antingen 7,5 eller 15 studiepoäng och

Vi fortsätter där studenterna normalt läser två kurser parallellt. Varje läsår är indelat i fyra moduler med två kurser i varje, vad gäller TU 1. Under pågående läsår har några studenter läst TU 1 på halvtid genom att följa en kurs varje modul.

att arbeta för att göra mer av Församlingsfakulteten och för att göra Församlingsfakultetens undervisning tillgänglig för fler.

På det sättet har det varit möjligt att tillgodogöra sig hälften av kurserna i vår korta utbildning samtidigt som man kunnat arbeta och försörja sig. Under kommande läsår (och i fortsättningen vart annat läsår) erbjuder vi, om tillräckligt intresse finns, resterande kurser i TU 1. Det innebär att vår utbildning som motsvarar en *Certificate of Theology*, nu erbjuds också på halvtid över två år.

Då samtliga kurser i TU 1 också går att läsa som fristående kurser innebär detta att vi kan anta studenter till enstaka kurser inte mindre än fyra gånger om året. Antagningen till programmet kommer därför att kunna ske årligen framöver.

Detta är en satsning som medför en mindre ökning i arbetsbelastning för oss, men där vinsterna i fråga om studiemöjligheter för studenter ökar i högre grad. Vi fortsätter att arbeta för att göra mer av Församlingsfakulteten och för att göra Församlingsfakultetens undervisning tillgänglig för fler. Vi ber om era förböner och ert fortsatta stöd för vårt arbete. Det kan också handla om att tipsa släktingar och bekanta om vårt arbete och det vi gör. Tillsammans kan vi göra mycket mer – allt för att budskapet om Kristi seger ska nå vidare ut till allt fler människor.

Johannes Hellberg
rektor



Hälsning är utgiven av

Församlingsfakulteten
Södra vägen 61
412 54 Göteborg

Tel: 031-778 35 40

Fax: 031-778 35 48

E-post: info@ffg.se

Hemsida: www.ffg.se

PlusGiro: 6 40 60-7

BankGiro: 622-5387

Ansvarig utgivare:

Johannes Hellberg

Redaktion:

Torbjörn Johansson (red.),

Marie Persson (red.sekr.),

Jakob Appell, Rune Imberg

Petrus – lärjunge och apostel

Petrus intar en central plats i NT. Evangelierna målar bilden av en lärjunge, som fostras till en apostel. Den process som äger rum från den stund då Petrus kommer in på scenen tills han står mitt i Pingstdagens händelser tjänar som modell för hur en människa blir förd in i livsgemenskap med Kristus.

Kallelsen

”Följ mig, så ska jag göra dig till en människofiskare.” En natts fiske hade varit resultatlös. Men genom ett under hade fångsten blivit så stor, att två båtars fiskelag måste hjälpas åt, och ändå hade näten börjat gå sönder. Den morgonens möte med Jesus var inte det första. Petrus tycks ha varit med i kretsen kring Johannes döparen och döpts med Johannes dop. Men det var Andreas, brodern, som vittnade för Petrus om att de hade funnit Messias och som tog med Petrus till Jesus. Det var då, som Jesus gav honom namnet Petrus (Kefas). Dessa två avgörande händelser bildar utgångspunkterna för Petrus lärjungaskap.

Varje kristen har en eller flera avgörande punkter, där kallelsen kommit. Det kristna dopet är avgörande. Men för många är det så, att det måste till en ny kallelse, omvändelser och tro.

Under de tre åren som följde fick Petrus vara nära Jesus och se och höra. Han fick se under, hur Jesus botade sjuka genom ett enda ord eller en vidröring. Han fick uppleva den messianska vartiden. Han fick höra Jesus undervisa i de flesta synagogor i Galiléen. Han fick vara med Jesus vid stora friluftsmöten. Han fick tillsammans med de andra lärjungarna vara med Jesus i avskildhet för lärjungaträning. Han fick höra Jesus be många gånger. De bad Psaltaren flera gånger varje dag tillsammans. Vi kan nog också utgå från, att Jesus har haft flera personliga samtal med Petrus. Allt för att Petrus skulle få lära känna både sig själv och sin Mästare.

Förklaringsberget

”... utan vi var ögonvittnen till Jesu mästare.” Så skrev Petrus senare i livet, när han tänkte tillbaka på en höjdpunkt under de tre åren. Tillsammans med två andra fick han se Jesus förvandlad på berget och höra ett samtal med Mose och Elia. Det blev en bekräftelse på den bekännelse, som Petrus sex dagar



FOTO: Matic Zupancic

tidigare hade avlagt: ”Du är Messias, den levande Gudens son.” Hos Petrus hade det vuxit fram en inre övertygelse och visshet: Han är Messias, som profeterna förutsagt. Men strax efter den bekännelsen ”kraschade” Petrus. Jesus hade börjat tala om sitt lidande. Då kunde Petrus inte bärga sig utan gick till rätta med Jesus. Men Jesus sade: ”Gå bort Satan ... dina tankar är inte Guds tankar utan människotankar.”

Om korset inte får vara med i en människas Kristusbekännelse, så blir den utan värde.

Mot Jerusalem

Flera gånger skulle Petrus under den sista vandringen mot Jerusalem få höra

sin Mästare tala om lidandet. Han hörde nog inte orden om uppståndelsen. På långfredagskvällen var katastrofen fullständig. Hans älskade Mästare var död och begravd. Själv hade han drabbats av sitt livs största nederlag. Förnekelsen. Nu hade han förlorat tron på både Messias och sig själv.

Men det är stort, när en människa inser hur hela tillvaron går i kras, om Kristus är död. Det är lika stort när vi når en punkt, där vi slutar att lita på vår egen kraft att följa Jesus. När Petrus gick ut och grät var det början till något nytt.

Påsk som blir till pingst

”Säg ... särskilt till Petrus ...”. Alla skulle få se den uppståndne i Galiléen. Men ängeln hade en extra hälsning till Petrus. Men dessförinnan hann mycket hända. Petrus själv fick ett personligt möte med den uppståndne. En förödmjukad lärjunge fick möta sin sårmärkte Mästare – och fick syndernas förlåtelse.

Det är påskens djupaste innebörd – det finns förlåtelse för den djupast fallne. Och det var det, som låg i Jesu hälsning, när han senare samma kväll mötte lärjungaskaran: ”Frid vare med er!”

När Jesus ställde frågan: ”Älskar du mig ...?” så hade inte Petrus stora ord om sin kärlek, men han visste, att han inte kunde vara utan sin Mästare. Och Jesus återinsatte sin fallne lärjunge i apostlaämbetet: ”Var en herde för mina får!”

Det är sådan återupprättelse, som äger rum, när den som fallit stannar kvar hos Jesus. Och en sådan människa kan användas i Kyrkans arbete. Människofiskaren Petrus fick bara några veckor senare stå mitt uppe i ett väldigt arbete. Tre tusen tog emot ordet: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn till era synders förlåtelse. Då ska ni som gåva få den Helige Ande.”

Bengt Birgersson

Studera på halvtid!

Under några år har FFG erbjudit sporadiska kurser och vissa möjligheter till deltidstudier parallellt med den teologiska heltidsutbildningen (TU) som bara erbjudits vartannat år. Nu planerar FFG att under två år ge hela första läsåret på TU, på halvfart.

Årskurs 1

Från och med höstterminen 2013 finns det möjlighet att läsa hela första läsåret på FFG:s teologiska heltidsutbildning på halvfart. Hittills har FFG haft intag till heltidsstudier vartannat år. De senaste åren har enstaka kurser kunnat läsas på halvfart. Detta har fallit väl ut och därför ges nu möjlighet att läsa hela det första året på halvfart. Vi planerar att under två år ge samtliga kurser i årskurs ett på halvfart. Det betyder att det blir ett löpande intag, där man kan ansluta när det passar. Samtidigt kommer intaget till heltidsstudier att finnas kvar, nästa gång höstterminen 2014.

Möjligheten till halvfart börjar redan hösten 2013. Under förutsättning att det finns tillräckligt intresse kommer två kurser att ges på halvfart under höstterminen, nämligen Gamla testamentets exegetik (7,5 studiepoäng) och Nya testamentets exegetik (7,5 studiepoäng). Undervisningen kommer att ligga *i huvudsak på tisdagar och torsdagar*. Vi hoppas att detta ska göra det möjligt att kombinera studier på *Teologisk utbildning* med arbete eller andra uppgifter som gör det svårt att läsa på heltid.

Kursperioderna är 26 augusti till 1 november för Nya testamentet och 4 november till 17 januari för Gamla testamentet. Kursplaner med litteraturlistor finner du på hemsidan. Anmälan görs senast den 15 juni för Nya testamentets exegetik och senast den 15 oktober för Gamla testamentets exegetik.



FOTO: Kozzi

Lär dig mer om Nya testamentet och dess värld!



FOTO: Gölin Doorneweerd – Swijnenburg

Hösten 2013 ges en halvfartskurs i nytestamentlig exegetik. Vi skall tillsammans ta reda på hur Nya testamentet kom till:

- Vilka tidshistoriska aspekter påverkade nytestamentliga författare?
- Hur förhållandet mellan judendom och kristendom utvecklade sig på första århundradet?
- Varför och på vilka grunder utformades kanon?
- Hurdan bok är NT? Eller hurdana böcker finns där?
- Med hjälp av vilka metoder kan man undersöka de heliga Skrifterna?

Kursen ingår i vår TU-utbildning men kan även läsas som enstaka kurs (7,5 sp: totalt ca 40 lektionstimmar).

Kursen börjar 26 augusti.

Lärare är Timo Laato.

Anmälan till expeditionen senast 15 juni.

FFG:s lärare medverkar gärna i församlingarna!

Till de många band som finns mellan församlingarna och FFG som institution hör att lärarna kommer och delar med sig av olika perspektiv på den kristna tron. Det brukar vara berikande för såväl läraren som för församlingen. Genom dessa samlingar kommer en av FFG:s grundidéer till uttryck, nämligen att församlingen och fakulteten hör samman. Som ett exempel nämner vi samlingen nedan. Kontakta gärna FFG:s expedition eller respektive lärare för medverkan i er församling.

Teol. dr. Daniel Johansson undervisar i Lund

Till det kristna församlingslivet hör att medlemmarna får samlas till fördjupad undervisning i Guds tilltal i den Heliga Skrift. Det är ju meningen att vi som kristna under vår vandring till det Himmelska Jerusalem skall tillväxa i tro, hopp och kärlek. Det förutsätter att vi allt mer lär känna vår Herre genom att studera de Heliga Skrifterna där Han uppenbarar sitt väsen och rådslut. Det är gott för Guds folk och dess inbördes gemenskap att medlemmar från olika församlingar, sammanhang och traditioner ges tillfälle att samlas inför Guds ord för undervisning och broderliga samtal.

Det är mot denna bakgrund som S:t Markus evangelisk-lutherska församling i Lund har glädjen att under den andra helgen i maj inbjuda teol.dr. Daniel Johansson att föreläsa och förkunna. Som denna tidsnings läsare nog vet, är Daniel lärare bl.a. i Nya testamentets exegetik vid Församlingsfakulteten. Han disputerade år 2012 vid universitetet i Edinburgh över kristologin (läran om Kristus) i Markusevangeliet.

Lördagen den 11 maj kl. 16.00 håller Daniel ett föredrag med rubriken "Jesus är Herren – Den urkristna bekännelsen enligt evangelisten Markus." Samlingen äger rum i IOGT:s lokaler på Bantorget 5 i Lund (alldeles nära centralstationen) och inleds med kaffe kl. 15.30.

Vid gudstjänsten följande söndag (Söndagen före pingst) som börjar kl. 10 (också på Bantorget 5) predikar Daniel. Vid kyrkkaffet får vi lyssna till ett anförande över ämnet "Av samma väsen som Fadern fast med andra ord". Det handlar om att samtal med vänner som menar sig tro på Bibeln men som inte delar kyrkans bekännelse.

Vi är mycket tacksamma över att vi tack vare Församlingsfakulteten på detta sätt kan få fördjupa våra insikter i "trons hemligheter". Vi kan rekommendera andra församlingar att ta vara på möjligheten att kalla lärare vid fakulteten att berika församlingslivet genom att erbjuda undervisning och möjlighet till uppbyggliga samtal med Guds ord som grund och utgångspunkt.



Patrik Toräng
ledamot i PIBUS styrelse

Fördjupning för teologer 6–13 augusti på Församlingsfakulteten

Kurs i samarbete med Concordia Theological Seminary, USA, på nivå *Master of Sacred Theology* (3 credits): *The Doctrine and Liturgy of the Lord's Supper from Verba Domini, Luther, and Liturgical Movements*.

Kurslärare: Prof. Dr. Naomichi Masaki, Concordia Theological Seminary, USA

Kursavgift: 3500 kr. Ansökningsformulär på Församlingsfakultetens hemsida.

Kursdeltagare kan ansöka om att använda kursen inom ramen för en STM-examen.

PIBUS utlyser stipendier för STM-kursen

Som vi informerade i förra numret av *Hälsning*, kommer FFG att arrangera en "pilotkurs" som en del i den planerade STM-utbildningen (*Master of Sacred Theology*) på FFG.

Vid sitt sammanträde den 8 april beslöt styrelsen för PIBUS, Peter Isaac Béens utbildningsstiftelse, att utlysa **tre stipendier** för pilotkursen. Vardera stipendiet är på **maximalt 5000 kr**. De täcker därmed *kursavgiften* på 3500 kr samt *resekostnader* upp till 1500 kr. Varför vi måste ta ut kursavgifter förklaras i *Hälsning* 2/2013, s 4–5.

Rune Imberg
Forskningschef och STM-samordnare

Församlingsfakulteten firar 20 år!

25–26 oktober firar Församlingsfakulteten att det är 20 år sedan institutionen startade med *teologisk forskning och utbildning på Bibelns och bekännelsens grund*.

Firandet präglas av just den goda teologin, med årets bibelkonferens förlagd till firandet. 2013 års tema ”Teologisk antropologi” knyter an till en av de mest brännande frågorna i vår tid, i vår kyrka och i vårt samhälle. Ja, vad är en *människa*? Hur mäts en människas *värde*? Har människan en *värdighet*? Vad innebär det att vara skapad till *Guds avbild*, och samtidigt vara *syndare*, för att sedan ändå kunna *förklaras rättfärdig* (*simul justus et peccator*)?

Utöver några av fakultetens lärare kommer bland annat Egil Sjaastad, Rune Söderlund (*Syndafördärv och Människovärde*) och Paul Raabe (*The Wicked and the Righteous, Anthropology of the Psalms*) att belysa ämnet. På fredagskvällen hålls en högtidsvesper i S:t Pauli kyrka och därefter inbjuds alla till en festkväll i S:t Pauligården. Mer information kommer att finnas på hemsidan och i nästa nummer av *Hälsning*.

Välkommen att fira den goda teologin och Församlingsfakultetens 20 år dessa två höstdagar i Göteborg! Redan nu kan Du vara med och uppmärksamma att Församlingsfakulteten firar 20 år genom att delta i vår jubileumsinsamling (se inlaga). Tack för 20 år av stöd och förböner!



Grekiska

Höstterminen 2013 ges grekiska inom ramen för TU:s andra år.

Den kan även läsas som en fristående kurs.

Utöver TU:s allmänna behörighetskrav krävs inga förkunskaper.

Målet är att efter en termins halvtidsstudier kunna läsa enklare nytestamentlig text med hjälpmedel.

Kursen startar 26 augusti och anmälan görs senast 15 juni.

ἐκάλεσεν εἰς τὴν τηλικαύτ

Alla intresserade hälsas välkomna.

Lördagsundervisning

Höstterminens tema är ”Gud är nära”. Vi följer ordningen i en nyutkommen bok av den finske teologen Leif Eriksson. Undervisningen är fristående men för den som önskar finns möjlighet att köpa boken och läsa vidare på egen hand.



Anmälan sker lördagen den 7 september, då Rune Imberg inleder serien med ämnet *Den treenige Guden – fördold och uppenbarad*.



FOTO: Andreas Krappweis

Kära vänner, förebedjare och understödjare!

Det sägs ju att humlan, enligt de vanliga aerodynamiska teorierna, inte ska kunna flyga. Ändå vet ju alla som en upplevt en svensk sommar, att humlor kan flyga alldeles utmärkt, även om de kanske inte flyger på precis samma sätt som flugor, trollsländor och fåglar ...

När jag tänker på Församlingsfakultetens existens associerar jag ibland åt humle-hållet. Hur kan det komma sig, att Fakulteten existerat i snart 20 år, utan något offentligt stöd från vare sig kyrka eller samhälle, när vi till stor del är beroende av samma (krympande) grupp av understödjare som likartade och närbesläktade kristna organisationer?

Det finns bara två bra förklaringar – *Guds nåd* resp. ett antal *mycket generösa gåvogivare*.

Under årens lopp har Gud försett oss med ekonomiska medel på olika vägar. Antalet understödjare har varit relativt stabilt i ett antal år, men nu börjar det märkas att många av dem som understödde FFG i början har dött eller blivit avsidestagna.

Just detta budgetår, juli 2012–juni 2013, har de vanliga gåvorna och kollekterna sjunkit jämfört med tidigare år. Det innebär att det ekonomiska läget inför det kommande bokslutet är ovanligt kärtvt. I nuläget ser vi ut att göra ett underskott på åtminstone en halv miljon kronor.

I höst kommer vi att fira Församlingsfakultetens **20-årsjubileum den 25–26 oktober**. Det skulle underlätta både jubileumsglädjen och planeringen inför framtiden om vi kunde fira jubileet med en ekonomi som är i balans! Vi värdar därför till våra förebedjare och understödjare om generösa gåvor under detta vårt jubileumsår.

Gud välsigne alla understödjare och förebedjare!

Rune Imberg
Forskningschef

Sommarbibelskola 15–17 augusti, 2013

Välkommen till årets sommarbibelskola!

- Jakob Appell: Korset och tillbedjan, I–III
 Bengt Birgersson: Den heliga tillräknelselagen
 Roland Gustafsson: "Mission: ... väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst (2 Petr 3:12)"
 Johannes Hellberg: "Ökenvandringen" – Israels och den kristnes"
 Rune Imberg: "Biblisk historia". Om historieskrivning i Bibeln.
 Daniel Johansson: "Och staden syntes inte mer...": Arkeologin kastar ljus över de 7 församlingarna i Uppenbarelseboken.
 Torbjörn Johansson: Teologisk människosyn

	Torsd 15/8	Fred 16/8	lörd 17/8
8.50–9.10	Morgonbön i kapellet	Morgonbön i kapellet	Morgonbön i kapellet
9.15–10.00	Korset & Tillbedjan I (JA)	Korset & Tillbedjan II (JA)	Korset & Tillbedjan III (JA)
	Kaffe	Kaffe	Kaffe
10.30–12.00	<i>Biblisk historia</i> . Om historieskrivning i Bibeln (RI)	<i>Ökenvandringen</i> – Israels och den kristnes (JH)	<i>Och staden syntes inte mer...</i> : Arkeologin kastar ljus över de 7 församlingarna i Uppenbarelseboken. (DJ)
12.00	Middagsbön i kapellet LUNCH	Middagsbön i kapellet LUNCH	Middagsbön i kapellet LUNCH
13.30–15.00	Mission: ... väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst (2 Petr 3:12). (RG)	Den heliga tillräknelselagen (BB)	Teologisk människosyn (TJ)



Fakultetens dag – en mötesplats

(Inledning hållen vid Fakultetens dag den 16 mars 2013)

När vi kallar Fakultetens dag ”en mötesplats” så är det uttryck för en önskan att denna dag varje år ska få bli en mötesplats för de människor som möjliggör Församlingsfakultetens arbete. Det går att dela in dem som är med i arbetet i åtminstone fyra olika kategorier:

1. Förebudjare och understödjare.
2. Studenter på TU, vår heltidsutbildning, på Bibelskola Göteborg, universitetsstudenter med läsplats.
3. Styrelse.
4. Administrativ personal och lärare.

Ta bort en av dessa grupper och det finns ingen Församlingsfakultet. Fakultetens dag är det tillfälle då vi alla får mötas och glädjas över den gemensamma uppgiften.

Det som har gjort att Församlingsfakulteten har vuxit fram är det på många sätt självklara, att församlingarna måste få vara med och forma de medarbetare som ska arbeta i församlingen. Undervisningen kan inte lämnas till ett universitet som enligt sina stadgar ska vara religiöst neutralt. Varje präst, varje församlingsmedarbetare, varje missionär blir formad under sin studenttid. Därför är studentmiljön viktig och

avgörande inte bara för den enskilde studenten utan på sikt även för församlingarna.

Nu menar vi inte att personalen på FFG skulle kunna förmå att forma någon på det sätt som behövs. Absolut inte. Men vi tror att Guds ord kan göra det. Därför är det viktigt att vi ger rum för mötet med Guds ord, låter det bo rikligt ibland oss i undervisning och andakter. Anledningen till att vi tror detta är ett löfte från Gud: ”Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.” (2 Tim 3:16)

När vi kallar fakultetens dag ”en mötesplats” är det vidare ett uttryck för en önskan att dagen ska få bli ett möte med Gud. Det vågar vi tro och hoppas av samma anledning som att vi bedriver undervisningen, nämligen på grund av Guds ord och löfte. Gud har lovat att möta oss i sitt ord. Vi får av nåd ha Guds ord rikligt ibland oss denna dag med bibeltimmar och föredrag. Jesus säger: ”Mina ord är ande och är liv” (Joh 6). När vi idag samlas i Jesu namn, vid hans ord, tror och ber vi att det ska innebära ett möte med Gud. Skriftens ord blir en mötesplats.

Torbjörn Johansson
Lektor