

# Hälsning

från Församlingsfakulteten nr 5, nov 2010



## Utökning av lokaler



Prof. Tremper Longman om Höga visan, s. 7



## Ett omöjligt projekt eller Ett steg i tro

**I** Nehemja bok i Gamla testamentet berättas om hur Jerusalem slutligen byggs upp efter den förödelse som orsakades av babylonerna år 586 f.Kr. År 539 f.Kr. erövrade perserkungen Kores Babel och gav strax judarna tillåtelse att åter bygga upp templet. Detta arbete kunde påbörjas redan år 520 då grunden till templet lades och offren återupptogs.

Därefter förflöt en ganska lång tid då Jerusalem var utan murar och utsatt för omvärldens förakt och hån. Vid mitten av 400-talet f.Kr. sker sedan nästa steg i återuppbyggnaden av Jerusalem. Först återvänder Esra år 458 f.Kr. och sedan Nehemja 445 f.Kr.

Nehemja var munskänk i perserkungens hov när han nåddes av budet från Jerusalem att murarna fortfarande låg i ruiner och att folket i Jerusalem föraktades och hånades av grannfolken. Det första Nehemja gör är att vända sig till Gud i bön. Sedan dristar han sig till att visa sig sorgsen inför kungen, vilket var ett stort risktagande. Även här talar Nehemja med Gud om kungen innan han talar med kungen om Jerusalem. Samtalet avlöper väl och Nehemja får resa till Jerusalem med uppdraget att bygga upp staden med dess murar.

Det är ett till synes omöjligt projekt Nehemja ger sig på. Hur ska han lyckas med det som ett par generationer av judar misslyckats med? Det hindrar dock inte honom från att göra ”det som Gud lagt på hans hjärta” (2:11).

Efter en nattlig rekognosering talar Nehemja med de andra ledarna och

får dem med sig. Trots yttre och inre motstånd organiserar och genomför Nehemja arbetet med muren. Olika släkter får ansvar för olika avsnitt av muren. Vissa försvarar med vapen i hand och på rekordtid står muren där igen.

Esra och Nehemja är i de antika handskrifterna en och samma bibelbok. Litterärt sett kan man därför beskriva uppdraget att bygga upp ”Guds hus” i

*”Församlings-  
fakulteten ser som  
sin uppgift att vara en  
del av byggandet av det  
andliga tempelbygge  
som Gud gör i  
vår tid”.*

detta tvådelade verk som ett uppdrag att bygga upp staden Jerusalem. Det är också Jerusalem som helhet som är Guds stad och helgedom i Uppenbarelseboken 21:10.

Det nytestamentliga tempelbygget är inte ett bygge av döda stenar utan av levande stenar. I detta bygge finns olika delar, olika avsnitt av muren.

Visionen om en församlingsfakultet i Sverige är, som tidigare gått att läsa i *Hälsning*, över 100 år gammal. Det har dröjt länge, men nu har arbetet kommit

igång och undervisning och utbildning har bedrivits sedan 1993. Vi har sakta växt och expanderat verksamheten och som beskrivs i mittuppslaget i denna tidning har det fört med sig nya behov, inte minst i form av utökade lokaler. Vi har under bön övervägt om det erbjudande vi fick var en möjlighet från Gud eller om det var en frestelse. Vi blev efter hand övertygade om att detta var en öppnad dörr från Gud. Steget vi tagit i tro medför merarbete i form av iordningsställande av lokalerna. Det ger oss också extra arbete med att flytta kontor, lärosalar och inte minst biblioteket. Vi behöver dra nya kablar för telefoni och datanätverk.

Församlingsfakulteten ser som sin uppgift att vara en del av byggandet av det andliga tempelbygge som Gud gör i vår tid. Vårt ”muravsnitt” är teologisk reflektion och utbildning av kyrkans medarbetare. Det är vår bön och vår förhoppning att Gud ska ge oss nåden att vara trogna det uppdraget så att det verkligen blir ett murbygge i Guds stad och inte något annat.

Det är också ett stort ekonomiskt åtagande för oss att hyra dessa lokaler. Vi betalar med Göteborgsmått mätt en låg hyra, det vill vi framhålla. Samtidigt är vi än mer beroende av ert trogna stöd och er förbön. Be Gud om resurser, be Gud om vishet att förvalta resurserna på ett klokt sätt och be Gud om att han välsignar allt vi gör i våra lokaler.

”Vi vill stå upp och bygga!” Vill du stå med oss?

**Johannes Hellberg**  
rektor

## Omväg och omsorg

Det gemensamma andaktslivet på FFG, morgon- och middagsbön (kl 08.50 och 12.00), ger rika möjligheter till tack, bön, bibelläsning och sång. I slutet av september hade vi i bibelläsningen kommit till den dramatiska beskrivningen av Israels befrielse från Egypten: de tio plågorna, påskfirandet och uttåget.



Foto: Petr Kovar

### Guds omväg

När farao väl släpper folket leder Gud dem inte den närmaste vägen mot löfteslandet, utan på en omväg genom öknen mot Röda havet. Anledningen var att Gud befarade att folket av pragmatiska skäl, i händelse av motgångar, skulle återvända till Egypten (2 Mos 13:17–18). Med facit i hand får vi veta att det också hade med hans omsorgsfulla fostran att göra: *Kom ihåg hur HERREN, din Gud, i fyrtio år ledde dig hela vägen i öknen för att ödmjuka dig och pröva dig och så lära känna vad som var i ditt hjärta, om du skulle hålla hans bud eller inte* (5 Mos 8:2). Psalmisten uttrycker Guds pedagogik på följande sätt: *Han ödmjukade deras hjärtan genom lidande* (Ps 107:12).

### Guds omsorg

När ökenvandringen påbörjas betonas Herrens löfte att gå framför folket om dagen i en molnstod för att visa dem vägen och om natten i en eldstod för att ge dem ljus (2 Mos 13:21–22). En resumé av denna omsorg, trots folkets motstånd och otro, beskrivs på följande sätt: *I din stora barmhärtighet övergav du dem ändå inte i öknen. Molnstoden vek inte ifrån dem om dagen utan ledde dem på vägen, och eldstoden upplyste om natten den väg de skulle gå. Din gode Ande gav du för att undervisa dem. Ditt manna nekade du inte deras mun, och*

*vatten gav du dem när de törstade. I fyrtio år försörjde du dem i öknen, så att ingenting fattades dem. Deras kläder blev inte utslitna, och deras fötter svullnade inte* (Neh 9:19–21). Denna omsorg är upphov till lovsång: *Tacka HERREN, ty han är god, ty hans nåd vara i evighet* (Ps 107:1).

Israels historia ger lärdomar som också sträcker sig in i nya förbundets tid. Låt oss se på några exempel som inkluderar moment av såväl ”omväg som omsorg”:

### Sorg efter Guds vilja

Aposteln Paulus skriver två brev till församlingen i Korint. I det första förmedlas tidvis skarp undervisning mot olika missförhållanden i församlingen. Vilken effekt skulle det få hos mottagarna? I det andra brevet får vi veta att korrektiven fått positiva effekter – en sorg som lett till ånger och nytt liv. Därför konstaterar aposteln: *En sorg efter Guds vilja för med sig en ånger som man inte ångrar och som leder till frälsning ... just detta att ni greps av sorg efter Guds vilja, vilken hängivenhet har inte det fört med sig bland er ...* (2 Kor 7:10–11).

### Korrigerad resrutt

På den andra missionsresan har Paulus och Timoteus målmedvetet planerat att göra återbesök på de platser som besökts under den första missionsresan. Under Andens ledning ändras dock resrutten: *... eftersom de av den helige Ande hindrades att predika ordet i Asien* (Apg 16:6). Med ändrade förutsättningar gjordes nya medvetna vägval, *... men det tillät inte Jesu Ande* (Apg 16:7). Genom detta gudomliga korrektiv påbörjas i stället mission på den europeiska kontinenten.

### Genom nöd till evig glädje

En kristens kampsituation belönas i sin tid: *Salig är den som håller ut i prövningen, ty när han har bestått sitt prov skall han få livets krona, som Gud har lovat dem som älskar honom* (Jak. 1:12). Guds folk – de som övervinner i kraft av Lammets blod – har fått erfara en vandring och resa kännetecknad av ”omväg och omsorg”: *Dessa är de som kommer ur den stora nöden, och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel ...* (Upp 7:14–15).

Roland Gustafsson



**I månadsskiftet september–oktober tecknade Församlingsfakulteten ett nytt hyreskontrakt med vår hyresvärd, HIGAB, ett kommunalt fastighetsbolag. Det nya kontraktet omfattar en utökning av lokalerna som ger oss möjligheter att fortsätta expandera vår verksamhet på olika sätt.**

**U**nder den senaste tiden har det blivit allt tydligare för oss att vi håller på att växa ur de lokaler vi hyr vid Korsvägen i Göteborg. Församlingsfakulteten har i stort sett haft samma yta sedan flytten från Vallgatan 1997. År 2001 kunde vi visserligen utöka lokalerna med 77 m<sup>2</sup> men det förslår inte så långt längre. Då dessa behov blev tydliga hörde vi oss för med hyresvärden och det visade sig att våra grannar precis sagt upp sitt kontrakt med avsikt att minska sina ytor. Därefter följde en trepartsförhandling, då vi hamnade i en situation där vi antingen fick acceptera en större ökning än vi önskade eller ingen ökning alls. Det hela slutade med att vi nu hyr merparten av Johannebergs landeri på Södra vägen 61.

Det är inom fyra olika områden som behoven av lokaler har ökat. Det handlar dels om att vi med nuvarande under-

visningsomfång inte längre klarar oss med två lärosalar. För det andra saknar vi arbetsplatser till vår personal. För det tredje räcker inte de allmänna utrymmena till längre. För det fjärde har biblioteket helt växt ur nuvarande utrymme.

#### *Lärosalar*

Fram till idag har Församlingsfakulteten disponerat en föreläsningssal och ett seminarierum där undervisningen under veckorna bedrivs. När *Teologisk utbildning för kyrka och samhälle* drog igång år 2000 räckte detta mer än väl. Även de år då vi hade undervisning i både TU 1 och TU 3 så räckte det till. På senare år har undervisningsvolymen ökat på två olika sätt. Dels erbjuder vi nu varje år en bibelskola i samarbete med Markusstiftelsen och S:ta Elisabets folkhögskola, och dels erbjuder vi fler valbara alternativ inom TU 2

och TU 3. För fem år sedan hade vi som mest drygt 30 lektionspass under veckan. Denna höst har vi veckor som innehåller mer än 50 lektionspass. I kombination med att de flesta av våra lärare arbetar deltid, är det helt enkelt omöjligt att lägga schema med bara två undervisningsrum.

#### *Arbetsplatser*

Fram till idag har flera av våra anställda saknat arbetsplats eller i vissa fall delat ganska små rum. Detta gäller både lärare och administrativ personal. Vår bibliotekarie har i nuläget sin arbetsplats på expeditionen som hon delar med biblioteksassistenten. Rummet är ett genomgångsrum som både lärare och studenter passerar ganska ofta. Där står också kopian med sitt oljud. En dag i veckan arbetar de båda samtidigt, så då är det trångt om platsen.



*”Sammantaget är det med stor glädje och viss bävan inför arbetsbördan och den ekonomiska utmaningen som vi nu påbörjar en flytt av vissa delar av verksamheten.”*

Flera av våra lärare med mindre tjänster har fram till idag endast haft tillgång till läsplatser eller andra medarbetares kontor i mån av tillgänglighet. Det har i sin tur lett till att en stor del av arbetet måste utföras hemifrån. I det långa loppet är det ingen god lösning, då alla lärare behöver bidra till gemenskapen och den akademiska miljön. Genom den utökning vi nu får kommer vi att kunna erbjuda arbetsplats med bokhylla för alla våra lärare, inklusive timlärarna.

#### *Gemensamma utrymmen*

Idag finns en cafeteria med 4 st. mikroavskåp och en ganska långsam diskmaskin. Vi har sittplats vid matbord för ca 20 personer samtidigt. Då vi ofta är ca 40 i huset runt lunchtid är det även där ganska trångt. Vi behöver därför vidta åtgärder för att kunna sätta in fler matbord, fler mikroavskåp och ytterligare en diskho. Till saken hör att vår köksutrustning är nedsliten och svår att hålla fräsch.

Efter expansionen kommer studenter och personal att kunna fika och äta lunch

tillsammans i högre utsträckning och i fräschare utrymmen.

#### *Biblioteket*

När Församlingsfakulteten flyttade in i Johannebergs landeri 1997 fanns det ca 7 000 registrerade volymer i biblioteket. Idag har vi ca 15 000. Denna expansion har möjliggjorts dels genom den mindre expansionen 2001 då vi genom en rockad frigjorde ytterligare ett rum för bibliotekets räkning och dels genom en stor uppfinningsrikedom där vi spridit ut biblioteket i 9 olika rum, däribland både lärosalar och kapell. Det har medfört stora svårigheter för studenter att hitta bland hyllorna, eftersom den naturliga strukturen brutits sönder. Samtidigt är konsekvensen också att vissa böcker inte är tillgängliga när undervisning bedrivs i föreläsningssalen.

Genom expansionen kan vi samla biblioteket och ge det en naturligare struktur som gör det mer användarvänligt. Vi slipper ha böcker i rum som är blockerade av undervisning eller enskilda bönestunder.

#### *Utmaningarna framöver*

Då lokalerna vi nu hyr är större än vårt egentliga behov i dagsläget söker vi nu lite olika alternativ i fråga om uthyrning av delar av lokalerna på längre eller kortare sikt. Be gärna om Guds ledning även i detta.

Sammantaget är det med stor glädje och viss bävan inför arbetsbördan och den ekonomiska utmaningen som vi nu påbörjar en flytt av vissa delar av verksamheten. Vi väntar på några mindre renoveringsinsatser i de nya lokalerna, men redan nu pågår det dagligen undervisning i gårdshuset eller annexet som huset vi växer in i omväxlande kallas.

Vi kommer att ordna med en invigningshögtid under vårterminen då vi hoppas att många av er läsare vill komma och dela glädjen med oss.

**Johannes Hellberg**  
rektor

## Bibelkonferens fredag – lördag 19 – 20 november

### Tema: Skriften – kunskapen – tolkningen

Medverkande föreläsare:

Försteamanuensis Knut Alfsvåg (Stavanger)

Rektor Johannes Hellberg (Göteborg)

Prof. Bengt Hägglund (Lund)

Lektor Torbjörn Johansson (Göteborg)

Prof. Robert Kolb (St. Louis)

Teol. lic. Anders Sjöberg (Uppsala)

Prof. Johann Anselm Steiger (Hamburg)

Doc. Rune Söderlund (Lund).

På fredag kl. 14 – 18 föreläsningar med anledning av Bengt Hägglunds 90-årsdag.

Festkväll på fredagen – anmälan görs genom att man sätter in 200:-

på plusgiro 455 32-9 senast 1 nov, ange "festkväll" på talongen.

Programmet för dagarna finns på vår hemsida och kan beställas från expeditionen.



## Intensivkurs

### Dopet, antropologin och församlingen

Församlingsfakulteten erbjuder i anslutning till bibeldagarna en intensivkurs (10 timmar)

i systematisk teologi med professor Robert Kolb, St. Louis.

Temat är "Dopet och antropologin" och kursen har fokus på det pastorala arbetet.

Kursbeskrivning och litteraturlista finns på hemsidan. De kan även beställas från vår expedition.

Tid: Onsdagen den **17 nov**: 10.15 – 16.00 (45 min x 5)

Torsdagen den **18 nov**: 10.15 – 16.00 (45 min x 5)

Plats: Församlingsfakulteten, Södra vägen 61

Kursavgift: 500:-, stipendier finns för studerande.

Anmälan: Senast 1 november till Församlingsfakultetens expedition.



Alla är hjärtligt välkomna!

Robert Kolb är professor i systematisk teologi vid Concordia seminary, St. Louis. Han är internationellt känd bl.a. för en nyöversättning av Konkordieboken liksom för ett flertal böcker om Martin Luther och reformationen. Kolb är även direktor för Institute for Mission Studies i St. Louis och han undervisar regelbundet på olika platser i USA, Europa och Asien.



## Praktisk hjälp?!

### Vill du göra en insats för Församlingsfakulteten?

I samband med att vi får utökade lokaler har vi stort behov av frivilliga krafter. Vi behöver hjälp med en del praktiska vaktmästarsysslor, det ska monteras hyllor och gardinstänger, vi behöver nya gardiner m.m.

Intresserad? Anmäl dig till Församlingsfakultetens expedition [info@fg.se](mailto:info@fg.se) eller 031-778 35 40.

# Glimtar från en gästföreläsning

FFG hade 13 oktober som gästföreläsare en av de mest etablerade teologerna idag, Tremper Longman, professor i exegetik vid Westmont College, Santa Barbara, California. Han är en av författarna till *An Introduction to the Old Testament*, som utgivits i stora upplagor och även används som kursbok på FFG.



Föredraget handlade om att läsa Höga visan (Sångernas sång) som antik kärlekspoesi och som Guds ord. Bland de många kommentarer som professor Longman skrivit till Gamla testamentet finns även en till Höga visan. Longman pekade på den förändring i förståelsen av boken som inträffade på 1800-talet, då man började jämföra med egyptiska, irakiska och arabiska kärleksdikter och såg deras stora likheter med bibelboken. Den tidigare judiska och medeltida kyrkliga tolkningen, att

det är en allegorisk – alltså symbolisk – beskrivning av Guds respektive Kristi förhållande till sitt folk, har sedan dess övergetts av forskarna. Detta gäller även för Longman själv, som menar att Höga visan är en beskrivning av förhållandet mellan man och hustru. Relationens starka känslor, inklusive sexualiteten, är en Guds goda gåva. Genom att det beskrivs i Guds ord kan det bejakas som något gott. Longman ser Höga Visan som en samling separata kärleksdikter och inte som en sammanhängande berättelse.

Longman presenterade också den traditionellt kyrkliga ”kristologiska” tolkningen, som identifierar paret i boken med Kristus och församlingen, brudgummen och bruden, vilka nämns i till exempel Johannesevangeliet och Uppenbarelseboken. Efter att den konkreta betydelsen i texten bejakats, menar Longman, kan boken användas så. Den kristologiska läsningen sker i ett kanoniskt perspektiv, t.ex. utifrån Efesierbrevets beskrivning av Kristus och församlingen, och då kan man utlägga Höga visan kristologiskt.

Det som Longman vänder sig emot i den allegoriska utläggningen är för det första (1) att man har förnekat att boken skulle handla om förhållandet mellan man och kvinna – man hoppar s.a.s. över den konkreta betydelsen – och för det andra (2) att man har utlagt detaljer i berättelsen på ett godtyckligt sätt. Den renodlade allegoriska metoden leder till ett förändligande av innehållet, påverkat av den nyplatoniska filosofins åtskillnad mellan kropp och själ och nedvärdering av kroppen. Mycket av den kyrkliga tolkningstraditionen har också formats inom klostermiljön, som ofta angripit sexualiteten.

I stället menar professor Longman att Höga visan bör predikas för att undervisa i församlingarna om det goda förhållandet mellan man och kvinna, om den goda sexualiteten i kontrast till de många negativa varianter som fått fäste idag. Föreläsningen följdes av en längre frågestund.

Stefan Pehrson

*Ekonomi*

## Vänner!

Jag kan nu berätta för er att föregående läsår slutade med ett överskott, beroende på en ökning av både gåvor och donationer. Därmed kunde vi för första gången på flera år bättre nå den totala balansen i räkenskaperna. Varmt tack till er alla för ert trogna och uthålliga stöd. Vi tackar Gud för er!

Det nya året har börjat lite sämre. Vi vädjar därför till er att inte förlora modet och uthålligheten i er förbön och ert givande. Gud har försett oss under alla år och vår förvissning är att vi också detta år ska få det vi behöver. Vi gläds över varje enskild som vill vara med i vårt arbete genom förbön och understöd. Utan er skulle Församlingsfakulteten inte finnas!

Johannes Hellberg



## Tack till en medarbetare

Daniel Brandt har gått den treåriga linjen på FFG och tog sin examen i våras. Vid sidan av studierna har han vikarierat som redaktionssekretare på *Hälsning från Församlingsfakulteten*. Vi tackar honom varmt för denna goda insats! När han i och med detta nummer slutar, har *Hälsning* ställt några frågor till honom.



Daniel Brandt förkovrar sig i biblioteket.

### Vad gjorde du innan du började på FFG?

Jag arbetade som lärare på ett gymnasium i Vännäs, Västerbotten. På sätt och vis var jag inställd på att fortsätta där, men samtidigt ville jag hinna studera på FFG.

### Du slutade på FFG i våras. Hur vill du sammanfatta tiden här?

Ibland har jag tänkt: Si och så säger våra predikanter och andaktsböcker, men kan jag verkligen lita på att det är Bibelns budskap? Bibelstudier m.m. på FFG har hjälpt mig att på flera punkter se att den evangelisk-lutherska kristendomsförståelsen inte är människotankar utan vad Bibeln lär. Det har gett mer trygghet i troslivet och ”råg i ryggen” som predikant. Vi elever har fått stå som träd vid vattenbäckar (Ps 1)!

Tiden på FFG har varit berikande på många sätt. Exempelvis värdesätter jag att ha fått en bättre överblick över Gamla testamentet och den kristna kyrkans historia.

### Sedan början av 2009 har du hjälpt till med *Hälsning*. Hur har det varit?

Kul! Som redaktionssekretär får man övergripande uppgifter: se till att bidragen kommer in, hjälpa till att inreda tidningen, städa undan korrekturfel m.m.

En uppgift är att hålla kontakten med *Design för Livet* som gör layouten. Det har varit lärorikt att se hur tidningen tar form.

### Vad gör du nu?

Nu arbetar jag tillfälligt på en kommunal förskola för invandrarbarn. Det är trevligt. Guds skapelser är fascinerande!

På en sådan plats blir man påmind om att Kristi kyrka i Sverige har en kallelse att se invandrarna och låta dem få höra frälsningens Ord. Man behöver inte åka till fjärran länder för att missionera för andra folk. Många bor redan här.

Och tvärt emot främlingsfientligt tänkande, uppmanar Bibeln oss att inte förtrycka ”främlingen” utan ta väl hand om honom (t.ex. 5 Mos 10:18, Jer 7:6).

### Du planerar åka till USA. Varför?

Några tidigare studenter på FFG har redan tagit mastergrad i teologi på *Concordia Theological Seminary*, Fort Wayne. FFG har goda kontakter med den skolan. Om Gud vill och jag får leva, hoppas jag åka dit för att genomgå en fördjupande utbildning i pastoral teologi, alltså i de uppgifter en pastor har.

Mänskligt sett är det i hög grad stiftelsen PIBUS (som driver FFG) och några kristna amerikaner som har gjort det möjligt för mig att få åka över. Förhoppningsvis får Guds folk nytta och glädje av att vissa studerar teologi och sedan sprider goda kunskaper till andra.

### Vad har du för framtidsplaner?

Sveriges befolkning befinner sig i en nödsituation, i en andlig katastrof. På ett eller annat sätt skulle jag vilja hjälpa till i detta. Framförallt behövs det församlingar där evangelium blir tydligt förkunnat.

### Har du någon hälsning till våra läsare?

En av FFG:s lärare sa nyligen ungefär så här: ”Tro evangelium enkelt!” Vi får lita på att Guds frälsning i Kristus gäller för oss syndare och räcker för att vi ska komma till himlen!