

Hälsning

från Församlingsfakulteten nr 6 dec 2007



Landssekreterare på Församlingsfakulteten

Utbildningsstiftelsen PIBUS beslöt vid sitt novembersammanträde att anställa Jakob Appell som landssekreterare (60%).

Appell håller nu på att avsluta sina studier för en master-examen i Nya testamentets exegetik vid *Concordia Theological Seminary* i Ft. Wayne i USA. Han tillhörde den andra kullen studenter som läste TU-kursen på FFG, 2002-05. Han har därefter studerat pastoralteologi vid Lutherstiftelsen i Göteborg och efter prästvigning arbetat som präst i Missionsprovinsen.

Under åtta månader, dec. 2007 – juli 2008, kommer Jakob att arbeta med att **rekrytera studenter** till stiftelsen PIBUS utbildningar. I första hand gäller det att inspirera unga och äldre till att läsa på Församlingsfakulteten, men det handlar också om att rekrytera blivande studenter till Bibelskola Göteborg och L M Engströms gymnasium.

Vi återkommer med en intervju med Jakob. Vi hoppas att han ska få goda möjligheter att besöka ungdomsgrupper och läger för att inspirera ungdomar att studera teologi.

Vi hoppas också att våra understödjare är villiga att stötta denna offensiva satsning.

Rune Imberg
rektor

Lärjungaskola!

Varje tisdagskväll fylls Församlingsfakulteten av många ungdomar, som kommer för att delta i lärjungaskolan. Den ordnas av Kyrkliga Förbundets Unga (KFU) i samarbete med FFG. *Hälsning* har talat med Gunnar Andersson, som är kaplan i KFU och en av dem som undervisar på lärjungaskolan, samt med en av deltagarna.

Fortsätter på sidan 8

Lärdomar från det Mamertinska fängelset



”Särskilt viktigt är det att budskapet skall gå vidare och proklameras för nya generationer.”

- Julius Ceasars främste motståndare bland gallerna, Vercingetorix (numera mest känd genom serieralbumen om Asterix!)
- Sejanus, en av kejsar Tiberius närmaste medarbetare
- två av judarnas ledare under det uppror, 67–70, som ledde till Jerusalems förstörelse, nämligen Aristobulus II och Simon

Att fängelset finns kvar i gott skick har att göra med de två mest kända fångar som det hyst, apostlarna Petrus och Paulus. På 400-talet byggdes en kyrka över fängelsehållorna.

Enligt gammal romersk tradition var det här de båda satt i väntan på sin avrättning: Paulus, som ju var romersk medborgare blev halshuggen (jfr Apg 22:25), medan Petrus blev korsfäst (jfr Joh 21:18 f), enligt traditionen dessutom upp och ner.

Det som gjorde störst intryck var inte fängelset som sådant, utan den tradition som är förknippad med det: Att det var i detta fängelse som Paulus satt när han skrev sitt kanske sista brev, 2 Timoteusbrevet. – Att han var i fängelse när brevet skrevs framgår av många ställen, t.ex. 2 Tim 2:9; att det är i Rom antyds av 1:17 och att det var kort före hans död av 4:6 ff.

På flyget hem satt jag och läste genom hela 2 Tim, och framför mig såg jag den lilla fängelsehåla där Paulus mycket väl kan ha suttit. (På hans tid hade Rom bara ett enda litet fängelse! Se Gianfranco Crimi, *The Mamertine prison*, s. 11) På ett speciellt sätt kändes många av hans formuleringar extra relevanta, när jag

tänkte på Församlingsfakulteten och vår situation.

Först kan vi ta till oss, att Paulus uppmanar oss till *frimodighet* i vår tjänst: *Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig, hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangelium efter den kraft som Gud ger.* (2 Tim 1:7–8)

Paulus uppmanar vidare till frimodig tjänst, även om vi drabbas av olika lidanden. Särskilt viktigt är det att budskapet skall gå vidare och proklameras för nya generationer:

Du mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor, som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra. Lid också du som en god Kristi Jesu soldat. (2:1–3)

Han vill också förbereda oss på, att i de yttersta dagarna skall ”det komma svåra tider” (3:1) – varpå följer en talande och nästan komisk skildring av dagens samhälle... Men då är det viktigt att veta vad det är vi skall hålla oss till:

Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt det, och du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan

”Och Ordet blev kött och tog sin boning bland oss ...” (Joh 1:14)

Så proklamerar evangelisten Johannes den så grundläggande sanningen att Gud själv blivit människa i Jesus Kristus. Låt oss lyfta fram följande betydelser av detta förhållande.

Begreppet ”Ord” betyder ju här Gud själv. Men varför lär oss den Heliga Skrift att Gud är Ordet? Den hebreiska term som vi översätter med ”Ordet”, *dabar*, betecknar, på en och samma gång, någontings innersta väsen, och också det sätt på vilket detta väsen uppenbarar sig. När Skriften uppenbarar att Ordet blev kött i Jesus Kristus innebär det att Gud själv, som ger sig tillkänna i Bibelns ord, nu tar gestalt i människan Jesus Kristus. Samme Gud som talar i Gamla Testamentets alla utsagor träder på en alldeles bestämd tidpunkt i historien oss till mötes i Jesus från Nasaret. Och det är de kristnas fasta övertygelse att detta levande Ord, Jesus Kristus, också uppenbarar sig i den apostoliska undervisning som samlats i Nya Testamentets skrifter. Samt i de heliga handlingar – dopet och nattvarden – som enligt denna undervisning är bärare av Herrens närvaro på ett alldeles speciellt sätt.

I och med att Jesus Kristus är Guds levande ord, så behåller innebörden i Jesu ord och handlingar sin betydelse och sina anspråk även om vi människor förhåller oss kallsinniga till dem. Avvisar du Herrens inbjudan i Jesus Kristus att bygga ditt liv på hans försoningsgärning, så är denna din attityd inte något du kan lägga bakom dig. Den dag då du inför Herren skall göra räkenskap för hur du förvaltats livets gåva som han skänkt dig, så kommer ditt avvisande av Herrens kallelse att bli förfärande aktuellt. Har du då inte tagit emot försoningen i Jesus ställs du inför Herren oförsonad, bärande på en förkrossande börda av gudsfiendliga attityder, tankar, ord och gärningar som Herren måste fördöma. Och när han fördömer dem så kommer han att fördöma dig också, just eftersom du inte låtit Gud i Jesus lyfta av dig denna skuldbörda.

Å andra sidan: Kommer du till besinning och ångrar dig efter att ha fallit i det djupaste mörker; vänder du din blick mot Herren i stunder då ditt sinne känns alldeles tomt på trosvisshet och erfarenheter av Guds godhet, ja då förblir ändå Herrens alla löften i Jesus Kristus orubbligt fasta,

just eftersom Jesus själv är tillvarons urgrund, det som allt bygger på, det vill säga Gud själv. Alltså behöver du som mitt i tröttheten, uppgivenheten, frestelsen och nederlaget, i en tillitsfull tro, fäster blicken vid Jesus, aldrig tvivla på att Herren älskar dig, och att han skall ge dig all den välsignelse han lovat att överösa sina barn med.

”Ordet blev kött”

Termen ”kött” har framförallt följande betydelser i Bibeln. Det kan beteckna livet och levnadsförhållanden som hör skapelsen till (ofta i kontrast till Skaparen själv; Jes 40:6; Rom 9:3; Ef 5:31). Ordet kan även symbolisera förgänglighet, alltså det skapade livet såsom tillhörande en i synd och död fallen värld (Ps 78:39). Begreppet kan även vara synonymt med den fallna människans uppror mot Herren Gud (Mos 6:12).

Detta att ”Ordet blev kött” betyder då framförallt, att det skaparord som bär allt som existerar, blev människa och alltså en del av den skapade världen. Men det innebär också att detta Ord, Jesus Kristus, i solidaritet med oss människor, tog på sig vår belägenhet såsom dödliga syndare, indragna i ett uppror mot vår egen Skapare. Fortsättningen på evangelierna berättar hur Ordet som blivit kött, genom försoningsverket på Golgata kors, tog konsekvenserna av detta vårt uppror mot Herren, och överbyggade den avgrund av gudsfrånvändhet som gjort människosläktet till Guds fiende.

Ordet blev kött och tog sin boning bland oss: Gud själv kom oss människor till mötes i Jesus Kristus, avlad av Helig Ande, och född i Betlehem av jungfru Maria.

Och, som sagt, detta levande Ord kommer oss allttjämt till mötes i Skriftens alla utsagor.

Under den stundande julhelgen kommer vi att påminnas om det inledande skedet i detta Guds människoblivandes mysterium. Ett mysterium som banar den enda möjliga vägen ut ur förgänglighetens och gudsfiendlighetens grepp. En väg som leder envar som vandrar på den, in i ett Liv där det som är i verklig mening gott, en dag skall uppfylla hela tillvaron för evigt.

Måtte vårt julfirande detta nådens år 2007 låta oss rikligt smaka på detta goda liv.

Patrik Toräng
ledamot i PIBUS styrelse



Församlingsfakulteten

– en mötesplats

Som många av våra läsare vet, håller Församlingsfakulteten sedan tio år tillbaka, sommaren 1997, till vid *Korsvägen* i Göteborg. För vår del tycker vi att det är en dubbeltydighet som passar utmärkt för Församlingsfakulteten!

- Korsvägen – det handlar dels om att all teologisk utbildning behöver vara relaterad till *Jesu kors*. Det är från Jesu

kors all sann kristen teologi emanerar, samtidigt som den skall peka fram mot himmelen. Mellan korset och himmelen, så att säga. (Jfr Apg 1:11 – där kyrkan beskrivs som att den befinner sig mellan Jesu himmelfärd och hans återkomst i härlighet.)

- Men teologin behöver också vara en korsväg i mer traditionell mening, *ett ställe där människor möts och umgås,*

samtalar, äter, har gemenskap med varandra.

På många sätt har Församlingsfakulteten i många år fungerat som en sådan mötesplats där människor ifrån olika länder och kristna sammanhang möts. På detta uppslag vill vi visa ett antal sådana möten i år vid Korsvägen i Göteborg.



Föredrag om muslimmisson. Roland Gustafsson tillsammans med Dawit Tufa och Endale Augichew från Etiopien



Engagerat samtal under sommarbibelskolan



Tidigare FFG-studenten Magnus Olsson, nu präst i Lettland, på besök med sin ungdomsgrupp



Fikapaus för Bibelskola Göteborg



Årets "upplaga" av sommarbibelskolan



Christian Braw medverkade under höstens prästfortbildningsvecka



Avslutningsdag för TU 3-studenter



Den verkliga mötesplatsen på FFG är ofta köket



När köket är fullt får man ta till tidningsrummet



Fakultetens dag handlade om Hugo Odeberg och hans teologi



Släktingar till uppbyggelseförfattaren Magnus Friedrich Roos på Sverigebesök

skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. (3:14–17)

I det avslutande fjärde kapitlet visar Paulus att han är beredd på att dö som martyr, och han kommer också med ett antal personliga reflexioner och hälsningar. Men dessförinnan har han gett Timoteus en hälsning som gått vidare till den kristna kyrkan i alla tider. Det är i ljuset av denna hälsning från Rom

som Församlingsfakulteten vill utbilda präster och kyrkoarbetare:

Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike: predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålmod och all undervisning. Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla

åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. De vägnar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Men var du sund och förnuftig i allt, bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst. (4:1–5)

Sådana hälsningar från Rom behöver vi alla ta på allvar!

Rune Imberg
rektor

Välkommen att besöka FFG:s hemsida på www.ffg.se!



Några nyheter finns på sidan:

Under rubriken "Bibliotek" är det nu möjligt att söka efter specifika titlar genom ett nytt biblioteksprogram (tidigare hade vi endast en förteckning över titlar). Biblioteket är öppet för alla och det finns läsplatser för tillfälliga besökare. Observera alltså att vi ej har något system för hemlån.

Under rubriken "Vår tidning" kan man se det aktuella samt tidigare nummer av *Hälsning från Församlingsfakulteten*.



Foto: Tiago Araujo

*Hälsnings redaktion
tillönskar sina läsare
en välsignad julhögtid!*

Aktieutdelning och aktiefondandelar

Det finns flera sätt att ge en gåva till Församlingsfakulteten utan att betala skatt. Detta beror på att Församlingsfakultetens verksamhet är ett så kallat allmännyttigt ändamål.

Tack vare en dom i Regeringsrätten kan du nu som privatperson ge bort utdelningen på börsnoterade aktier till ett allmännyttigt ändamål som i sin tur är skattebefriade. I stället för att du får 100 kronor efter skatt i utdelning på dina aktier kan Församlingsfakulteten få 143 kronor! Innan bolagsstämman hålls måste du ha meddelat att du vill ge bort aktieutdelningen till Församlingsfakulteten. Detta görs genom att fylla i en särskild blankett som sedan lämnas till din bank. Vill du ha mer information samt blankett som ska lämnas till din bank kan du kontakta PIBUS ekonom Eva Odengård så hjälper hon dig (email: eva.odengard@lme.nu eller ring 031-13 14 75).

Andra sätt att ge gåvor är att skänka aktier eller aktiefondandelar. Om du som privatperson säljer aktierna måste du först betala skatt på realisationsvinsten innan du kan lämna din gåva till Församlingsfakulteten. Församlingsfakulteten behöver däremot inte betala skatt på realisationsvinster utan hela beloppet kan användas i vår verksamhet. Detsamma gäller också om du har en fastighet som du vill skänka. Kontakta Eva Odengård eller stiftelsens ordförande Per Bodemar om du vill ha mer information.

Böneämnen

"Var uthålliga i bönen, vaka och be under tacksägelse. Be också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet, så att vi kan predika Kristi hemlighet."
Kol 4:2–3

Ämnen för tacksägelse och bön

- Att FFG har fått vara och fortsatt ska få vara en mötesplats för kristna från olika sammanhang
- Att Guds ord får bäras ut i undervisning dag efter dag
- FFG:s ackrediteringsansökan
- Kraft, glädje och uthållighet för heltidsstudenterna

Goda förvaltare

Jorden är Herrens och allt vad därpå är, jordens krets och de som bor på den. (Psalt 24:1, Giertz)

Så skriver David i inledningen till den 24:e psalmen.

Till att börja med, innebär det att *allt* tillhör Gud. Ingenting av det vi människor äger är egentligen vårt eget, utan vi är i princip bara *förvaltare*.

Redan vid skapelsen gjorde han oss människor till förvaltare. Det innebär att vi ska förvalta hela skapelsen med djur och natur åt honom (1 Mos 1:26,28). Det innebär också att vi på ett gott sätt ska vårda de materiella och ekonomiska tillgångar han överlämnat till oss.

På Församlingsfakulteten strävar vi efter att vara goda förvaltare, både teologiskt och ekonomiskt, detta enligt aposteln Petrus uppmaning:

Tjåna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. (1 Pet 4:10)

Under ett antal år har gåvorna till FFG hållit en stabil nivå, samtidigt som vi har fått några större gåvor och testamenten som gjort det möjligt för oss att ha ett ganska brett kursutbud: TU-kurserna – lärjungaskolan – "lekmannakursen" – Bibelskola Göteborg – språkurser...

Men nu har de större gåvorna minskat. Därmed har vi börjat tåra på våra besparingar.

Än så länge är det ingen kris, men om trenden fortsätter, kan det innebära att vi om ett par år tvingas dra in på kursutbudet och dra ner på våra lärartjänster.

Vi vill därför vädja till våra understödjare om gåvor, både större och mindre:

För att vi på Fakulteten skall kunna fortsätta att utrusta unga och äldre till evangeliets tjänst behöver vi Ert fortsatta stöd. Vi ber om Era förböner och gåvor till det fortsatta arbetet!

Rune Imberg

Bankkonton för stående överföring:
SEB 5760-10 045 54
Swedbank 8105-9,983 435 155-4
Nordea 3016 17 133 27

Fortsättning från sidan 1

Intervju med Gunnar Andersson



Berätta lite om bakgrunden till lärjungaskolan.

På KFU:s initiativ ordnades en kurs i troslära under läsåren 1999–2000 och 2000–2001. En del av dem som deltog då gick vidare med teologistudier på Församlingsfakulteten. Ett nytt initiativ togs för några

år sedan och lärjungaskolan startade våren 2006. Det här är alltså det tredje läsåret som lärjungaskolan ordnas.

Vad är tanken med lärjungaskolan?

Vi vill ge möjlighet till en fördjupning i kristen tro. Förhoppningen är att ungdomarna ska bli stärkta i sin tro och rustade för tjänst i Guds rike. Det är också glädjande om det för någon leder till vidare studier i teologi.

Hur har intresset varit?

Det varierar lite, men det brukar alltid komma minst tio personer. Under den här terminen har deltagarantalet

legat mellan 10 och 25, någon enstaka gång över 25. Vissa ämnen, såsom relationer, som vi behandlade förra hösten, och den här höstens tema frälsningsvisshet, intresserar många.

Hur är programmet upplagt?

Varannan vecka har vi bibelstudier i Romarbrevet, som jag leder, och varannan vecka undervisar någon av FFG:s lärare i olika ämnen. Den här terminen gäller det alltså frälsningsvisshet. Det verkar vara ett fungerande koncept, så tanken är att det ska fortsätta på ungefär samma sätt även till våren.

Du leder bibelstudierna i Romarbrevet. Vilka är dina intryck av lärjungaskolan och deltagarna?

Deltagarna är mycket intresserade och engagerade. Min förhoppning är att de här studierna ska leda till att de allt tydligare ska få se Kristi rättfärdighet och hans förlösningsverk för oss.

Intervju med Ingeborg Johansson



Berätta om dig själv!

Jag kommer från Hajom och går tredje året på omvårdnadsprogrammet i Skene.

Hur kom du i kontakt med lärjungaskolan och hur länge har du varit med?

Det var nog på någon av KFU:s lördagssamlingar, som jag hörde talas om lärjungaskolan. Det här är andra terminen jag deltar.

Varför deltar du i lärjungaskolan?

Jag vill gärna lära mig mer om Bibeln, få förklaringar till den och till kristen tro överhuvudtaget. Dessutom är det roligt att få träffa kristna vänner också under veckan.

Vad är dina intryck? Har du något speciellt minne?

Jag gillar att det är så familjärt – det går bra att ställa frågor och diskutera. Jag uppskattar också att man får önska vilka ämnen som ska tas upp. Bibelstudierna i Uppenbarelseboken förra våren var väldigt intressanta.