

Hälsning

FRÅN FÖRSAMLINGSFAKULTETEN

NR 1, 2019



**Kan en stad döljas
som ligger på ett berg?**



Att studera på två institutioner samtidigt – bra eller dåligt?

På Församlingsfakulteten pågår arbetet för fullt med att förbereda den nya utbildning som kommer att ges i samarbete med *Fjellhaug Internasjonale Høgskole* (Oslo) med början höstterminen 2019. Själva samarbetets upplägg innebär, lite förenklat, att Fjellhaug ansvarar för kursernas planering (kursplaner) och examination medan Församlingsfakulteten svarar för själva undervisningen. En förutsättning för att ett sådant upplägg ska fungera och bli bra, är att de båda institutionerna står varandra nära teologiskt. Så är fallet när det gäller Församlingsfakulteten och Fjellhaug. Det handlar om den höga tilltron till Bibelns ord, den evangelisk-lutherska bekännelsen och intresset för att de teologiska studierna ska leda vidare till tjänster i församlingar, både här hemma och ute på missionsfälten. Den gemensamma inriktningen betyder givetvis inte att institutionernas profil är identisk. Varje institution har sin egen historia och har vuxit fram i sitt bestämda sammanhang.

Det finns naturligtvis nackdelar med att inte Församlingsfakulteten har en egen statlig ackreditering i Sverige och kan ge utbildningen på egen hand. Men det är lätt att glömma att det också finns fördelar. Att t.ex. institutionernas profil inte är identisk kan vara en tillgång i ett samarbete som detta. Det betyder att institutionerna kan komplettera varandra och att man så tillsammans kan täcka in fler av teologins många områden. Det betyder också att det inom olika ämnen där det finns många olika inriktningar, t.ex. bibelvetenskap eller systematisk teologi – givet att det finns en gemensam grundinriktning – kan dessa olikheter skapa en större och mera dynamisk studiemiljö.

För att ta ett konkret exempel: I de olika kurser som ges i bibelvetenskap, missiologi, kyrkohistoria o.s.v., har lärarna på Församlingsfakulteten hittills hållit kurser där man i samråd med lärarlaget har planerat upplägget och valt ut litteraturen. I det nya samarbetet kommer lärarna att ge nya kurser i sitt ämne, utifrån Fjellhaugs kursplaner och litteratur.

Det betyder att lärarna behöver arbeta sig in i (delvis) nytt material. Samtidigt har de kvar sina tidigare erfarenheter från kursen. I den nya litteraturen kommer att finnas sådant som är bättre och sådant som är sämre eller ibland annorlunda jämfört med den tidigare. Lärarna kommer därför generellt att ha ett större register att använda när de ska undervisa på kursen. Att det är två institutioner och två lärare inblandade i en kurs behöver alltså inte betyda att det blir en sämre kurs, utan kan tvärtom leda till att den blir bättre. ”Järn skärper järn, den ena människan den andra” (Ords 27:17).



Men vi gör alltså även bedömningen att utbildningen som sådan har stora möjligheter att berikas av den nära kontakten med Fjellhaug, både vad gäller akademisk utveckling och teologisk bredd. Att studera på två institutioner kan bli väl så bra som att studera på en!

Så kan det se ut på kurs- och lärarnivå, och detsamma gäller institutionsnivån. Församlingsfakulteten kommer att behålla sin egen akademiska, andliga och kyrkliga profil. Studenterna kommer på samma sätt som tidigare att leva i denna dagligen. Till detta kommer mötet med Fjellhaugs profil med sitt tydliga fokus på mission, vilket blir en del av institutionen genom kurser och nätsända föreläsningar (under årskurs 1). På detta sätt blir studiemiljön bredare än vad den har varit tidigare.

Huvudsyftet med det nya samarbetet är att studierna på FFG kommer att resultera i norska högskolepoäng och en statligt ackrediterad *Bachelor i teologi og misjon* (180 studiepoäng). Men vi gör alltså även bedömningen att utbildningen som sådan har stora möjligheter att berikas av den nära kontakten med Fjellhaug, både vad gäller akademisk utveckling och teologisk bredd. Att

studera på två institutioner kan bli väl så bra som att studera på en!

Er som understödjer arbetet på FFG vill vi be om hjälp att sprida information om den nya utbildningen och att Ni är med och ber för rekryteringsarbetet.

”Skörden är stor, men arbetarna är få. Bed därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.” (Matt 9:37f.)

Torbjörn Johansson
rektor



Hälsning är utgiven av
Församlingsfakulteten
Ekmansgatan 3
411 32 Göteborg
Tel: 031-778 35 40
E-post: info@ffg.se
Hemsida: www.ffg.se
PlusGiro: 6 40 60-7
BankGiro: 622-5387

Ansvarig utgivare:
Torbjörn Johansson
Redaktion:
Rune Imberg (red.),
Marie Persson (red.sekr.)
Jakob Appell

Se, jag gör allting nytt

Detta bibelord – *se, jag gör allting nytt* – är mycket välkänt. Inte minst i samband med att ett nytt år börjar, är det tacksamt att citera. Det är utmärkt med bibelord som sitter i minnet och ofta pockar på ens uppmärksamhet. Men det finns också en risk att man börjar citera sådana ord lite slentrianmässigt. Det finns därför anledning att då och då stanna till inför sådana bibelord och försöka tränga in i deras sammanhang och djupare betydelse.

Inledningsvis kan man ställa en mycket enkel fråga: Bibelordet ”se, jag gör allting nytt” – är det ett *konstaterande*, ett *löfte* eller möjligen en *varning*?

Då behöver vi allra först ställa en fråga: Var återfinns detta bibelord, och vem säger det?

Den exakta formuleringen som vi redan mött ett par gånger, återfinns i Uppenbarelseboken 21, alltså i Bibelns näst sista kapitel och beskriver hur Gud skapar en ny himmel och en ny jord.

Han som satt på tronen sade: ”Se, jag gör allting nytt.” Och han sade: ”Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna.”

Den som talar är den som ”sitter på tronen”, alltså Fadern, och han understryker sanningshalten i sina egna ord med att säga till Johannes: Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna. De är inte bara korrekta i största allmänhet, utan här förmedlar Johannes en sanning som Gud själv säger är viktig för oss att ta till oss.

Men dessa ord utgör inte bara ett konstaterande, de rymmer även andra dimensioner. Det framgår av fortsättningen:

Han sade också till mig: ”Det har skett. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Åt den som törstar skall jag ge att dricka fritt och för intet ur källan med livets vatten. Den som segrar skall få detta i arv, och jag skall vara hans Gud, och han skall vara min son. Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare skall få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden.” (Upp 21:6–8)

Vi ser alltså ännu fler dimensioner av orden ”jag gör allting nytt”.

Det framgår av sammanhanget att nyskapelsen framför allt syftar på det som ska ske vid tidens slut, när den nuvarande tidsåldern tar slut och evigheten

går in för hela universum. Men vi ser också att orden rymmer både ett *löfte* och en *varning*.

Löftet – det handlar om att den som törstar ska få dricka fritt och av ”livets vatten” (*aqua vitae* på latin). När man läser detta öppnar sig helt plötsligt en rad bibelställen – Jes 55 (”hör på, alla ni som törstar”), Jes 12 som Jesus själv anspelar på i Joh 7 (att ”ösa vatten ur frälsningens källor”), ett kapitel som i sin tur leder över till Joh 4 (att dricka av ”det levande vattnet”) liksom Ps 23 (”han för mig till vatten där jag finner ro”). Bibeln flödar över av sådana löften!

Vi finner också en tydlig varning. De människor som väljer att leva i synden – och Johannes räknar upp ungefär 8 kategorier, varav de flesta har varit vanliga och ofta till och med populära i diverse kulturer, inklusive den svenska – kommer att drabbas av domen. När Gud skapar nytt kommer hans nya himlar och nya jord inte att rymma synden, döden och djävulen.

Om vi nu går över till de två andra bibelställen som handlar om hur Gud skapar nytt, har båda en klar omvändelsekallelse. Jes 43:19 handlar om att bryta upp från det gamla, det ”som har hänt”, det som ”förr har varit”. Vilken fantastisk beskrivning av det som vi med en annan terminologi kallar *omvändelse* och *syndabekännelse*! Och i det andra stället, 2 Kor 5, möter vi försoningen och ”den nya födelsen” (jfr Titus 3 och Luthers doputläggning i Lilla katekesen):

Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit. Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus. (2 Kor 5:17–18)

Se, jag gör allting nytt!

Gud räcker oss, återigen, detta ord vid inledningen av det nya året. Det är ett löfte om vad han vill göra med oss varje dag i vårt andaktsliv, vad han gör i gudstjänsten (tänk på syndabekännelsen och avlösningen!) och vad han vill åstadkomma vid tidens slut när evigheten går in. Härliga konstateranden och löften!

Samtidigt är det en allvarlig påminnelse till oss alla att använda vår återstående nådatid väl. En dag kommer att vara den sista – låt oss därför sträva efter att vara väl beredda när det största av alla nyår går in.



Jes 43:19 handlar om att bryta upp från det gamla, det ”som har hänt”, det som ”förr har varit”. Vilken fantastisk beskrivning av det som vi med en annan terminologi kallar *omvändelse* och *syndabekännelse*!

Två världar möts: Församlingsfakulteten i samarbete med Fjellhaug

Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FIH) i Oslo erbjuder akkrediterade högskolestudier i samarbete med *Församlingsfakulteten* (FFG) från och med höstterminen 2019. Samarbetet innebär en unik kombination för den som vill studera teologi: norsk högskoleexamen med inriktning på luthersk missionsteologi – i en klassisk svensk kyrklig utbildningsmiljö med undervisningsformer som fokuserar på både studieresultat och formande för tjänst.

Två personer som kan ge perspektiv på samarbetet är Bertil Andersson och Josef Birgersson. Josef tog så sent som i somras en *Bachelor i teologi och mission* på Fjellhaug, men har sina rötter i Göteborg med nära inblickar i FFG:s verksamhet. Bertil har studerat teologi både på FFG och Fjellhaug. Efter ett års missionskola på Fjellhaug 1999 påbörjade och genomförde Bertil den då tvååriga teologiska utbildningen på FFG, som sammantaget bedömdes ut-

göra en bachelor-examen i teologi av Fjellhaug (med några enstaka kompletteringar) när Bertil efter några års missionärstjänst i Mongoliet återvände till Fjellhaug och antogs för masterstudier.

Det var på Fjellhaugs bibelskole som Bertil mötte en kallelse till tjänst i Guds rike, samtidigt som han kände både lust och förmåga till att studera teologi. Det ledde vidare till den nystartade teologiska utbildningen på FFG, som Bertil menar gav både fundament och trygghet inför den missionärstjänst i Mongoliet han senare gick in i. Utbildningen och erfarenheten på missionsfältet ledde vidare till en fördjupad kallelse, som klarnade ännu mer när Bertil fick möjlighet att reflektera kring sina erfarenheter genom masterstudier på Fjellhaug. Den

pastorala inriktningen på kallelsen blev tydligare vilket ledde till att Bertil blev prästvigd inom Missionsprovin- sen 2008. Bertil var missionär i Mongoliet i totalt 11 år och är idag präst i *Det Evangelisk Lutherske Kirkesamfunn* och bor med sin familj i Sandefjord.

”Jag tycker samarbetet är mycket spännande” menar Bertil. ”Redan när

jag studerade på mastergraden

på Fjellhaug tänkte jag på att det borde formas ett samarbete mellan FFG och Fjellhaug.” Bertil beskriver FFG som en teologisk institution i mer tysk, luthersk studietradition med kyrklig karaktär och Fjellhaug mer präglad av missionsteologi i engelsk studietradition med markerad lågkyrkighet, men båda med tydlig önskan om trohet mot Guds ord. På senare år har Fjellhaug blivit mer



akademiskt inriktat, bl.a. för att kunna erhålla, behålla och utveckla sin högskolestatus. Bertil menar att av alla studieår var åren på FFG de som mest formade hans teologiska tänkande och gläds över att FFG:s lärare och studiemiljö kan fortsätta att forma samtidigt som en student får en godkänd högskoleexamen i teologi på Fjellhaug. Olikheterna i profil på de båda lärosätena ser Bertil som fruktbara, med möjlighet till ömsesidig utveckling.



Josef Birgersson å sin sida har alldeles färsk erfarenheter av den utbildning på Fjellhaug, *Bachelor i teologi och mission*, som en student nu kan läsa på distans med Församlingsfakulteten som studiemiljö. Eftersom Josef läste i princip hela utbildningen på distans kan han inte säga så mycket om Fjellhaug som studiemiljö, men när det gäller utbildningens innehåll har Josef uppskattat bredden, men med tydligt fokus på mission och Bibels

tillförlitlighet. Mycket var dessutom betydelsefullt för det personliga livet som kristen, även om Josef saknade fler valmöjligheter med pastoralteologiska perspektiv. På det stora hela ser Josef mycket positivt på samarbetet mellan FFG och Fjellhaug, där olikheter i kyrklig inriktning kan berika och där ett visst lärarutbyte skulle vara till fördel för båda institutionerna. Josef bor idag med sin familj i Norge och är lärare i bibelkunskap på en kristen gymnasieskola.

Jakob Appell

FEM KORTA OM NYA UTBILDNINGSMÖJLIGHETEN

För antagen student innebär detta bl.a.:

- **Norsk högskoleexamen i teologi** som ger möjligheter till fortsatta teologiska studier också i Sverige och till förvärvsarbete som kräver teologisk examen.
- **180 högskolepoäng** för tre års studier (*Bachelor i teologi och mission*) och 60 poäng för ett års studier (*Filippusprogrammet*)
- **Möjlighet att ansöka om studiemedel** (från CSN i Sverige), vilket sker för *Årsstudium Nettstudier på Fjellhaug Internasjonale Høgskole i Oslo*. Studierna på FFG är kostnadsfria.

- **Församlingsfakulteten som studiemiljö:** fakulteten äger en fantastisk villa från 1900-talets början i ett stimulerande grannskap (såväl Göteborgs kulturcentrum som ett flertal kyrkor av olika karaktär), med ett omfångsrikt teologiskt bibliotek, ett kapell som inbjuder till bön och andakt, samt läsplatser och klassrum som inspirerar till både studier och gemenskap. Stor tillgång till lärartid bidrar till optimerade studieresultat och tillämpning av teologistudierna för livet i kyrka och samhälle.

• Pastoralteologisk fördjupning

fr.o.m. åk 2, som erbjuds som tillägg på FFG för den som söker bästa möjliga förberedelse för tjänst som präst eller liknande (särskild antagning).

INTRESSERAD AV BARA 1 ÅRS STUDIER?

Filippusprogrammet (1 år, hel- eller halvfart, FIH: Årsstudium Nettstudier 60 stp) riktar sig till den breda skaran av människor som är intresserade av *kvalificerad fördjupning och upptäcktsfärd i den kristna tron*. Ramen för programmet är praktiskt och pastoralt orienterad, med dagliga andakter, mentorer, tillgång till självvårdare och med möjlighet till handledning i församling.



NÄSTA STEG?

- **Ta kontakt!** Välkommen att besöka oss och prata med någon av oss på plats i Göteborg för att undersöka om studier på Församlingsfakulteten passar dig. Du kan också kontakta studiehandledare med dina frågor eller begära informationsmaterial: studiehandledare@ffg.se, tel: +46 72-325 94 70
- **Besök vår hemsida!** På hemsidan finns utförlig information om teologiska studier och annat på FFG, inkl. nedladdningsbar informationsfolder för *Bachelor-programmet* och *Filippusprogrammet*.
- **Ansök till utbildningen!** På hemsidan gör du en föransökan till utbildningen (senast 31 mars), varefter handledning ges från FFG för ansökan till FIH via det samordnade ansökningssystemet för högskolestudier i Norge. Efter godkänd ansökan från FIH är en student antagen också på FFG.
- **Sök studiemedel och boende!** Ansökan om studiemedel (från CSN i Sverige) sker för *Årsstudium Nettstudier på Fjellhaug Internasjonale Høgskole i Oslo*. Kontakta gärna FFG för tips på boende.



Passionspredikningar i fastetid

Måndagar kl. 17.00 (OBS! ny tid) i kapellet på Församlingsfakulteten inbjuds till passionspredikningar i enlighet med Johannesevangeliets passionsskildring. Efteråt finns det möjlighet att stanna kvar på en kopp kaffe och även delta i kvällsbibelskolan kl. 18.00 som är öppen för alla intresserade efter passionspredikningarna i fastetid. Passionspredikningarna kommer även att sändas i Kyrkliga förbundets närradio och finnas tillgängliga på internet.

4/3	Timo Laato	Joh 17:1–19
11/3	Jakob Appell	Joh 18:1–11
18/3	Daniel Johansson	Joh 18:12–14
25/3	Torbjörn Johansson	Joh 18:15–27
1/4	Rune Imberg	Joh 18:28–40
8/4	Bengt Birgersson	Joh 19:1–16

NY BOK! Den mångfacetterade reformationen

Församlingsfakulteten lanserar 2019 en ny skriftserie, *Texter och studier*, och publicerar i den första volymen ett antal artiklar som belyser den mångfacetterade reformationen. I volymen medverkar prof. Oswald Bayer (Tübingen), prof. Knut Alfsvåg (Stavanger), prof. Mats Eskhult (Uppsala), doc. Rune Söderlund (Lund), rektor Fredrik Sidenvall (Göteborg) samt ett antal av fakultetens egna lärare. Artiklarnas ämnen är mångfacetterade, likaså deras form. Kortare och populärt hållna artiklar, som varit publicerade i olika tidningar med anledning av reformationsåret 2017, står tillsammans med längre och mera detaljerade undersökningar. I de många bidragen beskrivs såväl reformationens centrum som dess bredd. Boken behandlar bl.a. följande områden: 1) klassiska reformationsteman, 2) Luther som exeget, 3) specialstudier som rör Luther resp. reformationen i stort, 4) dåtid och nutid i samspel.

Boken kan beställas från FFG:s expedition (frakt tillkommer) eller köpas/beställas på *Din Bok* i Göteborg. Pris: 200 kr



Stöd FFG genom att annonsera i **Hälsning!**



Examenshögtid för STM-studenterna 24 februari

De första studenterna på vår STM-kurs, *Master of Sacred Theology*, börjar nu bli klara.

Vi kommer därför att ha en examenshögtid, *graduation ceremony*, för några studenter som avlägger examen söndagen den 24 februari.

Alla intresserade är välkomna att delta i firandet av dem!

Söndagen den 24 februari

- 14.30 *Short service* (andakt på engelska), ledd av FFG:s kaplan, Jakob Appell
- 15.15 *Graduation ceremony* (på engelska) ledd av Dr. Masaki och Dr. Nordling, med tal av Dr. Masaki och Dr. Imberg samt medverkan av lärare från FFG och styrelseledamöter i stiftelsen PIBUS
- ca 16.00 *Reception / mingel*

Allt intresserade är välkomna!

Föranmälan är inte nödvändig men önskvärd med tanke på planering och inköp.



FYRKLÖVERN: hjärta, själ, förstånd, kraft Fördjupningsserie i fyra delar under våren

Jesus sa att det högsta budet, människans grundläggande kallelse, är att älska Gud "av hela sitt hjärta, av hela sin själ, hela sitt förstånd och av hela sin kraft." (Mark 12:30) Men vad är det att älska av *hjärtat*, som enligt profeten är bedrägligare än allt annat (Jer 17:9)? Vad är *själen*, som enligt Jesus kan förloras (Mark 8:36)? Vad är det att älska med *förståndet*, när "ingen förständig finns" (Rom 3:11)? Och *kraften*, viljans kraft, som i luthersk tradition betraktats som trälbunden?

FYRKLÖVERN utgörs av fyra undervisningskvällar kl. 18.00–20.30 i fastetid, en tid på kyrkoåret som präglas av rannsakan och omvändelse. Lektionerna ges direkt efter passionspredikningar på FFG, där Jesu lidande framträder fram. I betraktandet av Jesu lidande framträder den sanna människan som älskar Gud av hela sitt hjärta, av hela sin själ, av hela sitt förstånd och av hela sin kraft.

- 11/3 Av hela ditt hjärta, Jakob Appell
- 18/3 Av hela din själ, Daniel Johansson
- 25/3 Av hela ditt förstånd, Torbjörn Johansson
- 8/4 Av hela din kraft, Fredrik Brosché

Vid varje tillfälle är det också passionspredikan kl. 17 och enkelt kaffe kl. 17.40. Måndag 1 april är det fakultetsföreläsning med Rune Imberg, också den öppen, med ämnet *Religionsfrihet, islam och det offentliga rummet*. För den som deltar i kvällsbibelskolan är detta utmärkta tillfällen att bjuda med vänner och bekanta. Ingen anmälan, ingen avgift. Fyrklöverns lektioner och fakultetsföreläsningarna spelas in och blir tillgängliga på FFG:s podcast. Välkommen!

PS. Vill du se mer av detta? Ge en gåva! **Bankgiro 622-5387** eller **Swish 123 100 84 57** (ange "FFG gåva")

Bibelkurs 25–27 februari: *Filipperbrevet, med John Nordling*

Filipperbrevet kallas ofta "Glädjens brev" och likväl skriver Paulus brevet "under tårar" (Fil 3:18). I glädjens och sorgens dubbelhet och spänning är Kyrkan kallad att leva. För att kunna leva ut denna kallelse, vad kunde vara lämpligare än att avsätta tid för några dagars studier av just Filipperbrevet? John Nordling är lärare i Nya testamentets exegetik vid *Concordia Theological Seminary*, har skrivit den uppskattade bibelkommentaren över Filemon-brevet i serien *Concordia Commentary*, och är i färd med att skriva kommentaren i samma serie över just Filipperbrevet. I denna intensivkurs, lämplig för både lekmän och präster/förkunnare, ges inblickar i kommentaren på förhand av författaren själv! Obs! kursen ges på engelska.

Lektionstiderna är måndag-onsdag 25–27/2 kl. 9.15–16.00. Avbrott för kvartslånga pauser under dagen och för middagsbön med lunch (ordnas på egen hand, med möjlighet att nyttja FFG:s kök) kl. 12.00–13.15. Anmälan senast 15 februari till FFG:s expedition. Kursavgift: 400 kr



Församlingsfakultetens podcast

Redan i samband med det nya kyrkoårets inträde lanserades Församlingsfakultetens nya podcast *Predikoverkstan*, där FFG:s exegeter ger redskap för dem som förbereder sig för att utlägga kyrkoårets evangelietexter (och dem som ska lyssna på utläggningarna!). Varje avsnitt läggs ut måndagen före aktuell helgdag och ger kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden. Vår ambition är att efter hand utöka *Predikoverkstan* med samtal med erfarna förkunnare om hur texterna kan tillämpas i vår tid.

Under våren kommer Församlingsfakultetens ordinarie podcast uppdateras med nya avsnitt varje vecka. Avsnitt som läggs ut är *inspelningar* från våra ordinarie arrangemang, *intervjuer* med intressanta personer som gästar FFG, *presentationer* av böcker och andra publikationer som utkommer från FFG, och *aptitretare* ur det omfattande ljudbibliotek som FFG förvaltar över. Samt mycket annat! Sök på "Församlingsfakulteten" i din podcast-app (eller i *iTunes*), klicka på "prenumerera" för att få notiser om nya avsnitt, eller lyssna på avsnitten direkt på vår hemsida.

Internet-relaterad verksamhet är resurskrävande, men svarar mot en stor efterfrågan och ger FFG ett mycket bredare upptagningsområde för vår forskning och undervisning på evangelisk-luthersk grund. Varje stor eller liten gåva är till uppmaning att fortsätta utveckla vår media-verksamhet. Stöd arbetet med en gåva till **bankgiro 622-5387** eller **Swish 123 100 84 57** (ange "FFG podcast").



Fördjupning med Mats Eskhult: *Kristus i lagen, i profeterna och i skrifterna*

Vid ett flertal tillfällen genom åren har professor vid Uppsala universitet, Mats Eskhult, gett mycket uppskattade föreläsningar på FFG, inte minst över gammaltestamentliga teman. På FFG:s podcast är hans föreläsning "Är Gamla testamentet kristet?" det avsnitt som haft överlägset flest lyssningar. Under våren får FFG återigen besök av Mats, med högintressanta ämnen på sina föreläsningar. Föreläsningarna äger rum följande tisdagar kl. 14–16:

- (29/1 Kristus i lagen)
- 5/3 Kristus i profeterna
- 30/4 Kristus i skrifterna

Vid dessa tillfällen tas ingen avgift ut, ingen anmälan behövs, och inspelningar blir tillgängliga efterhand. Vi hoppas emellertid att många vill stötta också detta arbete, att göra "Kristus i Skriften" känd och spridd: **bankgiro 622-5387** eller **Swish 123 100 84 57** (ange "FFG gåva")



Övrigt i kalendern

- 25/2–2/3 Justification.** Intensivkurs inom ramen för STM-programmet med Dr Roland Ziegler från *Concordia Theological Seminary*, USA. Anmälan krävs.
- 4/3 Kyrka och stat i lyckliga, och mindre lyckliga, föreningar.** Fakultetsföreläsning kl. 18 med Rune Imberg, och möjlighet till efterföljande samtalsforum med *Nätverk för Teologi & Samhälle*.
- 8–9/3 Augsburgska bekännelsen: kontext, innehåll, relevans (del 1).** Högskolekurs (7,5 hp) på FFG i samarbete med nätverket *Re:formera* med möjlighet till examination vid *Johannelunds Teologiska Högskola*. Anmälan krävs.

- 31/3 Sista dag för ordinarie ansökan** till utbildningarna *Bachelor i Teologi & Mission* (3 år) eller *Filippusprogrammet* (1 år).
- 1/4 Religionsfrihet, islam och det offentliga rummet.** Fakultetsföreläsning kl. 18 med Rune Imberg, och möjlighet till efterföljande samtalsforum med *Nätverk för Teologi & Samhälle*.
- 10–11/5 Augsburgska bekännelsen: kontext, innehåll, relevans (del 2).**
- 5/6 Terminsavslutning**
- 1–3/8 Sommarbibelskola** (mer information kommer)

INTERNATIONELL BIBELKONFERENS

Bibeln, samtiden och människan

22–23 februari 2019

Bibelkonferensen 2019 adresserar kontroversfrågor där Bibelns undervisning och vår egen samtids ideal ofta tycks hamna i konflikt: hämndtanken, slaveriet, sexualiteten, kvinnligt och manligt. Men samma frågor är också områden där Bibelns undervisning många gånger utmanade sin egen samtid.



Medverkande

- **John Nordling**, professor i exegetisk teologi vid *Concordia Theological Seminary* i Fort Wayne, USA, tidigare också lärare på *Baylor University*. Nordling har skrivit sin doktorsavhandling i klassisk filologi med ämnet, *Indirect Discourse and Rhetorical Strategies in Caesar's Bellum Gallicum and Bellum Civile* (1991), och har efterhand övergått till nytestamentlig exegetik. Nordling har specialstuderat frågan om slaveriet i Bibeln och bl.a. skrivit en mycket uppskattad och omfattande kommentar till Filemonbrevet. Nu skriver han en kommentar till Filippibrevet (*Concordia Commentary*).
- **Carsten Vang**, lektor på Menighetsfakultetet i Århus, bibelforskare inom gammaltestamentlig exegetik. Vang har särskilt ägnat sig åt biblisk arkeologi och föreläser över olika ämnen i biblisk teologi.
- **Maja Håkansson**, tidigare student på FFG, fortsatte sina studier på *Gordon Conwell Theological Seminary* i Boston där hon bl.a. fördjupade sig i frågan om relationen mellan man och kvinna i Nya testamentet.

Samt FFGs egna lärare:

- **Rune Imberg**
- **Daniel Johansson**
- **Torbjörn Johansson**
- **Timo Laato**

Konferensen äger rum på Församlingsfakulteten. Vi tar inte ut någon deltagaravgift (ingen anmälan) för bibeldagarna, men det ges möjlighet till kollekt under konferensen och redan i förväg via bankgiro/Swish för den som vill stödja vårt arbete: Bankgiro 622-5387 eller Swish 123 100 84 57 (ange FFG gåva). Kaffe serveras till självkostnadspris, lunch ordnar var och en för sig. Välkommen!

Program

Fredag 22 februari

Plats: Församlingsfakulteten, Ekmansgatan 3

- 13.30–14.30 **Ancient Slavery vs. Modern Slavery**
Dr. John Nordling
- 15.00–16.00 **Biblical Slavery as a Paradigm for Christian Vocation**
Dr. John Nordling
- 16.15–17.15 **Homosexualitet i Nya testamentet och i antiken**
Dr. Daniel Johansson, lektor i Nya testament, Församlingsfakulteten

Lördag 23 februari

Plats: Församlingsfakulteten, Ekmansgatan 3

- 9.30–10.30 **Våld- och hämndtexter i Gamla testamentet**
Carsten Vang, lektor i Gamla testamentet vid Menighetsfakultetet, Aarhus
- 11.00–12.00 **Hustru och man i Efesierbrevet 5: Två olika synsätt**
Maja Håkansson, MA
- Lunch på egen hand
- 13.30–14.30 **Den sexuella nyorienteringen i Nya testamentet**
Dr. Rune Imberg, lektor i kyrkohistoria, Församlingsfakulteten
- 15.00–16.00 **Ingen bibelsyn utan en människosyn**
Dr. Torbjörn Johansson, lektor i systematisk teologi, Församlingsfakulteten
- 16.15–17.15 **Förkunnarens mardröm: Att uppmana och förmana förgäves**
Dr. Timo Laato, lektor i Nya testamentet, Församlingsfakulteten