

Hälsning

FRÅN FÖRSAMLINGSFAKULTETEN

NR 2, 2020



Det globala FFG - transatlantisk tentamen





Annorlunda studier - om skillnaden mellan ett geni och en apostel

Den danske tänkaren Sören Kierkegaard (1813–1855) upplevde i sin tid en fara som var så stor att han kunde säga, att om man inte undviker den ”så godnatt, kristendom”. Vad var det Kierkegaard hade sett? Det var att man hade börjat läsa och studera Paulus och andra bibliska författare utifrån ett – med Kierkegaards ord – ”estetiskt” perspektiv, vilket betyder att man bedömde apostelns budskap utifrån de måttstockar som människan förfogar över: estetiska, etiska, filosofiska o.s.v. Man kunde uppskatta det religiösa djupsinnet eller det vackra språket och kanske betrakta Paulus som ett geni som var värd att lyssna till – eller förkasta honom utifrån detta slags kriterier. Det Kierkegaard särskilt behandlar är de personer som accepterar aposteln, men som gör det *av fel orsaker*. Att acceptera en kungs budskap bara för att man tycker att det är ett förnuftigt budskap, är i själva verket att underkänna kungens *auktoritet*, säger Kierkegaard. Att lyda någon bara i den mån det passar en själv innebär i själva verket att placera sig själv på den högsta tronen. Kierkegaard behandlar dessa frågor om auktoritet och lydnad i sin skrift ”Om skillnaden mellan ett geni och en apostel” (1847).

Vad är då skillnaden mellan ett geni och en apostel? Jo, ett geni kan liknas vid en bergstopp som höjer sig högt över det kringliggande landskapet. En människa kan vara så begåvad på något område att hon höjer sig högt över mängden. En apostel är dock lika mycket högre än ett geni som himlen är högre än bergstoppen. Aposteln kommer med ett budskap ovanifrån, från Gud. En apostel talar å sin Herres vägnar, i enlighet med löftet från Jesus: ”Den som hör er, han hör mig.” Det är en ”kvalitativt oändlig skillnad” mellan ett geni och en apostel. Den enes budskap hör hemma i den mänskliga sfären, den andres i den gudomliga sfären.

Kierkegaard utvecklar alltså ämnet till en diskussion om vad myndighet och lydnad är. En apostel talar med sin Herres myndighet och det rätta förhållningssättet är inte ett kritiskt mönstrande utan

att helt enkelt tro och sedan lyda. Även den lyssnare som accepterar apostelns ord eftersom de är så djupsinniga eller originella, förolämpar apostelns Herre genom att motivera sitt accepterande med något annat än den auktoritet som ligger i att han är Herre.

En inställning som sedan upplysningens genombrott på 1700-talet blivit vida utbredd är, att vid universitet och högre utbildningar ska Bibeln studeras ”som vilken skrift som helst”. Det finns mycket att

säga om hur denna inställning har lett fram till den historisk-kritiska metoden, enligt vilken man utmönstrar från den Heliga Skrift sådant som man menar inte är sant. I detta sammanhang ska jag inte säga mera om vad man har gjort med hjälp av denna metod utan istället se på *vad man inte har gjort*, vilket är den andra sidan av saken. Om man inte ger akt på skillnaden mellan ett geni och en apostel, så har den viktigaste aspekten av Bibeln gått förlorad. Vid akademiska utbildningar ska Bibeln studeras ur litterära, historiska och filosofiska perspektiv. Det viktigaste är dock att den erkänns som ord från Gud. Att bekänna att Bibeln är den Heliga Skrift, d.v.s. Skrift som är inspirerad av Guds Ande, gör att den läses och studeras på ett sätt som Kierkegaard

menar vara ”kvalitativt oändligt” annorlunda, än om den läses som en bok som endast är mänsklig. Om, skriver Kierkegaard, den religiösa sfären reduceras till den estetiska sfären, så är en apostel varken mer eller mindre än ett geni, ”och så god natt, kristendom”.

Kierkegaards beskrivning av skillnaden mellan ett geni och en apostel påminner oss om, hur avgörande det är att vi kristna räknar med en genuin uppenbarelse som kommer ovanifrån, inte från människor. Denna skillnad ska präglade läran, livet och förkunnelsen i kyrkan. Den ska även präglade och genomsyra en utbildning som syftar till att forma och utrusta Guds ords förkunnare.

Torbjörn Johansson
rektor



Det fanns en fara som var så stor att han kunde säga, att om man inte undviker den ”så godnatt, kristendom”.



Det globala FFG

- transatlantisk tentamen



Hälsning är utgiven av
Församlingsfakulteten
Ekmansgatan 3
411 32 Göteborg
Tel: 031-778 35 40
E-post: info@ffg.se
Hemsida: www.ffg.se
PlusGiro: 6 40 60-7
BankGiro: 622-5387

Ansvarig utgivare:
Torbjörn Johansson
Redaktion:
Rune Imberg (red.),
Marie Persson (red.sekr.)
Jakob Appell

I Babel men inte av Babel

Härmed befäller jag att man inom hela mitt rikets område skall bäva och frukta för Daniels Gud. (Dan 6:26)

Berättelsen om Daniel i lejongropen (och egentligen hela Danielsboken) rymmer många viktiga lärdomar för oss. Vi är kallade att leva *i* den här världen, som på många sätt liknar den gudsfientliga värld som Daniel fördes bort till som fånge. Men inte *av* världen, utan med den trons integritet och fasthet som Daniel visade prov på. Daniels liv och föredöme kan få ge näring åt oss i den fastetid som vi nu befinner oss i, en tid av rannsakan, bön och bruk av Guds ord.

Om nu Gud är en så mäktig Gud att han kunde stänga till gapet på lejon, vem skulle då *inte* be till honom? Daniel var förbjuden att be till Israels Gud, men hur skulle han kunna låta bli? Det framgår i och för sig inte om Daniel trodde att Gud skulle kunna rädda honom från lejonen. Kanske trodde han som vännerna Sadrak, Mesak och Abed-Nego, de som hotades med den brinnande ugnen för sin tros skull: ”Om det blir så, är vår Gud, som vi dyrkar, mäktig att befria oss ur den brinnande ugnen ... Men om inte, så skall du veta, o konung, att vi ändå inte dyrkar dina gudar.” (Dan 3:17f)

Det står nog ändå klart att Daniel inte sökte sig till Gud för att klara sig undan lejonen utan för att umgänget med Gud var alltför dyrbart för honom. Fienderna kunde kasta honom till lejonen, men de kunde inte ta hans Gud ifrån honom. Lejonens gap var inte det värsta som kunde hända. Döden kommer förr eller senare, men Daniels tid var ute först när Gud ville det. Hans tid var i Guds händer (Ps 31:16). Och så visade det sig att Gud till sin tjänst hade osynliga änglar som *kunde* stänga lejonens gap. Gud hade ännu planer för Daniels liv och för andra genom Daniel.

En av konsekvenserna av episoden med lejongropen var att kungen blev andligt väckt och befälde folket att bäva för och frukta Daniels Gud, han som var den levande Guden för både Israels folk och Nebukadnessars. Det var en del av Guds vilja och plan, där Gud tvingade det onda att tjäna hans goda syften och låta allt samverka till det bästa. Och faktiskt också svara på Guds folks bön i Babel, och för Babel. Profeten Jeremia hade nämligen uppmanat folket: ”sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till Herren. När det går väl för den, går det också väl för er”. (Jer 29:7) Vad kunde vara en starkare bönhörelse än att kungen, som först lagt den långa och svåra plågan av påtvingad avgudadyrkan

på dem, vände om och ålade alla i riket att frukta *Israels Gud*? Men det förutsatte också en tro som inte lät sig skrämmas och bön som inte lät sig tystas. Daniel fortsatte att be till Gud, tre gånger om dagen som han brukat göra redan innan kungen förbjudit bön (6:10). Säkert bad han också för staden, hur ogudaktig den än var, och för kungen, som straffade Daniel just för att han fortsatte be.

Nyckeln till livet ”*i* Babel, men inte *av* Babel”, är att leva i trons närhet till Daniels Gud som också är vår Gud. Daniel levde sitt böneliv med bön vid särskilda tider, men det står också att Daniel sökte sin Gud i Skriften (9:2). Där fann han att fångenskapen i Babel skulle vara i sjuttio år. Då insåg Daniel att han av allt att döma aldrig skulle få återse sitt hemland, men ännu mer väckte det en djup syndabekännelse för både hans egen skull och folkets. Hans syndabekännelse är en ödmjuk betraktelse över syndens och otrons väsen, att inte höra Guds röst (9:4–19). Men allra mest är det en trons bön att det hos Herren finns barmhärtighet och förlåtelse, att Gud trots allt inte övergivit sitt folk, sin stad och sitt tempel. Herrens nåd vilade fortfarande över Daniel, vakade över folket där i främmande land bland avgudar och omoral. Så fann Daniel en trons vila, trots att han aldrig skulle få komma tillbaka till sitt land. Uppgiften fanns i Babel, i kungens tjänst, till bön och nytta för hela Babylonien folk men också för Israels.

Det står också att ängeln Gabriel kom till Daniel. ”Redan när du började be gick ordet ut och jag har kommit för att ge dig besked, för du är högt älskad.” (9:23) Du är högt älskad – tänk, vilken hälsning till Daniel från Gud! Det är som profeten Jesaja skriver: ”I all deras nöd var ingen verklig nöd” (63:9). Men Guds kärlek är inte bara ord. Direkt efter hälsningen kommer en av de märkligaste Messias-profetiorna i hela Gamla testamentet, inte minst därför att den har så specifika (och passande!) tidsangivelser (9:24–27). Där talar ängeln om Guds kärleks yttersta uttryck: den Allraheligaste ska smörjas och han skall förgöras, helt utblottad. Men han stadfäster samtidigt förbundet ”med de många” och allt sammantaget beskrivs det hela som Guds verk ”för att göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram evig rättfärdighet” (9:24). Genom att detta uppfyllts genom Kristus, den Smorde, och hans utblottelse på Golgata kors (också tidsangivelserna går att tolka så), ja, då kan var och en ta till sig ängelns hälsning som en personlig hälsning: *Du är högt älskad!*

Jakob Appell



Döden kommer förr eller senare, men Daniels tid var ute först när Gud ville det.

Den globala Församlingsfa

FFG – ett internationellt inspirerat projekt

Redan från början var Församlingsfakulteten ett projekt med internationella kopplingar.

På 1920-talet, när det gamla prästgymnasiet startade, fick prostens Peter Isaac Béen delar av sin vision från *Menighetsfakulteten i Oslo*, som grundades 1907-08.

När Församlingsfakulteten grundades 1993, som en avknoppning från prästgymnasiet i dess nuvarande form (L M Engströms gymnasium), hade kom inspirationen inte bara från Norge utan även från Danmark, både Dansk Bibel-Institut i Köpenhamn och Menighetsfakulteten i Århus. Dessutom fanns amerikansk inspiration från den lutherska Missourisynodens båda seminarier i St. Louis resp. Ft. Wayne.

FFG – en internationell lärarkår

Även om de flesta av Fakultetens lärare har en traditionell svensk bakgrund, har lärarkåren, som förändrats en del under resans gång, hela tiden haft en tydlig internationell anknytning.

En lärare är född i Finland och ett par av de andra lärarna både födda i Afrika och med delar av uppväxten där. De flesta lärare har studerat eller forskat utomlands och några har arbetat utomlands som missionärer (Kenya, Peru, Ryssland). De flesta har bedrivit sina grundläggande teologiska studier i Göteborg och / eller Lund, men den vanligaste disputationorten är Lund, samtidigt som även Uppsala, Åbo och Edinburgh finns med på disputationskartan.

Internationella studenter

Både inom ramen för våra TU-kurser och de bibelskolekurser (Bibelskola Göteborg) som vi tidigare drev tillsammans med Markusgården, har vi haft ett antal utländska studenter, framför allt finländare. Genom STM-kurserna har det skett ett rejält tillflöde av utländska studenter, framför allt från Finland, Lettland och Östeuropa. Vid ett tillfälle räknade jag ut att ungefär hälften av studenterna i masterkursen var födda i det gamla Sovjetunionen och att elevgruppen tillsammans representerade ca 10 länder. Vid fikapauserna kan det pågå samtal på fem språk: engelska, svenska, finska, lettiska och ryska.

Amerikansk masterexamen

Nästan från början fick FFG nära kontakter med *Concordia Theological Seminary* i Ft. Wayne, Indiana i USA. Det ledde till att vi 2014 inledde ett mer formellt samarbete. CTS ger alltså intensivkurser i Göteborg, normalt sett tre veckor per år, på masternivå. Efter ca 4 års deltidstudier kan dessa STM-studenter avlägga en amerikansk masterexamen, *Master of Sacred Theology* (STM efter den latinska benämningen). Förra året avlade 3 studenter en sådan examen, nu i år blir det 2 och nästa år kan handla om 3-4 personer. Vårens kurs är den 18:e i ordningen, och rytmen är att FFG-lärare ger septemberkursen medan amerikanska professorer ger kurserna i mars och november.

Norsk teolog

Den största institut... samarbete, Fjellhaug... 1990-talet haft off... Det har lett till att o... nerna numera har... samarbete med de... inleddes ett sådan... året. Det innebär a... ter som på olika s... Fjellhaug men att... via oss, antingen r... i Göteborg eller up... Därmed kan dessa... kan avlägga en no...

"Globala lärare"...

Alla dessa kontakter – kors och tvärs – innebär också att våra lärare ofta erbjuds möjligheter att föreläsa eller leda kurser i andra länder. Vi har etablerade samarbeten med CTS i USA, Lutherakademien i Riga och Keltto i Ingermanland i Ryssland, medan prof. Robert Kolb från St. Louis i USA är vår mest regelbundne gästföreläsare. Från vår sida är det framför allt Timo Laato och Daniel Johansson, våra båda exegeter, som är engagerade i extern undervisning.

Det globala FFG – i tryckt och talad form

På senare tid har vår "produktion" i olika medier också börjat gå ut över världen. Inspelade föreläsningar och föredrag blir allt lättare att ta del av även utomlands. Våra böcker har alltid haft en viss spridning i de nordiska länderna. Nytt är att en del av småskrifterna nu håller på att översättas till ryska. *Hälsning* i digital form har en utländsk läsekrets i framför allt USA, och så vidare.

Fakulteten - FFG goes global

Den grundläggande teologutbildningen

Redan 1993 började Församlingsfakulteten ge en "kompletterande undervisning" som förutsatte att studenterna samtidigt bedrev studier vid Göteborgs universitet. År 2000 började vi ge egen undervisning i teologi, *Teologisk utbildning för kyrka och samhället* (TU), vilken vi nu håller på att fasa ut. Den allra första strukturen, som sedan förändrats flera gånger, byggde delvis på mina erfarenheter som rektor på *Matongo Lutheran Theological College* i Kenya.



Europeisk ackreditering

I ett tidigt skede, 2001, fick vi kontakt med *European Evangelical Accrediting Association*. Med deras hjälp bearbetade vi vår TU-utbildning, som våren 2009 blev erkänd som *comparable to Bachelor of Theology*. Vi kunde alltså inte utfärda formella teologiska examina, men våra studenter fick papper på att utbildningen höll en hög akademisk nivå. Med detta examensbevis har ett antal studenter gått vidare till högre studier – åtskilliga i USA, andra i Norden (Finland, Norge). Ett antal av dessa studenter har avlagt olika slags master-examina, för några har det lett vidare till doktorandstudier.

utbildning

utitionen i vårt nordiska
aug i Oslo, har ända sedan
entlig norsk ackreditering.
de båda danska institutio-
ett formellt akademiskt
em. För vår del i Göteborg
officiellt samarbete förra
att vi har ett tiotal studen-
sätt är distansstudenter på
de bedriver dessa studier
ent fysiskt i våra lokaler
ppkopplade via internet.
a FFG-studenter efter 3 år
rsk bachelor-examen.



Helsjösamarbetet

Ända sedan sommaren 1999 har Församlingsfakulteten haft nära kontakter med fyra andra institutioner i Norden – Fjellhaug i Norge, DBI och MF i Danmark samt Finska teologiska institutet i Helsingfors. Varje sommar sedan dess har vi haft teologiska konferenser, de flesta förlagda till Helsjöns folkhögskola i Horred. Numera är det rektorskonferenser vartannat år, då ett tiotal personer träffas, och vartannat år fullskaliga konferenser då 30–40 personer samlas.



FFG och kyrkoledarna

Den allra senaste trenden torde vara det "episkopala" FFG. För många år sedan valdes vår dåvarande missiologilärare, Roland Gustafsson, till biskop i Missionsprovinsen. Förra året valdes två av våra studenter till biskopar / kyrkoledare i sina respektive kyrkor: Den tidigare TU-studenten Bertil Andersson (under lång tid missionär i Mongoliet) är numera *tilsynsman* i DELK (*Det evangelisk-lutherske kirkesamfund* i Norge), medan en av de ryska TU-studenterna, Ivan Laptev, förra året valdes till biskop i *Ingermanlands evangelisk-lutherska kyrka* i Ryssland. Under innevarande läsår har två afrikanska kyrkoledare anslutit sig till vår STM-utbildning, dels biskop Selestin Seburi-koko från *Rwanda*, dels kyrkopresidenten Rev. John Donkoh i *Ghanas evangelisk-lutherska kyrka*.



Sådd - och skörd

Denna exposé visar att Församlingsfakulteten på alla tänkbara sätt försöker nå ut med vår huvuduppgift, att undervisa Ordets förkunnare. Vi är glada och tack-samma över att det nu, på en rad olika sätt, märks att sådden nu börjat mogna till skörd (Joh 4:35–38)



Pastoralteologiskt fördjupningsspår

När studenterna på det teologiska programmet påbörjar det andra läsåret i höst kan de ansöka om att få gå ett *pastoralteologiskt fördjupningsspår* som ligger parallellt med kursverksamheten på Bachelor-programmet. Fördjupningsspåret är helt nystartat och har vuxit fram i samarbete med *Lutherstiftelsen* som i många år arbetat med pastoral utbildning och fortbildning. Syftet är att ge studenter flera redskap för att kunna stå i kyrklig tjänst efter avslutade studier, i synnerhet blivande präster. Fördjupningsspåret löper över ett eller två år, beroende på inriktning, vilket ger studenter den viktiga tiden för integrering av både teoretiska och praktiska kunskaper. En viktig del av spåret är *fältförsamlingen* där praktiska övningar under handledning blir till en naturlig del av det gudstjänst- och församlingliv som studenten ändå lever i. Fördjupningsspårets schemalagda tid utgörs av sex veckoslut (intensivundervisning fredag-lördag) per läsåret. Mellan veckosluten ges läs- och skrivuppgifter samt praktiska övningar som följs upp, vilket bidrar till en formativ process och progression i lärandet. Att undervisningen är förlagd till endast några få veckoslut syftar också till att andra intresserade ska kunna ansöka till fördjupningsspåret, t.ex. studerande vid andra lärosäten och andra intresserade som förvärvsarbetar och/eller måste resa för att delta i undervisningen. Då tillgång till pastoralteologisk fördjupning generellt sett inte är så stor har fördjupningsspåret utformats för att vara så tillgängligt som möjligt för en bred målgrupp. Första året är meningsfullt och formativt för alla i kyrklig tjänst medan andra året övergår i en renodlad prästutbildning med särskild antagning.



Pastoralteologiskt fördjupningsspår del 1

6 veckoslut à 10–12 lektionstimmar hösten 2020 – våren 2021, utöver fältförsamling, handledning, läs- och skrivuppgifter, praktiska övningar, uppföljningar, m.m. Ansökan görs för helt läsåret, möjlighet att följa enstaka kurser på distans (via Internet) ges endast i undantagsfall. Intyg utfärdas efter genomfört studieår.

Preliminärt upplägg:

- **Introduktion pastoralteologi** (september)
- **Introduktion homiletik & kateketik** (oktober)
- **Introduktion själavård** (november)
- **Introduktion diakoni & etik** (januari)
- **Introduktion liturgik** (mars)
- **Introduktion mission & församlingsbyggande** (april)

Pastoralteologiskt fördjupningsspår del 2: prästförberedande (särskild antagning)

Hösten 2021 – våren 2022, samt några tillkommande moment sommaren 2021 och 2022. Pastorexamen genomförs under det andra studieåret.

- **Fördjupning pastoralteologi** (september)
- **Fördjupning liturgik** (oktober)
- **Fördjupning homiletik** (november)
- **Fördjupning själavård** (januari)
- **Kyrkokunskap & kyrkorätt** (mars)
- **Fördjupning mission & församlingsbyggande** (april)

För mer information, antagningskrav, ansökan, kontakta studiehandledare: Mail: studiehandledare@ffg.se, tel: 031-778 35 40

Tycker du att satsningen på pastoralteologisk fördjupning är viktig? Ge en gåva!

Bankgiro: 622-5387

Swish: 123 100 84 57 (Ange "FFG gåva" i meddelandet)

Stående överföring:

- SEB 5760-1004554
- Swedbank 8105-9, 983435155-4
- Nordea 30161713327

Två fakultetsföreläsningar i påskens tid och påskens tecken

Vi befinner oss i fastetiden. På FFG pågår en fördjupningsserie i fastetid om *försoningen* och passionspredikningar som lyfter fram Jesu lidande och död i vårt ställe och för vår skull. Men vad händer med Jesu uppståndelse och påskens segerbudskap? Om Kristus inte uppstått är vår predikan meningslös, skriver Paulus (1 Kor 15:16). Vilken betydelse har Kristi uppståndelse och påskens seger för oss i våra liv och i vår vardag? FFG inbjuder till två fakultetsföreläsningar i påskens tid och påskens tecken. Ingen avgift, ingen anmälan. Kaffe serveras. Välkommen!

20/4 kl. 18.00 med Fredrik Brosché: *Kristus har uppstått och lever i mig!*

27/4 kl. 18.00 med Rune Imberg: *Bo Giertz gärning och författarskap – seger och nederlag*



Dubbeldagar på FFG i november

Fredagen den 6 november blir det en temadag på FFG med anledning av ännu ett reformatoriskt jubileumsår. År 2020 är det femhundra år sedan Martin Luther gav ut ett antal av sina viktigaste skrifter, bl.a. klassikerna *En kristen människas frihet* och *Kyrkans babyloniska fångenskap*. FFG inbjuder till temadag för att aktualisera det tidlösa i det reformatoriska arvet från 1520, med bokrelease, panelsamtal och prominenta talare som Luther-kännaren Robert Kolb och pingstpastorn som upptäckte Luther och blev luth-

ersk präst, Magnus Persson. Mer information kommer på hemsidan och i kommande nummer av *Hälsning*, men notera datumet!

I anslutning till temadagen kommer också fakultetens dag, lördagen den 7 november. Fakultetens dag är den årliga mötesplatsen för personal, studenter, understödjare och andra intresserade – ett öppet hus med uppbyggelse och samvaro under trivsamma former. Väl mött i november!



Sommarbibelskola på FFG 30/7–1/8: En framtid och ett hopp

”Och den ljusnande framtid är vår” sjunger studenterna i studentsången. Alltfler har svårigheter att tro det. Men hur ser framtiden ut – ur ett bibliskt perspektiv? För världen, kyrkan och den enskilde? Och vilka konsekvenser får Guds tankar om framtiden för våra tankar, prioriteringar och vårt agerande? För vårt hopp? Var finns hoppet – i tilltagande hopplöshet? Var finns uthålligheten – i uppgivenhet? Och vad ska vi tänka om Bibelns ord att ”slutet på allting är nära”?

Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.
(Jer 29:11)

Jan-Erik Appell leder återigen bibelstudier på årets sommarbibelskola, denna gång över det stora uppståndelsekapitlet i 1 Korintierbrevet 15, och fakultetens lärare har undervisning över ämnen som knyter an till temat. Välkommen!

Lunch på egen hand, med möjlighet att använda fakultetens caféutrymmen. Begränsat antal platser. I kursavgiften 300 kr ingår fika. Anmälan senast 20 juni till expeditionen, tfn: 031-778 35 40, mail: info@ffg.se

| Program | 30 juli | 31 juli | 1 augusti |
|--------------------|--|---|---|
| 9.00–10.00 | Morgonbön & bibelstudium (1 Kor 15), Jan-Erik Appell | Morgonbön & bibelstudium (1 Kor 15), Jan-Erik Appell | Morgonbön & bibelstudium (1 Kor 15), Jan-Erik Appell |
| 10.00–10.30 | Kaffe | Kaffe | Kaffe |
| 10.30–12.00 | <i>Kristna i mötet med civilisationens nedgång och fall – exempel från kyrkohistorien</i> Rune Imberg | <i>Pessimism och optimism i Predikarens bok</i> Torbjörn Johansson | <i>”Många falska profeter... Laglösheten tilltar... kärleken svalnar hos de flesta. Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst.”</i> (Matt 24:11) Daniel Johansson |
| 12.00–13.30 | Lunch på egen hand | Lunch på egen hand | Lunch på egen hand |
| 13.30–15.00 | <i>Frälsningsvisshet – nyckel till hopp</i> Torbjörn Johansson | <i>”När detta börjar ske, så räta på er...”</i> (Luk 21:28) Daniel Johansson | <i>En framtid och ett hopp – Jeremia i sin kontext</i> (Jer 29:11) Rune Imberg |

Bibelskola för unga på FFG 30/7–1/8

När? Torsdag 30/7 till lördag 1/8 2020

Var? Församlingsfakulteten, Ekmansgatan 3 i Göteborg

Hur? Prova på bibelvetenskap, troslära och kyrkohistoria

Vem? För unga 16–25 år

Vad? Undervisning under tre förmiddagspass och gemenskapsfrämjande eftermiddagsaktiviteter i sommarstaden Göteborg

• **Vad är ”tro” egentligen?** *Vad är det man ska tro på? Hur tror man? Hur stark tro måste man ha?* Troslära med Torbjörn Johansson, rektor på FFG

• **Har Jesus verkligen uppstått?** *Hur trovärdiga är evangelierna? Kan man bevisa Jesu uppståndelse? Vilken skillnad gör det om Jesus verkligen har uppstått?* Bibelvetenskap med Daniel Johansson, lärare i NT på FFG

• **Martyrernas blod – kyrkans utsäde.** *Hur kommer det sig att så många kommit till tro just när kristna förföljts för sin tro?* Kyrkohistoria med Rune Imberg, lärare i kyrkohistoria på FFG.

Kursansvarig? Henrik Andersson, tidigare ungd.sekr. i Kyrkliga förbundet

Kostnader? Bibelskolan är gratis, men kostnader tillkommer för måltider (självkostnadspris) och aktiviteter (bl.a. Lisebergsbesök).

Praktiskt? Anmäl dig senast 27 juni till Församlingsfakulteten, 031-778 35 40, info@ffg.se, ange ”bibelskola för unga” och ev. behov av övernattnings, allergier, etc.

Hemsida? www.ffg.se

Med reservation för ändringar.



Teologiska programmet – tillbakablick och framåtblick

I skrivande stund följer ca 11 studenter på olika nivåer/sätt det nystartade teologiska programmet som sker i samarbete med Fjellhaug i Oslo. Vid en sittning med några av studenterna framgick att responsen på programmet är mycket positiv. Formellt sett är studenterna inskrivna som distansstuderande på Fjellhaug, med all examination via Internet, men studenterna själva lyfte fram det stora mervärdet i att också vara inskriven som student på FFG. Studieupplägget, som kallas "Flipped Classroom", innebär att studenterna läser angiven kurslitteratur och ser Fjellhaugs videolektioner innan de kommer till FFG för lärarledd genomgång och fördjupning av det material som studerats. Repetitionen som därmed uppstår, frågorna som bearbetas, samtalen som sker i klassrummet bidrar sammantaget till en inlärningsprocess som visat sig väldigt positiv. När vi ser på studenternas studieresultat (som alltså ligger utanför FFG-lärarnas kontroll) så är de mycket goda. Flera studenter uppskattade vägledningen som FFG:s lärare ger, att den höga bibelsynen genomsyrar allt, och att bön/andakt ingår som en naturlig del i studiet. Att litteratur och videolektioner är på norska uppfattades av flera som ett överkomligt hinder, något som man fort vänjer sig vid.

Flera av studenterna avser att fortsätta med studierna i årskurs 2, dvs. de skrivs över på det treåriga programmet *Bachelor i Teologi & Mission*. Den stora förändringen är att inga videolektioner då finns tillgängliga och att FFG:s lärare står för hela undervisningsdelen, utom själva examinationen. Den andra potentiella förändringen är att studenterna kan ansluta till det pastoralteologiska fördjupningsspår som FFG erbjuder parallellt med det teologiska studiet (information på annan plats i tidningen).

Nästa *ordinarie* antagning för teologiska studier på FFG blir hösten 2021, dvs. vi följer vår tidigare rytm med antagning vartannat år. Däremot finns det ett antal "bakdörrar" öppna som gör det möjligt att påbörja studier på FFG tidigare. Den intresserade ombeds att kontakta studiehandledare, i ett så tidigt skede som möjligt, för att få information om vilka studier som erbjuds och tänkbara antagningsvägar.

Mail: studiehandledare@ffg.se, **tel:** 031-778 35 40