

Hälsning

FRÅN FÖRSAMLINGSFAKULTETEN

NR 3, 2020



**Omställning och
uppkoppling**

Den märkliga våren 2020

Våren 2020 har, för alltid, ristat in sig i den svenska historien.

Det handlar naturligtvis om coronapandemin som fått så drastiska effekter. På det medicinska planet har den jämförts med tidigare influensautbrott som *Asiaten* (slutet av 1950-talet) och *Hongkong* (1968), medan mer nutida sjukdomar som SARS, MERS och svininfluensan bleknar vid jämförelse. Covid-19 jämförs alltmer med *spanska sjukan*, en farsot som drabbade världen 1919, alltså strax efter första världskriget. I skrivande stund har 2,2 miljoner människor konstaterats drabbade av smittan, 147.600 (minst) har dött av den och för svensk del har minst 1400 personer avlidit. Som vi alla vet – siffrorna uppdateras dagligen!

Samtidigt har pandemin gett upphov till en rad andra effekter. För att förhindra okontrollerad smittspridning har en rad länder eller åtminstone delar av länder ”stängts ner”, alltså försatts i karantän eller liknande. Det har fått ett antal effekter på olika områden: *Ekonomiskt* börjar man alltmer jämföra med den stora depressionen i början på 1930-talet. På det *kyrkliga* livet är effekterna enorma. För första gången sedan fornkyrkans tid har en stor andel av befintliga kyrkorum varit helt stängda eller i princip bara öppna för präst, kyrkobetjäning och ev. några få kyrkobesökare – till och med i Rom! Detta i påsktider – över stora delar av världen!

Det som väntar oss, kanske inte i sommar men åtminstone i höst och vinter, är en delvis annan värld, *post-corona*. En rad utmaningar kommer att möta sjukvård, äldrevård, politiker, kyrkofolk, kyrkoledare, folk i allmänhet. Alla kommer vi att inse att vi möter en ny värld, den gamla värld som finns i våra minnen kommer aldrig riktigt tillbaka.

I detta sammanhang kan vi, från Församlingsfakultetens sida, påminna om ett viktigt bibelställe:

Det skall ske att innan de ropar skall jag svara, medan de ännu talar skall jag höra. (Jes 65:24)

FFG grundades i augusti 1993, flyttade till *Johannebergs landeri* i juli 1997 och till *Villa Fischer* på Ekmansg. 3 våren 2015. Ur FFG:s perspektiv kan man konstatera, att vi är tacksamma över att pandemin kom våren 2020 och inte tidigare. Om den

kommit tidigare, hade den drabbat oss mycket hårdare.

I början av mars hade vi en examenshögtid för ett par STM-studenter, ett ackrediteringsbesök från USA gällande vårt STM-program samt årets första STM-kurs. Så långt var allt normalt. Efter detta blev vi successivt tvingade att lägga om vår verksamhet – undervisning, föreläsningar och andakter, allt gavs via webben. En förutsättning för att detta skulle lyckas var att vi hade en fungerande *fiberuppkoppling*. Den kom för ett par år sedan, men har behövt olika slags intrimning, sedan några månader fungerar den oklanderligt. Vi hade börjat ge delar av vår *undervisning* till några studenter via internet, nu var det inga problem att utöka detta till hela studentgruppen. Likaså hade vi successivt förfinat tekniken för att samtidigt *sända live* och *spela in* andakter och föreläsningar. I själva verket har coronapandemin tvingat oss att, via internet, bredda vår verksamhet och därmed nå ut över landet (och världen!) på ett sätt som vi inte alls hade räknat med för bara några månader sedan.

Vi har alltså, mitt i denna förvirrade tid, mycket att tacka Gud för. Dessutom har jag personligen anledning till stor tacksamhet. Första gången jag medverkade i denna tidning var i nr 4/1996. Med rubriken ”Ett stort privilegium” uttryckte jag min glädje över att ha fått komma in i arbetsgemenskapen på FFG resp. LM Engströms gymnasium (där jag undervisade i religionskunskap i tre terminer).

Sedan dess har jag haft privilegiet att arbeta på FFG i 24 läsår och medverka i ca 140 nummer av denna tidning. Det har varit ett nöje att bidra med ledartiklar, andaktstexter, rapporter, temaartiklar och mycket annat i *Hälsning från Församlingsfakulteten*, en tidning som har en kunnig och engagerad läsekrets vilken ofta visar stor uppskattning av Fakultetens arbete.

Efter 24 år i utbildningsstiftelsen PIBUS tjänst drar jag mig nu tillbaka och blir pensionär. Gud välsigne Församlingsfakulteten och vår tidning *Hälsning!* Vi ses nog snart igen...

Rune Imberg
avgående redaktör



Vi är tacksamma över att pandemin kom våren 2020 och inte tidigare.

Hälsning



Omställning och uppkoppling

Hälsning är utgiven av
Församlingsfakulteten
Ekmansgatan 3
411 32 Göteborg
Tel: 031-778 35 40
E-post: info@ffg.se
Hemsida: www.ffg.se
PlusGiro: 6 40 60-7
BankGiro: 622-5387

Ansvarig utgivare:
Torbjörn Johansson
Redaktion:
Rune Imberg (red.),
Marie Persson (red.sekr.)
Jakob Appell

Prövningar

Att uppmana till glädje under prövningar kan verka cyniskt med tanke på dem som verkligen är svårt drabbade. Det krävs att det finns en verkligt god grund för det som sägs. När apostlarna uppmanar de kristna församlingarna till glädje även under prövningar, behöver vi noggrant lägga märke till på vilket sätt de gör det, hur glädjen motiveras, och sedan följa deras exempel. Vi ska här se på det inledande avsnittet i Första Petrusbrevet (1 Pet 1:3–9).

”Gläd er därför, om ni nu under en kort tid måste utstå prövningar av olika slag” (v. 6).

Petrus specificerar inte vilka prövningar det gäller utan han säger att de kan vara av olika slag. Oavsett hur prövningen ser ut, är alltså Petrus uppmaning att en kristen ska glädja sig. För att inte missförstå uppmaningen måste den ses i sitt sammanhang. Petrus fortsätter: ”Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron ska visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig. Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig, himmelsk glädje, då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning.” (1 Pet 1:7–9)

När vi ser på Petrus uppmaning till glädje under prövningar så är det alltså *inte en glädje över prövningen i sig* utan det är en glädje över *det som prövningen leder till*. Prövningen visar äktheten i tron, och denna äkthet, skriver Petrus, är långt mer värd än guld som är förgängligt men ändå måste prövas i eld. Den glädje som han uppmanar till har sin djupaste grund i att det är en glädje över Jesus Kristus: ni ”jublar över honom”. Många slags prövningar – såsom förföljelser, lidande, sjukdom, isolering och ensamhet – är i sig följder av de onda krafter som kom in i skapelsen genom syndafallet. De tillhör livet öster om Edens lustgård, de villkoren som alla efter Adams fall föds in i. Men det är alltså inte sådana onda saker som Petrus uppmanar till glädje över. De är fiender och inkräktare i Guds goda skapelse och skall beskrivas som sådana. Gud låter dem finnas kvar i världen för syndens skull, men i sig är de onda och det finns ingen plats för sådant i Guds nya skapelse.

Petrus uppmaning till glädje innebär inte heller att prövningarna inte skulle tas på allvar eller

förringas. Tvärtom tar han dem på stort allvar och jämför dem alltså med elden som renar guld. Men poängen är att han *också* tar realiteten i trons liv på allvar. Tron är riktad mot något som är reallt och verkligt även om det inte syns med det yttre ögat. Två gånger säger Petrus att de inte kan se Jesus, men det hindrar inte att de kan *älska honom*, tro på honom och *jubla över* honom (v. 8). För sina yttre ögon och sinnen upplevde de prövningar av olika slag. Men de levde i en verklighet som är större än så, och de kunde samtidigt jubla över Jesus ”i obeskrivlig himmelsk glädje”.

För att vidare förstå Petrus tal om glädje under prövningar ska vi lägga märke till vad som föregår den aktuella versen. Petrus skriver där, att Gud har skänkt de kristna ett arv ”som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen” (v. 4). Petrus uppmaning till glädje under prövningen ligger därför inbäddad mellan två mäktiga avsnitt där han beskriver det himmelska målet för tron. Han kontrasterar det förgängliga – t.o.m. det ädla guld kallas förgängligt – med det oförgängliga. Sett i det stora perspektivet handlar prövningen om ”en kort tid”. I prövningen blir det tydligt, att denna värld är underlagd krafter som gör att dess skönhet ”förstöras, fläckas och vissnar”. Men det underbara evangeliet säger att förgängelsen och bräckligheten inte har sista ordet. Jesus Kristus ”har gjort slut på döden och fört liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangelium” (2 Tim 1:10). Så kommer Petrus uppmaning om glädjen efter ett avsnitt där han även beskrivit Jesu uppståndelse och vad den betyder: Gud har fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda.

Den kristna församlingen delar världens yttre nöd och villkor. Den ska tillsammans med andra arbeta för det goda och bära fram alla människor i bön inför Gud. Men den har också kallelsen att vittna om den större verklighet som har uppenbarats genom Jesu seger över döden. Den har ett hopp och ett vittnesbörd som går utöver allt vad som finns i förgänglighetens värld, om en Frälsare och ett arv i himlen som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna.

Torbjörn Johansson
rektor



Oavsett hur prövningen ser ut, är alltså Petrus uppmaning att en kristen ska glädja sig.



Redaktör Rune sätter punkt

Efter att ha varit redaktör för *Hälsning* i sex år slutar Rune Imberg i och med detta nummer sitt uppdrag. Redaktionen har ställt några frågor om hans syn på arbetet.

Hade du några tidigare erfarenheter av tidningsarbete då ditt uppdrag startade?

Mina kontakter med tidningsvärlden är nästan 50 år gamla vid det här laget.

Under min tonårstid i Malmö arbetade jag ett par somrar i början av 70-talet som tidningsbud. Då steg man upp vid tre och jobbade fram till fem eller sex. Sedan kunde man lägga sig och sova några timmar till innan dagen började...

Jag höll också på under några år, både i Malmö och sedan som student i Lund, med att skriva i kristna småtidningar, alltså stencilerade blad som gavs ut i 100 eller 200 ex. Det var ett elände så länge man var tvungen att skriva direkt på stencilerna med skrivmaskin, det var svårt att rätta eventuella korrekturfel. Om det blev för mycket fel fick man kasta stencilen och börja om från början. Det var underbart när elstencilerna kom i mitten på 1970-talet. (Tips för er som är yngre än 60 år, läs: <https://sv.wikipedia.org/wiki/Stencilapparat>.)

Men mina verkliga erfarenheter skaffade jag mig på TT från 1975 och framåt.

Vad gjorde du på TT?

TT är ju Sveriges dominerande nyhetsbyrå som funnits i snart 100 år. Vid denna tid servade den alla Sveriges tidningar, samt radio och TV, med nyheter, i princip dygnet runt.

Eftersom jag under min militärtjänst hade fått en avancerad utbildning i fjärrskrift/teleprintersteknik, satsade jag på att få sommarjobb på TT i Malmö, och den chansningen utföll mycket väl. Våren 1975 började jag arbeta där som inhoppande teleprinteroperatör, och efter några år blev jag

fast anställd på deltid parallellt med att jag studerade teologi i Lund. Jag höll alltså på där i drygt åtta år, tills jag 1983 fick en heltids doktorandtjänst i kyrkohistoria.

Hela tiden var jag anställd som teleprinteroperatör, men efter några år började jag även skriva notiser och artiklar inne på redaktionen. Det handlade i första hand om akademiska och kyrkliga frågor. De artiklar och reportage som slog bäst kunde alltså komma in i ett hundratal tidningar spridda över hela landet. Jag minns en julafton runt 1980 när mina artiklar återfanns på fyra sidor i *Borås tidning*. Den julen behövde jag inga julklappar...

Hur har ditt uppdrag i Hälsnings redaktion sett ut?

I samband med att jag anställdes på FFG 1996 började jag medverka i vår tidning, som då hette *Hälsning från L M Engströms gymnasium och Församlingsfakulteten i Göteborg*. Men eftersom gymnasiet i princip finansierades med skattemedel (skolpengen) och Fakulteten med insamlade medel, gick tidningen snart över till att uteslutande bli Fakultetens organ.

Jag kom in i redaktionen i januari 1998, i samband med att jag som studierektor blev arbetsledare på institutionen. I många år hade vi en extern redaktör, Jerry Börjesson. Sedan 2001 har anställda på FFG innehaft redaktörsjobbet vid sidan av andra uppdrag. I samband med att Torbjörn Johansson (redaktör sedan 2002) blev rektor övertog jag 2014 redaktörskapet från honom. Jag har alltså krönt min journalistiska bana med att bli redaktör för *Hälsning från Församlingsfakulteten* – inte illa!

Vilka förändringar har tidningen genomgått under din tid i redaktionen?

Under en stor del av 1990-talet gavs tidningen ut i litet format (ett minne från stencilkulturen?), lite större än A5. Julnumret 1998 – då vi bland annat lyfte fram Fakultetens femårsjubileum – trycktes tidningen för första gången i färg.

Därefter bytte vi *format* på tidningen, så från nr 1/1999 har vi haft det nuvarande formatet, alltså ett vanligt A4. I början trycktes tidningen bara i svartvitt men sedan hösten 2012 har nog alla nummer tryckts i färg, och då har vi låtit julnumren växla mellan olika nyanser av rött.

Vilka har varit de största utmaningarna i arbetet?

Den största utmaningen har naturligtvis varit att sex gånger om året skapa en tidning som är intressant att läsa, samtidigt som vi hela tiden måste få ut mer teknisk information om kurser och konferenser. Att hitta en sådan avvägning är en konstant utmaning, samtidigt som vi haft begränsade redaktionella resurser. Motorn i arbetet de senaste 15 åren, eller kanske ännu mer, har (som vanligt i journalistiska sammanhang!) varit vår redaktionssekreterare, Marie Persson. Planeringen har skötts av sittande redaktör tillsammans med en redaktionskommitté som pratat igenom varje kommande nummer. Ibland har vi kunnat utnyttja externa krafter, oavlönat, men minst 90% av alla artiklar har kommit från den befintliga personalen.

Som avgående redaktör kan jag tillåta mig att efter många år göra ett pinsamt avslöjande. Det är inte pinsamt för FFG, men för Sverige och Svenska kyrkan och egentligen ett ganska allvarligt memento. Kanske har en del av våra läsare undrat: varför finns det så många *nackar* och så få *ansikten* på foton i *Hälsning*? Det sker på förekommen anledning.

Om man bläddrar i gamla nummer av *Hälsning*, t.ex. julnumret 1998 och bilder från våra stora konferenser 2000, kan man se många glada ansikten. Men kort efter millennieskiftet började vi förstå, att vår tidning ibland nagelfars och analyseras ner i minsta detalj. En av våra bildtexter hamnade – flera år senare! – i en kulturartikel i en av Sveriges ledande tidningar, personer som är anställda i Svenska kyrkan kan få problem om deras arbetskamrater upptäcker att de deltagit i kurser eller konferenser på FFG. Ja, t.o.m. våra andaktsartiklar (*Från Skriften*) har dykt upp i en större kyrkohistorisk analys.

Det är alltså en utmaning att göra en intressant tidning om man hela tiden måste fundera över vilka som kan finnas med, identifierbart, på bild. Och i och med att alla våra tidningar sedan många år publiceras elektroniskt, blir det ännu mer känsligt vilka personer som finns på foton.

Vad har varit roligast i redaktionsarbetet?

Det har dels varit att komma in på FFG och se kartongen med det nya numret av *Hälsning*, sprätta upp plasten och snabbt bläddra igenom numret och känna, eller rent av utbrista: *Äntligen!*

Dels har det handlat om reaktionen från läsarna – ofta med intresse, ibland med frågor och några enstaka gånger kanske med kritik. Det ger förnyad inspiration till jobbet.

Ibland får artiklar lite överraskande effekter. Min ledare efter tsunamin julen 2004 och därefter stormen Gudrun (<https://ffg.se/wp-content/uploads/2020/03/Ledare-Hälsning-1-2005.pdf>) översattes ganska direkt till finska. Så gick det några år, och då upptäckte jag att den också cirkulerade i Danmark och Norge. Likaså har jag blivit inbjuden till både Kyrklig Samling och Oasrörelsen i Sverige för att tala över saker som jag publicerat i *Hälsning*. En uppmuntrande feedback.

Vad har du särskilt bidragit med i arbetet?

Det får nog andra bedöma. Men själv kan jag känna att vissa av mina temaartiklar, t.ex. om feministteologi med mera (*Hälsning* 1–3/2000), om kurslitteraturen i missiologi (1/2011) samt om teologiska skillnader mellan kristendomen och andra religioner (1/2015) har mer ”tidlös” karaktär. Vår satsning 2017 var ansträngande men mycket givande – mycket av materialet i *Hälsning* hamnade senare i vår bok *Den mångfacetterade reformationen*.

Vilka råd vill du skicka med den nye redaktören?

Tidningen *Hälsning* är ju en viktig kontaktpunkt mellan själva Fakulteten och dess understödjare och vänner. Då är informationsperspektivet viktigt, men ju mer man även ser på *Hälsning* som en *journalistisk* produkt, desto mer intressant och läsvärd blir tidningen.

Och man ska inte glömma bort *korrekturläsningen*... Korrekturfel är som möss i ett hem. De är svåra att undvika, men man ska ha så få som möjligt av dem. Och när man börjar se dem – då tenderar de att vara för många...

Hur ser *Hälsnings* framtid ut?

Den är spännande – och utmanande. Den nya tekniken skapar nya utmaningar, men också möjligheter. Samtidigt: Nästan ingenting överträffar välformulerade texter som återfinns i böcker och / eller tidningar, särskilt om de dessutom läggs ut på nätet. Om de är välformulerade, kan de förvisso åldras med skönhet.

Jag säger som familjen Rausing: *Om innehållet är viktigare än förpackningen – då är förpackningen viktig!*



Att komma in på FFG och se kartongen med det nya numret av *Hälsning*, sprätta upp plasten och snabbt bläddra igenom numret och känna, eller rent av utbrista: *Äntligen!*

Församlingsfakulteten ställer inte *in* utan *om*

Som en Guds försyn hade de digitala resurser som krävs för en omställning just utvecklats på FFG när Covid-19-pandemin drabbade verksamheten. Undervisningen för studenter fortsätter som vanligt genom digitala mötesrum. Då varje förmiddagspass avslutas med den "ordinarie" middagsbönen kl. 12.05 så fortsätter en bönens låga att brinna på FFG, om än i digital gemenskap.

På hemsidan har ett antal nya resurser lagts ut. Det handlar om div. teologiska artiklar med anledning av de orostider vi lever i och resurser som legat i lager och som gjorts tillgängliga. Under "Resurser" på hemsidan finns avdelningarna "Utvalda artiklar" och "Teologi i orostider". FFG har numera en egen **YouTube-kanal** med ett antal filminspelningar (sök på "Församlingsfakulteten" på YouTube) och under fyra måndagar i maj publiceras de fyra föreläsningarna i fördjupningsserien *Den Stora Berättelsen* som arrangerades i början av året. Sedan tidigare finns våra **två poddar** (sök på "Församlingsfakulteten" i din podcast-spelare) som en av våra studenter, Kristoffer Helle, arbetat fram och skriver om här bredvid. Inom kort utökas FFG-podden med en serie som introducerar Bibelns böcker där målet är att försöka fånga in något av det som gör respektive bibelbok så angelägen för oss idag.



Pastoralteologiskt fördjupningsspår

Hösten 2020 sätter FFG i samarbete med *Lutherstiftelsen* ett pastoralteologiskt fördjupningsspår, vars syfte är att ge studenter fler redskap till att kunna stå i kyrklig tjänst efter avslutade studier, i synnerhet blivande präster.

Fördjupningsspåret löper över ett eller två år, beroende på inriktning, vilket ger studenter den viktiga tiden för integrering av både teoretiska och praktiska kunskaper. En viktig del av spåret är *fältförsamlingen* där praktiska övningar under handledning blir till en naturlig del av det gudstjänst- och församlingsliv som studenten ändå lever i. Fördjupningsspårets schemalagda tid utgörs av sex veckoslut (intensivundervisning fredag-lördag) per läsår. Mellan veckosluten ges läs- och skrivuppgifter samt praktiska övningar som följs upp, vilket bidrar till en formativ process och progression i lärandet.

Att undervisningen är förlagd till endast några få veckoslut syftar till att också andra intresserade ska kunna ansöka till fördjupningsspåret, t.ex. studerande vid andra lärosäten och andra intresserade som förvärvsarbetar och/eller måste resa för att delta i undervisningen. Spåret har utformats för att vara tillgängligt för en bred målgrupp. Första året är meningsfullt och formativt för alla i kyrklig tjänst medan andra året övergår i en renodlad prästutbildning med särskild antagning.



FFG-podden

Många har säkert hört, eller läst, att FFG har startat två olika podcasts: FFG-podden och Predikoverkstan. En podcast är ungefär som ett radioprogram, som man kan lyssna till när man själv har möjlighet. FFG:s podcast finns att ladda hem i de flesta poddappar till mobiltelefoner och finns även tillgänglig på FFG:s hemsida. Vi vill göra program för både teologer och för lekmän som är intresserade av teologi. En pågående serie handlar om Luthers lilla katekes och en nyss påbörjad serie med Timo Laato behandlar det som kallas för det nya perspektivet på Paulus. FFG förfogar också över ett digert ljudarkiv och flera avsnitt som sänts har varit gamla föredrag. Några exempel på avsnitt i FFG-podden:

- Mats Eskhults tre föreläsningar: *Gudsbilden i Gamla Testamentet*
- Agne Nordlanders föredrag från Fakultetens dag, *Det tidlösa i Rosenius själavård*, med efterföljande intervju i studion
- Gustav Börjessons föredrag från 1986: *Jesus – Herre i hela vårt liv*
- I serien om Lilla katekesen har bl.a. Torbjörn Johansson, Göran Landgren och Fredrik Brosché talat om lagens första tavla, Pekka Heikkinen om trosartiklarna och Daniel Johansson om dopet.

Nya avsnitt kommer varje fredag. I Predikoverkstan gör Daniel Johansson genomgångar av kommande söndags evangelietexter. Nya avsnitt publiceras varje måndag.

Tycker du att satsningen på digital fördjupning är viktig? Ge en gåva!

Bankgiro: 622-5387

Swish: 123 100 84 57 (Ange "FFG gåva" i meddelandet)

Stående överföring:

- SEB 5760-1004554
- Swedbank 8105-9, 983435155-4
- Nordea 30161713327



Pastoralteologiskt fördjupningsspår del 1

6 veckoslut à 10–12 lektionstimmar hösten 2020 – våren 2021, utöver fältförsamling, handledning, läs- och skrivuppgifter, praktiska övningar, uppföljningar, m.m. Ansökan görs för helt läsår, möjlighet att följa enstaka kurser på distans (via Internet) ges endast i undantagsfall. Intyg utfärdas efter genomfört studieår.

Preliminärt upplägg:

- **Introduktion pastoralteologi** (september)
- **Introduktion homiletik & kateketik** (oktober)
- **Introduktion själavård** (november)
- **Introduktion diakoni & etik** (januari)
- **Introduktion liturgik** (mars)
- **Introduktion mission & församlingsbyggande** (april)

Pastoralteologiskt fördjupningsspår del 2: prästförberedande (särskild antagning)

Hösten 2021 – våren 2022, samt några tillkommande moment sommaren 2021 resp. 2022. Pastoralexamen genomförs under det andra studieåret.

- **Fördjupning pastoralteologi** (september)
- **Fördjupning liturgik** (oktober)
- **Fördjupning homiletik** (november)
- **Fördjupning själavård** (januari)
- **Kyrkokunskap & kyrkorätt** (mars)
- **Fördjupning mission & församlingsbyggande** (april)

För mer information, antagningskrav, ansökan, kontakta expeditionen. Ansökan ska vara FFG tillhanda senast 30 maj.

Kontakt: 031-778 35 40, studiehandedare@ffg.se

Hur blir det med kommande arrangemang i Corona-tider?

I skrivande stund är målsättningen att inbjuda till sommarbibelskolan och bibelskola för unga som planerats i månadsskiftet juli–augusti. Det återstår att se om restriktioner för riskgrupper kommer att mildras, men mindre arrangemang utan deltagare som befinner sig i riskgrupp är redan nu möjliga att genomföra. Det går bra att anmäla sig till arrangemangen och återkoppling sker från FFG:s sida när/om det behövs. Definitivt besked ges siste maj. En del digitala lösningar kan komma att övervägas. Kvällsbibelskola och liknande kvällsundervisning i höst kommer åtminstone kunna erbjudas via Internet, men osäkert vilket format som till slut är lämpligt.

Dubbeldagar på FFG 6–7 november

På fredagens temadag uppmärksammas de litterära klassiker som Martin Luther gav ut för exakt 500 år sedan (1520), bl.a. *En kristen människas frihet* och *Kyrkans babyloniska fångenskap*. På lördagen är det fakultetens dag, med bl.a. **Rune Imbergs avskedsföreläsning**. Missa inte! Program för dagen kommer på hemsidan och i nästa nummer av *Hälsning*.



Sommarbibelskola på FFG 30/7–1/8: En framtid och ett hopp

”Och den ljusnande framtid är vår” sjunger studenterna i student-sången. Alltför har svårigheter att tro det. Men hur ser framtiden ut – ur ett bibliskt perspektiv? För världen, kyrkan och den enskilde? Och vilka konsekvenser får Guds tankar om framtiden för våra tankar, prioriteringar och vårt agerande? För vårt hopp? Var finns hoppet – i tilltagande hopplöshet? Var finns uthålligheten – i uppgivenhet? Och vad ska vi tänka om Bibelns ord att ”slutet på allting är nära”?

Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. (Jer 29:11)

Jan-Erik Appell leder återigen bibelstudier på årets sommarbibelskola, denna gång över det stora uppståndelsekapitlet i 1 Korintierbrevet 15, och Fakultetens lärare har undervisning över ämnen som knyter an till temat. Välkommen!

Lunch på egen hand, med möjlighet att använda fakultetens caféutrymmen. Begränsat antal platser. I kursavgiften 300 kr ingår fika. Anmälan senast 20 juni till expeditionen, tfn: 031-778 35 40, mail: info@ffg.se

Program	30 juli	31 juli	1 augusti
9.00–10.00	Morgonbön & bibelstudium (1 Kor 15), Jan-Erik Appell	Morgonbön & bibelstudium (1 Kor 15), Jan-Erik Appell	Morgonbön & bibelstudium (1 Kor 15), Jan-Erik Appell
10.00–10.30	Kaffe	Kaffe	Kaffe
10.30–12.00	<i>Kristna i mötet med civilisationens nedgång och fall – exempel från kyrkohistorien</i> Rune Imberg	<i>Pessimism och optimism i Predikarens bok</i> Torbjörn Johansson	<i>”Många falska profeter... Laglösheten tilltar... kärleken svalnar hos de flesta. Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst.”</i> (Matt 24:11) Daniel Johansson
12.00–13.30	Lunch på egen hand	Lunch på egen hand	Lunch på egen hand
13.30–15.00	<i>Frälsningsvisshet – nyckel till hopp</i> Torbjörn Johansson	<i>”När detta börjar ske, så råta på er...”</i> (Luk 21:28) Daniel Johansson	<i>En framtid och ett hopp – Jeremia i sin kontext</i> (Jer 29:11) Rune Imberg

Bibelskola för unga på FFG 30/7–1/8

När? Torsdag 30/7 till lördag 1/8 2020

Var? Församlingsfakulteten, Ekmansgatan 3 i Göteborg

Hur? Prova på bibelvetenskap, troslära och kyrkohistoria

Vem? För unga 16–25 år

Vad? Undervisning under tre förmiddagspass och gemenskapsfrämjande eftermiddagsaktiviteter i sommarstaden Göteborg

• **Vad är ”tro” egentligen?** *Vad är det man ska tro på? Hur tror man? Hur stark tro måste man ha?* Troslära med Torbjörn Johansson, rektor på FFG

• **Har Jesus verkligen uppstått?** *Hur trovärdiga är evangelierna? Kan man bevisa Jesu uppståndelse? Vilken skillnad gör det om Jesus verkligen har uppstått?* Bibelvetenskap med Daniel Johansson, lärare i NT på FFG

• **Martyrernas blod – kyrkans utsäde.** *Hur kommer det sig att så många kommit till tro just när kristna förföljts för sin tro?* Kyrkohistoria med Rune Imberg, lärare i kyrkohistoria på FFG.

Kursansvarig? Henrik Andersson, tidigare ungdomssekretär i Kyrkliga förbundet

Kostnader? Bibelskolan är gratis, men kostnader tillkommer för måltider (självkostnadspris) och aktiviteter (bl.a. Lisebergsbesök).

Praktiskt? Anmäl dig senast 27 juni till Församlingsfakulteten, 031-778 35 40, info@ffg.se, ange ”bibelskola för unga” och ev. behov av övernattnings-, allergier, etc.

Hemsida? www.ffg.se

Med reservation för ändringar.



Första och sista versen – utbildningar på FFG

Torsdagen den 4 juni är det läsårsavslutning på FFG (information om utformningen ges inom kort på hemsidan). Avslutningen markerar både ett avslut för det gamla utbildningssystemet på FFG – *Teologisk Utbildning för Kyrka och Samhälle* (TU) med ackreditering från EEAA – och en genomförd början på det nya – teologisk utbildning i samarbete med *Fjellhaug Internasjonale Høgskole*, Oslo (FIH). Några studenter går ut sista året på TU och ytterligare några f.d. studenter har under året lämnat in restuppgifter för att genomföra sin TU-examen.

Några studenter avslutar efter ett år sina studier på programmet som FFG kunnat erbjuda i samarbete med FIH. Vi har här kallat det ettåriga programmet för *Filippusprogrammet*, men den formella examen är *Årsstudium Distansstudier* (60 hp). Merparten av studenterna som påbörjade studier under läsåret fortsätter och de flesta flyttas över på *Bachelorprogrammet i teologi och mission*. Som skrivits tidigare kom-

mer FFG:s lärare stå för hela undervisningen på programmet medan FIH fortsatt står för examinationen.

Ytterligare en helt ”ny vers” i utbildningsväg är pastoralteologiska fördjupningsspåret som sjösätts i höst (se annan plats i detta nummer av *Hälsning*), som för studenter på Bachelorprogrammet ligger parallellt med ordinarie teologistudier.

En utbildning som fortsätter oförändrat är STM-programmet i samarbete med *Concordia Theological Seminary* i USA, men värt att uppmärksamma är de två studenter som formellt fick sin examen i samband med examenshögtiden i mars och ytterligare ett par studenter som under våren försvarat sina examensuppsatser (en s.k. *thesis*). Nytt för läsåret 2019–2020 är att studentskaran utvidgats till att inkludera ett par studenter från lutherska kyrkor i Afrika.