

Hälsning

FRÅN FÖRSAMLINGSFAKULTETEN • 1/2023



**Dyrbarare än guld
– sötare än honung**

Fördjupning i Guds ord är en ovärderlig investering

Ovärderlig investering

Av Henrik Andersson, informationsansvarig på FFG.

Bibelns ord är verksamt och levande, ett medel och ett instrument som Gud använder genom sin Ande.

Läsaren av detta nummer av *Hälsning* kommer att märka att det präglas av att det är ansökningstid till studier inför hösten. För många kommer FFG:s utbud när det gäller studier och övrig verksamhet kännas tryggt och bekant. För de som studerar, ska studera, eller på annat sätt kommer i kontakt med Fakulteten är vår förhoppning att följande ledord ska få bli lika bekanta och trygga:

Förtroende för Bibeln

Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. (Ps 119:105)

Det som är själva upprinnelsen till Församlingsfakulteten är den höga synen på Guds ord, övertygelsen om att människan har fått möjlighet att ta del av Guds tankar genom det ord som han talar och uppenbarar i Bibeln. Jesus hänvisar i evangelierna till Skrifterna som den högsta auktoriteten och säger att Guds ord är "sanning". Det är Församlingsfakultetens övertygelse att det förtroende som Jesus hade till Bibeln också ska vara varje lärjunges förtroende för Bibeln. Utifrån detta och för detta vill vi arbeta med undervisning och forskning.

Fördjupning i teologi

När dina ord öppnas, ger de ljus och förstånd åt enkla människor. (Ps 119:130)

Förtroendet för Bibeln ska vara utgångspunkten för teologisk undervisning och forskning. Detta är inte en "neutral" utgångspunkt, men Församlingsfakulteten vill visa att förtroende för Bibeln inte står i motsats till vetenskaplig saklighet och hög akademisk kvalitet. Under snart 30 år har Fakulteten arbetat med fördjupning i teologi i form av teologisk utbildning, forskning och bokutgivning. Samarbeten med andra teologiska institutioner med samma utgångspunkt har gjort det möjligt

att kunna erbjuda studier som ger en akademiskt ackrediterad examen.

Förväntan på Gud

Nära är också du, Herre, och alla dina bud är sanning. (Ps 119:174)

När Bibeln predikas eller läses så är det inte bara information om Gud utan Gud själv kommer nära genom sitt ord. Gud är subjektet, den handlande. Bibelns ord är verksamt och levande, ett medel och ett instrument som Gud använder genom sin Ande. Att Gud är nära genom sin Ande och ord gör att studenter vid FFG och alla människor som på olika sätt lever och arbetar i Guds rike



kan ha en trosvisst förväntan på Guds handlande i historien. Även denna förväntan på Gud idag vill Församlingsfakulteten arbeta under och för. Daglig gemenskap med lärare och studenter i klassrum och vid kaffebord, ett stimulerande teologiskt bibliotek, ett kapell med ett levande andaktsliv

och pastoral fördjupning erbjuds för att den enskilde ska kunna förberedas för tjänst i kyrka och mission med en förväntan på Gud.

Mitt i allt välbekant finns det nu också nya möjligheter som prövats under en tid och visat sig vara något som FFG vill arbeta vidare med: distansstudier. I slutet av detta nummer finns ett vittnesbörd från en av våra nuvarande studenter som gärna ville studera här, men vars livssituation inte gjorde det möjligt att flytta till Göteborg. Vi gläds över att försöken att utbilda även på avstånd har fungerat väl och har funnit att det är en möjlighet vi vill göra tillgänglig för fler i samma situation. Fler ska få märka att fördjupning i Guds ord är en ovärderlig investering: Dyrbarare än guld – sötare än honung (Ps 19:11).



Hälsning ges ut av

Församlingsfakulteten
Ekmansgatan 3
411 32 Göteborg

Tel: 031-778 35 40

E-post: info@ffg.se

Hemsida: www.ffg.se

Ansvarig utgivare:

Torbjörn Johansson

Redaktion:

Daniel Johansson (tf red.)

Marie Persson (red.sekr.)

Henrik Andersson

Jonatan Ådahl

Var gärna med och stöd arbetet på Församlingsfakulteten! Du kan göra det på något av följande sätt:

PlusGiro: 6 40 60-7

BankGiro: 622-5387

Swish: 123 100 84 57

Ett mönster för bön

Av Torbjörn Johansson, rektor på FFG.

Psalm 13 är en kort psalm med en tydlig struktur. Vi möter här ett mönster för vår bön och vårt liv med Gud.

Psalmen kan delas in i tre olika delar som har var sin egen karaktär:

1. Beskrivning av nöden, v. 2–3.
2. Bön om att Gud ska gripa in, 4–5.
3. Uttryck för visshet om Guds godhet, v. 6.

1. David börjar med att beskriva sin nöd inför Gud. Han riktar blicken mot Gud (v. 2), mot sitt eget hjärta (v. 3) och mot sina fiender (v. 3). När han betraktar sin situation så ställer han inte mindre än fyra gånger frågan ”hur länge?”.

I denna fråga om ”hur länge” ligger en bön nedlagd om att nöden snart skulle upphöra. Men det är egentligen i psalmens mittparti som den direkta bönen kommer.

2. David vänder sig nu till Gud med den direkta bönen om att han ska gripa in. När det gäller ”fiender” så hade David många som bokstavligen ville ta hans liv. Vi kan här också tänka på olika andliga fiender som vill utsläcka det andliga livet.

3. David uttrycker glädje och visshet över att Gud är fylld av nåd och godhet och han sjunger till hans ära.

På detta sätt så förs vi i psalmen från ett tillstånd av nöd till ett tillstånd av glädje och jubel. Jämför den första och sista versen!

Om vi tänker i det stora perspektivet, så är psalmen ett uttryck för den rörelse som bedjare får erfara. Även om det här i livet inte ser ut som om bönen blir hörd, utan det här får upprepas ”hur länge”, så vet vi genom Guds löften att Gud

kommer att svara på bönen och i himlen ska bedjaren bli fri från allt det som beskrivs i vers 2–3.

Vi kan även i psalm 13 se Jesu verk tecknat. Ja, det är som om den är skriven för honom ca 1000 år innan den gick i uppfyllelse. Det var han som i sitt inre greps av bedrövelse i Getsemane. Han fick uppleva att Gud dolde sitt ansikte för honom. Han fick uppleva att fienden – till synes – triumferade över honom. Jesus kunde be med orden: ”Låt inte min fiende säga: Jag blev honom för stark.”

Fienden, djupast sett djävulen och alla onda krafter, ansatte honom hårt. Men de blev honom inte för starka utan han segrade över dem alla. Hans död på korset innebär en ”död för döden”. Han besegrade döden genom att låta fienden ta hans liv. Det var så han skulle betala hela mänsklighetens syndaskuld.

I Ps 22:23 kan vi läsa om hur han som blev genomborrad ska lovsjunga Gud i den stora församlingen. Denna tanke kommer till uttryck även i psalm 13: ”Jag vill sjunga till Herrens ära, ty han är god mot mig.”

Därför har det genom Kristi verk öppnats en underbar väg till Gud för dem som kommer till honom i tro. När vi ber och bär fram all slags nöd

– personlig, kyrkans, samhällets – inför Gud, så gör vi det tillsammans med Kristus. När vi jublar och sjunger lovsånger, så gör vi det tillsammans med Kristus. Vi ber inte psalmen ensam utan tillsammans med honom. Vi kan veta att vår bön i Kristus blir hörd och att Gud svarar. Han gör det i sin tid och till vårt bästa. Därför kan vi bära fram vår sorg, vår oro, vår glädje, vårt jubel till Gud – och vi får hjälp att göra det genom Psalmernas bok.

1 För sångmästaren. En psalm av David.

2 Hur länge, Herre, skall du alldeles glömma mig?

Hur länge skall du dölja ditt ansikte för mig?

3 Hur länge skall jag oroas i min själ

och ängslas i mitt hjärta dagligen?

Hur länge skall min fiende triumfera över mig?

4 Se till mig och svara mig, Herre, min Gud!

Upplivs mina ögon, så att jag ej somnar in i döden.

5 Låt inte min fiende säga: "Jag blev honom för stark" och mina ovänner glädja sig när jag vacklar.

6 Jag förtröstar på din nåd, mitt hjärta jublar

över din frälsning.

Jag vill sjunga till Herrens ära, ty han är god mot mig.

Genom Kristi verk har det öppnats en underbar väg till Gud för dem som kommer till honom i tro.

En röd tråd

- Löftet om Jesusbarnet i Skriften

Skriven av en finländare på svenska, recenserad av en dansk på en norsk hemsida.

Aarhus universitetsforlag Unipress har sedan 2012 varje år givit ut 10 småskrifter kallade "tankepauser". Förlaget skriver: "Små böcker med stora tankar. På endast 60 sidor förmedlar forskare sina kunskaper om det som de vet mest om. Ta en paus och bli klokare gällande allt från tro, hopp och kärlek till myror, monster och skurkar."

Jag tänker mig FFG:s småskriftserie som en tankepaus, en liten bok om ett stort ämne, förmedlat av en forskare med stor kunskap. Fram tills jag fick denna bok sänd till mig hade jag tidigare endast en bok i serien, som jag själv hade köpt och läst, nämligen Timo Laatos bok: *Julevangelierna*. Därför har jag med stor glädje gett mig i kast med läsningen av småskriften: *En röd tråd - Löftet om Jesusbarnet i Skriften*.

Timo Laato skriver: "Jag fortsätter med samma ämne men utifrån ett helt annat perspektiv." Med andra ord en bok om julen för julen och inledningsvis beskrivs hela det gamla testamentet som en kristologisk bok.

Stort utrymme ägnas åt att visa det bibliska sammanhangets kraft, Skriftens enhet och klarhet understrykt på ett fint sätt. På sitt eget vis uttrycker Timo Laato att varje bibelbok har två författare, den mänskliga och den gudomliga. Genom att indirekt ansluta sig till Augustinus betraktas det Nya testamentet som något som ligger dolt i det Gamla testamentet.

Författaren skriver uppbyggligt och önskar att hjärtat ska förstå det som läses och höres. Det finns många fina pärlor som ofta ströks under i förkunnelsen för 30 år sedan men som sällan hörs numera. Ett exempel är på sidan 9 där Timo Laato förklarar att ordet Torah i Gamla testamentet kan inbegripa både lag och evangelium. Här kan vi vidare tänka på psaltarsalmerna 1, 2 och 119.

Kapitlen är fyllda av goda innehållsmässiga uppbyggligheter och goda hänvisningar. Dock slås jag något av not 3 där det hänvisas till finskan. Not 35 är då tillämplig på ett annat sätt där tanken från texten uttrycks: "Kristus är djupast sett även den säd som malts till nattvardsbrödet



och som besparar hungriga syndare med den gudomliga nådens goda."

Jag har gjort många understrykningar i mitt exemplar av boken, men särskilt avsnittet om "kvinnans säd" fick jag ut mycket av. Timo Laato utvecklar tankar om att uttrycket "kvinnans säd" istället för "mannens säd" är något mycket speciellt.

Timo Laato behandlar också "den individ- och kollektivcentrerade förståelsen av begreppet "säd".

Alltsammans vittnar om en djup teologisk insikt och Laato ämnar att göra det svåra enkelt och det är svårt. Det ligger i uttrycket småskrift att utrymmet är begränsat och Timo Laato har valt gott.

Jag saknar något så opraktiskt som en innehållsförteckning så jag bifogar en egen sådan här för att du, käre läsare, ska få en överblick av de goda avsnitten i boken.

Inledning s. 5

Hur hör Bibelns skrifter samman? s. 7

1 "Kvinnans säd" (1 Mos 3:15) s. 13

2 "Abrahams säd" s. 19

3 Löftet om "säd" kvarstår s. 23

4 Mosaiska lagar som bekräftar löftet om "säd" s. 25

5 Löftet om "säd" bliver inte om intet s. 29

6 Löftet om "säd" hos Jesaja s. 31

7 Löftet om "säd" hos Hosea s. 37

8 Begreppet "säd" hos Paulus s. 41

Sammanfattning och slutsatser s. 45

Noter s. 47

Denna bok är en liten bok om det största och den förtjänar att bli läst i hela Norden. Och till alla mina prästkollegor och julpredikanter: Köp den! Här finns många goda predikningar att "låna". Härmed anbefalls skriften.

KARSTEN CHRISTENSEN
sockenpräst Harboøre, Danmark
(översättning: Henrik Andersson)

Studera på Församlingsfakulteten

Församlingsfakulteten inbjuder på nytt till teologiska studier. Samarbetet med Fjellhaug Internasjonale Høgskole i Oslo ger möjlighet att studera för en ettårig norsk högskoleexamen (benämns Teologiskt basår på FFG) och en treårig Bachelor i Teologi & Mission. Formellt skrivs student in som studerande på Fjellhaug (studiemedelsberättigad utbildning), men studiemiljö och lärarresurser tillhandahålls på FFG. Det finns numera ett pastoralteologiskt fördjupningsspår att lägga till studierna på FFG, vilket gör att utbildningen än mer formar för tjänst i kyrka och i mission. För den som vill fortsätta med teologiska studier på högre nivå innebär samarbetet med Concordia Theological Seminary i USA att också Master-studier kan bedrivas på FFG.

Nästa steg?

Vill du få en bättre uppfattning om den teologiska profilen på FFG:s undervisning så rekommenderas ett besök på hemsidan där det finns gott om inspelningar, filmer och artiklar att fritt ta del av: ffg.se/resurser. Välkommen också att besöka oss och prata med någon på plats för att undersöka om studier på FFG passar dig. Du kan också kontakta oss med dina frågor eller begära information: studiehandledare@ffg.se, tel. exp. 031-778 35 40. På hemsidan gör du senast 31 mars en föransökan till Teologiskt basår/Bachelor-programmet. Efter återkoppling från FFG görs ansökan till FIH, där antagen student skrivs in som distansstuderande, med studieplats FFG, ffg.se/ansokan. För ansökan till Master-programmet eller pastoralteologiska fördjupningsspåret, kontakta studiehandledare. Ansökan om studiemedel (från CSN i Sverige) sker för studier på Fjellhaug Internasjonale Høgskole i Oslo. FFG har inget eget internat, men Markusgården i Göteborg är ett kristet studentboende där studenter på FFG har en viss förtur: www.markusstiftelsen.se. Kontakta FFG vid behov av fler tips.

Så här fungerar det att studera på FFG

Första året används en pedagogisk modell som kallas "Flipped classroom". Enligt Harvard University har denna modell följande fördelar på akademisk nivå:

- Den är flexibel.
- Studenter kan lära sig i sin egen takt.
- Studenterna tar ansvar för sin inläring.
- Studenterna lär sig materialet i stället för att bara möta det i klassen.
- Det finns fler möjligheter till lärande på högre nivå.
- Det slösar inte tid på att överföra information till eleverna när informationen redan finns tillgänglig för dem i böcker eller på nätet.
- Lärare arbetar närmare studenterna, lär känna dem bättre och ger dem bättre hjälp.
- Ökat samarbete mellan eleverna.

Enligt de studenter som tidigare har genomgått den teologiska utbildningen på FFG har denna pedagogiska modell varit till stor nytta. Om man studerar vidare på en Bachelor kommer den klassiska undervisningsmodellen bli mer framträdande. Hur många timmar i veckan du har på schemat varierar mellan olika kurser. När du studerar på heltid kan du räkna med att lägga ungefär 40 timmar per vecka, alltså en vanlig arbetsvecka. En del av tiden spenderar du i klassrummet och resten av tiden tar du eget ansvar för att studera utanför klassrummet, gärna i läsesalen på FFG.

Vad är högskolepoäng?

Antalet högskolepoäng anger hur lång utbildningen är. Du kan läsa på helfart eller halvfart. Helfart innebär 30 högskolepoäng (stp) på en termin, medan halvfart är 15 stp per termin. Vårt Bachelorprogram innehåller 180 stp och kan läsas på helfart eller halvfart. Det innebär alltså att programmet är sex terminer eller tre år långt om man läser på helfart.

Examination

Examination genomförs efter eller under kursens gång. Det är ett mått på hur stor förståelse du har fått när det gäller det du studerat. Hur många examinationer du har på en kurs kan variera. Några exempel på examinationsformer är:

- Salstentamen
- Hemtentamen
- Uppsats

Studera på distans med campusträffar

Det Teologiska basåret erbjuder nu *antingen* som klassiska studier på campus eller som distansstudier med campusträffar. Distansstudier vid Församlingsfakulteten innebär att man är på FFG vid ett tillfälle varje termin för föreläsningar, seminarier, grupparbeten och examinationer. Campusveckorna sträcker sig vanligen över ca två veckor per tillfälle. Resten av tiden ägnas åt onlineföreläsningar i realtid tillsammans med de studenter som deltar på plats i Göteborg och till självstudier. Som elev tar du del av material via lärplattformen Canvas, där du också kan diskutera med lärare och kurskamrater i chatter och forum.



Fyra teologiska program

Teologiskt Basår

60 stp 1 år, hel- eller halvfart,
campus eller distans med campusträffar

För den som är intresserad av ett års fördjupning och upptäcktsfärd i den kristna tron. På detta sätt fungerar Teologiskt basår som en sorts Bibelskola "advanced". Teologiskt basår är ett praktiskt och pastoralt orienterat teologiskt program, med dagliga andakter, mentorer, tillgång till självavårdare och med möjlighet till handledning i församling. Detta program erbjuds både som klassiska studier på campus och som distans med campusträffar. Kursutbudet är brett och syftar till att ge redskap för det liv som möter i kyrka och samhälle:

- Introduktion till Bibeln 10 stp
- Kyrkohistoria och konfessionskunskap 10 stp
- Kristen tro, etik & livsåskådningar 10 stp
- Bibelämne 10 stp
- Examen Philosophicum 10 stp
- Världsreligionerna 10 stp

Föranmälan görs senast 31 mars på FFG:s hemsida. Efter återkoppling görs ansökan till FIH, där antagen student skrivs in som distansstuderande, med studieplats FFG. FFG ansvarar för undervisning, FIH för examination och utfärdande av ettårig högskoleexamen efter studierna.

Bachelor i teologi

180 stp 3 år, hel- eller halvfart

För den som efter Teologiskt basår vill fortsätta med ett tvåårigt teologiskt studium, med möjlighet till en rent akademisk inriktning eller en pastoralteologisk inriktad fördjupning (erbjuds som tillägg på FFG). Bachelorprogrammet sträcker sig i sin helhet över tre år av heltidsstudier och består av ytterligare fyra terminer av fördjupade studier (120 stp) efter det Teologiska basåret. Efter fullgjorda studier ges en norsk högskoleexamen, som kan användas för fortsatta teologiska studier i Sverige och för förvärvsarbete som kräver teologisk examen. Inom ramen för studier på FFG finns möjlighet att fortsätta på masterprogrammet. Kursutbudet utöver basåret ser ut enligt följande:

- Gamla testamentet 10 stp
- Nya testamentet 20 stp
- Nytestamentlig grekiska 20 stp
- Systematisk teologi 10 stp
- Missionsvetenskap 20 stp
- Examen facultatum 10 stp
- Valbara fördjupningsämnen 30 stp

För mer information om båda programmen, se hemsidan: www.ffg.se/utbildning

Master of Sacred Theology

9 intensivkurser över 3 års tid, samt examinationer och större uppsats.

STM-programmet (Latin: Sacrae Theologiae Magister) är ett program som erbjuds av Concordia Theological Seminary i Ft Wayne, USA (CTS), utlokaliserat till FFG. Programmet fungerar både som pastoral fortbildning och forskarförberedelse för studenter som siktar på högre teologiska studier. Upplägget på programmet är anpassat för präster/teologer i tjänst, med tre intensivkurser per år (motsv. 1/3 av helfart och totalt 9 kurser), samt en avslutande uppsats-skrivning (Thesis). Efter att ha klarat samtliga moment erhåller studenten en Master of Sacred Theology från CTS, med ackreditering från Association of Theological Schools i USA. Följande kurser är exempel:

- *Christology in the Gospels*, 3 credits, Dr. Daniel Johansson, Lecturer in New Testament Exegesis
- *God's Righteousness and Justification in Romans*, 3 credits, Dr. Timo Laato, Senior Lecturer in New Testament Exegesis
- *The Book of Revelation*, 3 credits, Dr. Daniel Johansson, Lecturer in New Testament Exegesis
- *Theological Anthropology*, 3 credits, Dr. Timo Laato, Senior Lecturer in New Testament Exegesis
- *Justification*, 3 credits, Dr. Roland F. Ziegler, Associate Professor of Systematic Theology at CTS
- *Hermeneutics*, 3 credits, Dr. Charles Gieschen, Professor of Exegetical Theology at CTS
- *Martin Luther's Theology*, 3 credits, Dr. Naomichi Masaki, Professor of Systematic Theology at CTS
- *Baptism and Catechesis*, 3 credits, Rev. John T. Pless, Assistant Professor of Pastoral Ministry and Missions at CTS.
- *The Formation of the Formula of Concord 1546–1576*, 3 credits, Dr. Torbjörn Johansson, Senior Lecturer in Systematic Theology and Dr. Daniel Johansson, Lecturer in New Testament Exegesis

För mer information om programmet, kostnader, ansökan, se hemsidan: www.ffg.se/utbildning/master



Pastoralteologiskt fördjupningsspår

Sex veckoslut per läsår under 1 el. 2 års tid

I samarbete med Lutherstiftelsen erbjuder FFG ett pastoralteologiskt fördjupningsspår, vars syfte är att ge studenter fler redskap att kunna stå i kyrklig tjänst efter avslutade studier (t.ex. blivande präster). Kursen ges parallellt med studier på Bachelor-programmet och är förlagt till sex veckoslut per läsår. Studerande vid andra lärosäten och andra intresserade som förvärvsarbetar kan också delta. En viktig del av spåret är "fältförsamlingen" där praktiska övningar under handledning blir till en naturlig del av det gudstjänst- och församling-liv som studenten lever i. Första året är meningsfullt och formativt för alla i kyrklig tjänst medan andra året övergår i en renodlad prästutbildning med särskild antagning.

Urval av kurser:

- Pastoralteologi
- Homiletik
- Liturgik
- Själavård
- Diakoni & etik
- Mission & församlingsbyggande

För mer information om kursen och ansökan, se hemsidan: www.ffg.se/utbildning/pastoral

Bibelskola för unga i sommarstaden Göteborg 2023

De ord som jag har talat till er är Ande och liv

Undervisningen under tre förmiddagar på årets bibelskola svarar på frågor om relationen mellan Jesus och Bibeln. FFG vill hjälpa att rusta unga vuxna med kunskapen kring denna för vår tro helt grundläggande tematik. Undervisar gör Torbjörn Johansson och Daniel Johansson.

3 augusti – Tro på Jesus men inte på Bibeln?

Är Bibeln nödvändig för tron? Är det möjligt att tro på Jesus men välja bort Bibeln?

09:00 Morgonbön och Pass 1
10:00 Fikapaus
10:15 Pass 2
11:00 Paus
11:15 Pass 3
12:05 Middagsbön
12:30 Gemensam lunch
14:00–18:00 Frivillig gemenskapsaktivitet

4 augusti – Kan man verkligen tolka Bibeln hur som helst?

Vi känner igen situationen: Kristna har olika uppfattningar i en fråga och båda menar sig bygga på Bibeln. Hur ska man veta vad som är rätt?

09:00 Morgonbön och Pass 1
10:00 Fikapaus
10:15 Pass 2
11:00 Paus
11:15 Pass 3
12:05 Middagsbön
12:30 Gemensam lunch
14:00–18:00 Frivillig gemenskapsaktivitet

5 augusti – Vad menar Jesus egentligen?

Evangelierna innehåller en del ord från Jesus som är svåra - att förstå eller att ta till sig. Vilka är de och hur ska vi förstå dem?

09:00 Morgonbön och Pass 1
10:00 Fikapaus
10:15 Pass 2
11:00 Paus
11:15 Pass 3
12:05 Middagsbön
12:30 Gemensam lunch
14:00–18:00 Frivillig gemenskapsaktivitet

Anmälan till: info@ffg.se Nämn också om du vill ha hjälp med boende, så hjälper vi dig.

Kostnad: 300 kr (i kursavgiften ingår lunch och fika tre dagar samt en av FFG:s småskrifter).



Bibelkonferens 24–25 februari

Den levande Gudens son

Fredag 24 februari

- 13.30–15.00 *Martin Luther: The Word was made flesh 1539*, Naomichi Masaki
- 15.00–15.30 Fika
- 15.30–17.00 *Justin Martyr's biblical foundations for his own "High Christology"*, Oskar Skarsaune

Lördag 25 februari

- 9.30–11.00 *"Han som all verden er for trang, ligger på sin moders fang": Grunntrekk ved luthersk kristologi*, Joar Haga
- 11.00–11.30 Fika
- 11.30–12.30 *Kristus som vishet i Ordspråksboken 8*, Mats Eskhult
- 12.30–14.00 Lunch på egen hand
- 14.00–15.00 *Kampen om Jesu identitet: en historisk översikt*, Daniel Johansson
- 15.00–15.30 Fika
- 15.30–16.30 *Kampen om Jesu identitet i Markusevangeliet: Vem är han egentligen?*, Daniel Johansson

Alla välkomna!



Oskar Skarsaune

Oskar Skarsaune är professor emeritus (Menighetsfakulteten i Oslo) och expert på Justinus Martyren och andra kyrkofäder. Han har skrivit flera renommerade böcker, bland annat *In the Shadow of the Temple: Jewish Influences on Early Christianity* som har använts som kursbok på FFG. Han redigerar *The History of Jewish Believers in Jesus from Antiquity to the Present*. Skarsaune har även goda kontakter med kristna messianska rörelser i Israel.



Joar Haga

Joar Haga är førsteamanuensis på VID (Vitenskapelig, Internasjonal og Diakonal) i Stavanger. Han har skrivit mycket om luthersk teologi och hans doktorsavhandling behandlar ämnet *Was there a Lutheran Metaphysics?: The interpretation of communicatio idiomatum in Early Modern Lutheranism*.



Naomichi Masaki

Naomichi Masaki är professor i systematisk teologi i Fort Wayne och ledare för STM-utbildningen på FFG. Hans doktorsavhandling *He Alone Is Worthy! The Vitality of the Lord's Supper in Theodor Kliefoth and in the Swedish Liturgy of the Nineteenth Century* har utgetts av Församlingsförlaget. Han reser överallt i världen och föreläser gärna om luthersk teologi.

Examenshögtid för Master-studenterna

Den 26 februari hålls årets examenshögtid för FFG:s Master-studenter.

Master-programmet är ett samarbete mellan Concordia Theological Seminary och FFG och leder till en *Master of Sacred Theology (STM)*.

Programmet består av intensivkurser som hålls på FFG och för närvarande deltar studenter från Sverige, Finland, Norge, Lettland, Rwanda, Ghana, Etiopien, Israel, Rumänien, Ukraina och Ryssland. Studenter från de två sistnämnda länderna har av förklarliga skäl inte kunnat delta de senaste åren.

Välkommen att delta i examenshögtiden och bönen för studenterna och programmet!

(Föranmälan är inte nödvändig men önskvärd med tanke på planering och inköp.)

Juhana Pohjola

Juhana Pohjola är biskop i Finska Missionsstiftet och ordförande i ILC (*International Lutheran Council*, en internationell organisation för konfessionella lutherska kyrkor).

År 2021-22 blev han känd långt utanför kyrkans värld. Han stod då, tillsammans med den tidigare inrikesministern i finska regeringen, Päivi Räsänen, åtalad för "hets mot folkgrupp". Detta bl.a. för att man hade givit ut en pamflett som uttryckte den bibliska synen på äktenskap och homosexualitet. I den internationellt uppmärksammade rättegången blev de båda frikända, men åtalet väckte många frågor om hur det står till med religions- och yttrandefrihet i västerländska demokratier.



Söndagen den 26 februari

- 15.00 *Short service* (andakt på engelska), ledd av FFG:s kaplan, Jonatan Ådahl.
- 15.45 *Graduation ceremony* (på engelska) ledd av Dr. Naomichi Masaki.
Tal av biskop Juhana Pohjola samt medverkan av lärare från FFG och styrelseledamöter i stiftelsen PI-BUS.
- 16.30 (ca) *Reception / mingel*.



Bibelhelg 17–18 mars *Jesaja bok*

FFG inbjuder åter vänner och understödare till fördjupning och samling runt Guds ord i form av "Bibelhelg på FFG". Denna gång handlar det om profeten Jesajas bok.

Jesaja har kallats för "den femte evangelisten". Hos ingen annan profet träder den kommande Messias person och gärning fram så tydligt som hos Jesaja.

Ett annat kännetecknande drag för Jesajas bok är betoningen av Herrens helighet, vilket kommer till uttryck i det vanligt förekommande "Israels helige". Profetens förkunnelse av dom och frälsning har mycket att säga oss idag.

Tid: Fredag 17 mars, kl. 18–21 och lördag 18 mars kl. 9–14

Lärare: Daniel Johansson och Torbjörn Johansson

Kostnaden är 200 kr och inkluderar kaffe och enklare förtäring.

Anmälan till expeditionen (info@ffg.se eller 031-778 35 40) senast fredag 10 mars.



Kvällsbibelskola *Johannes första brev och andra viktiga ämnen*

Under vårens kvällsbibelskola mellan den 20 februari och 24 april kommer den röda tråden vara Första Johannesbrevet, som ett led i läsårets tematik över Sonen i treenigheten. Torbjörn Johansson leder detta bibelstudium. Varvat med denna röda tråd kommer även föredrag över andra viktiga ämnen att finnas med under vårens kvällsbibelskola.

Gamla och nya deltagare hälsas varmt välkomna!

Tid: måndagar kl. 18.00–20.00 (med fikapaus)

Plats: Församlingsfakulteten, Ekmansgatan 3

Avgift: i anmälningsavgiften 200 kr ingår fika för hela terminen

Anmälan: info@ffg.se, 031-778 35 40

Program

- | | |
|----------|--|
| 20 feb | 1 Joh 1, Torbjörn Johansson |
| 27 feb | Att följa Jesus, Timo Laato |
| 6 mars | 1 Joh 2, Torbjörn Johansson |
| 13 mars | 1 Joh 3, Torbjörn Johansson |
| 20 mars | Hälsosamma relationer, Fredrik Brosché |
| 27 mars | 1 Joh 4, Torbjörn Johansson |
| 3 april | Tro och bön enligt Psaltaren, Fredrik Brosché |
| 10 april | Annandag Påsk – Uppehåll |
| 17 april | Romarbrevet – ett sätt att reformera kyrkan,
Timo Laato |
| 24 april | 1 Joh 5, Torbjörn Johansson |

Med reservation för ändringar.



Välkomna att fortsätta med hebreiska texter under VT 2023!

Under vårterminen kommer vi läsa utvalda kapitel ur Jesaja under prof. em. Mats Eskhults ledning, enligt följande schema:

Jesaja (måndagar):

30/1 inledning kl. 13–14

13/3 kap. 6 & 7 kl. 10–12

24/4 kap. 9 kl. 10–12

12/6 kap. 11 kl. 10–12

Förkunskap: grundkurs i bibelhebreiska eller motsvarande.

Och mer ...

Till hösten 2023 kommer det ges en grundkurs i bibelhebreiska. Mer info kommer.



**Fakultetens dag
FFG 30 år**
Lördag 11 november



Stöd gärna FFG genom annonsering.

Student på distans

Av Hälsnings redaktion

Jag heter Jonathan Larsen, och större delen av mitt liv har jag varit engagerad i frikyrklig verksamhet på olika sätt. Bibeln och förkunnelsen har länge legat mig varmt om hjärtat. Detta ledde till att jag 2015 flyttade med min familj från Ljungskile på Västkusten till Övre Soppero, norr om Kiruna. Där arbetade jag i en liten frikyrka i sex år, och där bor vi fortfarande kvar, i en bygd som präglas av renskötsel och gruvnäring och med naturen ständigt runt knuten.

Med åren har jag känt ett allt större behov av att dels få en stadigare grund att stå på för egen del, dels hitta bättre verktyg att arbeta med i förkunnartjänsten, och därför började jag undersöka möjligheterna att studera teologi. Jag ville studera på distans, då livssituationen gör det svårt att bryta upp och flytta just nu. Inte minst eftersom vår son rotat sig så att han trots sin sydsvenska bakgrund pratar nordsamiska flytande, en möjlighet man inte gärna slarvar bort. För mig kändes det också viktigt att få studera vid en fakultet med en solid bibeltro.

Som av en händelse kom jag i kontakt med Församlingsfakulteten, vilket mynnade ut i att jag började studera Teologiskt basår på FFG på distans i höstas. Rent praktiskt sker själva undervisningen på plats i Göteborg och jag deltar i seminarierna via länk. Det har fungerat över förväntan. Jag upplever också att det är lätt att få kontakt med lärare och personal på både Församlingsfakulteten och Fjellhaug i Oslo, som FFG samarbetar med.

Nackdelen med att studera på distans är ju att man inte får samma nära kontakt med sina studiekamrater som vid campusstudier, men tekniken gör att man trots allt träffas under seminarierna och blir en del av gruppen. Campusträffar, som Fakultetens dag och Bibelhelgen, är också tillfällen där man får utbyta erfarenheter och stöta och blöta olika funderingar både högt och lågt och knyta värdefulla kontakter.

Så här långt tycker jag att studierna har varit givande och berikande på flera olika vis. Inte minst har det varit otroligt spännande att få börja utforska bibelgrekiskans värld! Lärarna är både kunniga och engagerade, och tekniken har oftast fungerat väldigt bra. För dig som funderar på att studera teologi men inte har möjlighet att flytta, så kan jag absolut rekommendera dig att prova distansstudier vid Församlingsfakulteten.

