

# Hälsning

FRÅN FÖRSAMLINGSFAKULTETEN • 2/2023



Förvaltare av Guds  
mångfaldiga nåd



# Mångfaldigt arbete för Nåd och Sanning

Av Henrik Andersson, informationsansvarig på FFG.

**L**äsaren av detta nummer av *Hälsning* kommer att få en inblick i en liten del av det mångsidiga och mångfaldiga arbetet som Församlingsfakulteten och dess understödjare har fått nåd att förvalta.

Under snart 30 år har Församlingsfakultetens mål och mening varit det som är uttryckt i Pibus portalparagraf: Att rekrytera och utbilda ordets förkunnare. Men är det då så många som fått ta

FFG har alltid eftersträvat att vara församlingarnas fakultet i enlighet med sitt namn. Det har alltid varit en viktig högt värderad uppgift att nå ut inte bara till potentiella förkunnare utan också till alla kristna som har sin plats och sin uppgift i Kristi Kyrka på olika sätt. Fakultetens dag, Kvällsbibelskola och en bibelskola för unga på sommaren är ett uttryck för denna vilja att fler ska nås och bli styrkta av budskapet om Nåd och Sanning från Kyrkans Herre genom Bibelns ord.

Utöver detta har Församlingsfakulteten sedan 1997 gett ut teologisk och pastoral litteratur för att nå en än bredare krets med fördjupning i Guds ord och den evangelisk-lutherska tron och traditionen. I dagsläget har Församlingsfakulteten fått ge ut inte mindre än 16 böcker och 14 småskrifter. Den senaste boken har dessutom givits ut av FFG:s eget bokförlag – Pro Veritate (mer om detta på s. 5).

I ovan nämnda arbete är det inte endast några få utan ett stort flertal som många gånger och på många sätt genom åren varit brinnande och engagerade, inte minst genom uppmuntran, spridning av informationsmaterial, förbön och ekonomiskt stöd. Det är många som har följt aposteln Petrus uppmaning i hans första brev: *Tjåna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd.* (1 Petr 4:10) För alla dessa har vi anledning att tacka vår Herre och be att Han fortsatt sänder arbetare till sin skörd.

## Samarbetet och utbytet med andra teologiska utbildningsinstitutioner har medfört att idag ett 50-tal studenter tar emot undervisning av Fakultetens lärare för en ackrediterad teologisk examen.

del av detta genom åren? Ja! Om man ser tillbaka kan man konstatera att FFG verkligen har utfört detta uppdrag och fortfarande gör det. Det som 1993 började med kompletterande undervisning för studenter vid universitetens teologiska fakulteter har växt till sig genom att år 2000 bli en egen utbildning utan svensk ackreditering med intag vartannat år, till att 2019 bli en ackrediterad utbildning med intag varje år, både på Bachelornivå och Master-nivå. Samarbetet och utbytet med andra teologiska utbildningsinstitutioner har medfört att idag ett 50-tal studenter tar emot undervisning av Fakultetens lärare för en *ackrediterad* teologisk examen. (Mer om detta på s. 6–7) Vi tackar Gud för nåden att få stå i Hans tjänst.



Hälsning ges ut av

Församlingsfakulteten  
Ekmansgatan 3  
411 32 Göteborg

Tel: 031-778 35 40  
E-post: info@ffg.se  
Hemsida: www.ffg.se

Ansvarig utgivare:

Torbjörn Johansson

Redaktion:

Daniel Johansson (tf red.)  
Marie Persson (red.sekr.)  
Henrik Andersson  
Jonatan Ådahl

Var gärna med och stöd arbetet på Församlingsfakulteten! Du kan göra det på något av följande sätt:

PlusGiro: 6 40 60-7  
BankGiro: 622-5387  
Swish: 123 100 84 57

# Evig är hans nåd

Av Jonatan Ådahl, adjunkt i Gamla testamentet på FFG.

Tacka HERREN, ty han är god, ty evig är hans nåd.  
(Ps 136:1)

**S**å inleds Psalm 136 i Psaltaren. Psalmisten uppmanar läsarna och bedjarna att tacka HERREN (uppmaningen står i plural, "tacka ni"). Som en refräng genom hela psalmen återkommer frasen "ty evig är hans nåd" i varje vers. En refräng som hamrar in budskapet. Men hur har Gud visat sitt folk nåd? Jo, det är det som psalmen ger svar på. Efter uppmaningen anges orsaker till varför Herren ska prisas och tackas, innan psalmen avslutas med en förnyad uppmaning att tacka HERREN. Det första som tas upp är skapelsen (v. 4–9). Gud har skapat himlen och jorden. Han har gjort solen, månen och stjärnorna. Det är en viktig påminnelse för oss att tacka Gud för skapelsen, som vi ju är en del av. HERREN själv är skaparen. Det andra skälet som tas upp i psalmen är uttåget ur Egypten (v. 9–16). Hur han slog de förstfödda, delade Röda havet, krossade Faraos och hans här, förde folket ut ur Egypten och genom öknen. HERREN frälste dem. Han var deras frälsare. Ja, han är vår frälsare. Den tredje anledningen är en fortsättning av den andra och den handlar om intagandet av landet (v. 17–22). Där påminns om hur HERREN slog kungarna Sichon och Og och gav landet till arvedel åt sitt folk Israel. HERREN är kämpen, hjälten, segraren som stridit för sitt folk och segrat. Både andra och tredje skälet ger exempel på HERRENS frälsning. Den sista orsaken som anges är HERRENS beskydd och omsorg om sitt folk (v. 23–25). Hur Gud skyddar sitt folk mot fiender och där hans omsorg ger inte bara dem, utan allt levande mat. Denna Herrens ledning och mångfaldigt dagliga omsorg är också något att tacka för varje dag.

Tacksamhet är ett centralt tema i Bibeln. Detta ord "tacka" har även att göra med "erkänna" och "bekänna". En tacksägelse är en slags bekräftelse – en omistlig del av det kristna livet. Tacksamhet och glädje är nära förbundna med varandra. I glädje har vi nyss firat Påsk där Jesu seger över döden står i centrum. Jesu korsdöd ger oss ett

nytt Exodus, ett uttåg för oss ur syndens slaveri, där Jesus "förlossat, förvärvat och vunnit mig förtappade och fördömda människa ifrån alla synder, ifrån döden och djävulens våld". När vi nu vet allt detta vad kan vi annat göra än att stämma in tillsammans med profeten Jesaja och utbrista: Låt oss vara glada och jubla över hans frälsning (Jes 25:9). Det är precis som i Psalm 136. HERREN frälste sitt folk ur Egypten, ja HERREN har frälst oss från synden. Ja, Kristi försoningsverk, hans död och uppståndelse är grunden, fundamentet för hela vårt kristna liv. Det är en ständig källa till glädje. Vetskapen om att Jesus besekrat, synd, död, Satan och helvetet ger oss salig lycka. Det ger oss en grundton av glädje i livet, under lidande, genom lidande, i lindande.

Frälsningen genom Kristi kors och uppståndelse är den djupa *grunden* för glädjen. Det är orsaken och källan. Där hittar vi varje dag den djupaste anledning till att prisa och lova Gud. Han har räddat oss från själva döden. Vi har i Kristus del av Jesu seger. Vi har sekrat i Kristus. Inga förlorare finns i Jesus-laget. Vi får hans vinst.

Frälsningen genom Kristi kors och uppståndelse är själva *ämnet* för glädjen och lovprisningen. Det är den som vi framför allt borde tacka för varje dag. Psalm 136 beskriver och skildrar hur Herren varit trogen sina löften och frälst och lett sitt folk i det förgångna och hur han på nytt kommer att rädda och leda oss. Psalmisten påminner oss om att Gud visat oss nåd på många sätt och därför har vi också lika många skäl till att tacka honom. Vi får tacka Herren vår Skapare för skapelsen. Vi får tacka Herren vår frälsare för hans seger för oss. Vi får tacka Herren vår beskyddare och ledsagare för hans omsorg om oss genom livet. Tack Jesus för din död och uppståndelse som jag får leva i!

*Herre Kristus,  
du som har uppstått för att jag skulle leva med dig,  
låt mig idag stå upp till att tjäna dig  
och vandra i din uppståndelses kraft.  
Amen. (Giertz)*

**Frälsningen  
genom  
Kristi  
kors och  
uppståndelse  
är den djupa  
grunden för  
glädjen.**

# Kristus igår och idag: Om Guds Son i kyrkans gudstjänst.

Detta är en liten bok men som fyller ett stort syfte. Bra och lättillgängliga skrifter om högmässans *ordo* med utgångspunkt i Skriften är inte lätta att finna. Men i den nya småskriften från FFG av Jakob Appell lyckas författaren enkelt och klart visa kontinuiteten mellan vad Jesus gjorde *då*, såsom evangelierna rapporterar, och vad han gör *idag* genom sin kyrka i väntan på hans återkomst. Boken är inte ett litet kompendium i liturgik, utan en bibelteologisk genomgång av högmässan i dess svenskkyrkliga tradition. Just därför uppfyller den på bästa sätt vad baksidestexten gör gällande, att denna skrift passar för nykristna, regelbundna gudstjänstfirare, kyrkvårdar, musiker och andra. Detta är en perfekt bok att använda för olika samlingar med dessa kategorier, men också i tematiska Bibelstudier om högmässan skulle denna skrift vara en god resurs.

Med start i Jesu egen kallelse och sändning gör Appell den nödvändiga distinktionen mellan lärjunge och apostel och hur Jesus redan då, via det apostoliska ämbetet, förbereder för Kristus idag. Den uppståndne Herren som möter i och med de medel han har gett sin kyrka och de arbetare han kallat till skörden. De tolv apostlarnas ämbete var givetvis unikt och fundamentalt för allt vad apostolisk tro heter, ögonvittnen och befullmäktigade sändebud med Jesu auktoritet som de var. Men kyrkans skörd behöver arbetare fram till Herrens återkomst. Därför avlöstes de tolv av andra arbetare och nya generationer med samma ärende och med Jesu fullmakt att "bära herden Jesus, det han sade och gjorde, till jordens alla folk" (sid. 11).

Efter att ha lagt fast ämbetets nödvändighet så ger Appell pedagogiskt åtta punkter från evangelierna som sedan får belysa Jesu handlande i högmässan. De kan sammanfat-



tas så här: 1. Jesus kom till folk, såsom kvinnan vid Sykars brunn (Joh 4:1ff). Han kommer till oss idag i gudstjänsten enligt sitt löfte (Matt 18:20). 2. Jesus förlät synder (Mark 2:1ff) och förlåter synder idag genom kyrkans tjänare, sända att göra det Jesus gjorde. 3. Jesu förbarmade sig (Luk 7:11ff; Matt 14:32) och han gör så än idag när vi ropar vårt *kyrie* som mynnar ut i vårt *gloria*! 4. Jesus undervisade (Luk 4:16ff) och han undervisar när hans kyrka läser Guds Ord och när det utläggs rent och klart. 5. Jesu hörde och besvarade för-

böner från sjuka (Mark 2:1ff), besatta (Matt 9:17) och fyllde ibland det rent materiella behovet (Joh 2:3). Idag, genom både enskild bön och kyrkans allmänna förbön i gudstjänsten, får vi bära fram oss själva och andra till Jesus. 6. Jesus låg till bords med syndare (Luk 15:1), idag dukar han denna måltidsgemenskap i sin heliga nattvard till syndernas förlåtelse, liv och salighet. 7. Jesus välsignade människor och vid sin himmelfärd lyfte han sina händer till välsignelse (Luk 24:50) och när vi mottagit frukten av Jesu försoningsdöd i nattvarden, dröjer sig Jesus kvar och välsignar. 8. Jesus lämnade de byar och sammanhang han besökte efter att ha utfört sitt verk. Hur det togs emot avgjorde om avskedet blev till dom eller omvändelse. Högmässan har, likt Jesu dagsverke, ett slut. "Men han lämnar inte, när han fått en plats i hjärtat" (sidan 52). I gudstjänsten kommer han ständigt till oss så att vi troget väntar på hans återkomst i härlighet.

Denna lilla bok visar på ett gott och tydligt sätt hur Herren Jesus som vår herde gör sitt verk i sin kyrkas sjukhus för syndare, igår, idag och i evighet. Tills den dag då han kommer åter i härlighet.

MAGNUS MAGNUSSON



Beställ FFGs småskrifter genom att kontakta expeditionen på [info@ffg.se](mailto:info@ffg.se).  
Kostnad: 50 kr/st, 10 ex eller fler 40 kr/st. Frakt tillkommer.

## Pro Veritate: Ny logo

Som tidigare har meddelats här i *Hälsning* (nr 4, 2022) har Församlingsfakulteten startat ett eget förlag, *Pro Veritate*. Nu har det även tagits fram en logotype för förlaget och du ser den här bredvid. I den tidigare artikeln om förlaget gavs motiveringen till det nya namnet: ”*Pro Veritate* betyder ’För Sanningen’ (av lat. *veritas*, sanning). Namnet uttrycker därmed vad som är syftet med FFG:s bokutgivning. All forskning och undervisning här handlar om att söka och förmedla sanning – om Gud och hans skapelse, om människan och hennes frälsning. Namnet kan också påminna oss om en samling teser som Martin Luther författade våren år 1518, alltså ett drygt halvår efter de 95 teser som har blivit betydligt mer kända. Dessa senare teser har en talande titel: *Till sanningens [Pro Veritate] utforskande och till tröst för fruktande samveten.*”



## Ny bokutgivning!

Bengt Hägglund: *Arvet från reformationen. Teologihistoriska studier*, i ny, bearbetad upplaga.

Den första FFG-boken som ges ut på Pro Veritate är en nyutgåva av Bengt Hägglunds *Arvet från reformationen*. Denna artikelsamling utgavs första gången år 2002 som nummer 4 i Församlingsfakultetens akademiska skriftserie. I denna andra, bearbetade upplaga har flera tyska citat i den löpande texten översatts till svenska och de tyska citaten flyttats ned till noterna. Dessa översättningar gjordes av Bengt Hägglund själv som en förberedelse för en andra utgåva. Vidare har undertecknad skrivit en inledande uppsats, ”Bengt Hägglunds reformationsforskning”. I den beskrivs vad som är karakteristiskt för Hägglunds förståelse av reformationen, vad som var banbrytande i hans forskning och varför den fick internationellt genomslag.

TORBJÖRN JOHANSSON



Kapellet på *Concordia Theological Seminary* i Fort Wayne, USA.



# Undervisning över gränserna

I anslutning till den årliga teologiska konferensen på *Concordia Theological Seminary* i Fort Wayne fick seminariet fint besök från Sverige. FFG:s studierektor (tillika lektor i NT) Daniel Johansson var inbjuden att medverka med sitt föredrag "Mark's Christology: simple or profound?" Konferensen tog emot över 300 deltagare och många fick på ett pedagogiskt, insiktsfullt och lite humoristiskt vis höra Daniel svara på frågan om Markus-evangeliets kristologi är enkel eller djupgående (både och blev svaret). Andra ämnen som berördes var C. S. Lewis (150 år sedan hans födelse), äktenskap/familj i bibliskt ljus, helgelse och det så kallade woke-fenomenet i kritisk belysning.

Daniel undervisade också en intensivkurs i Hebréerbrevet för studenter på seminariet. Han berättade att han själv lärt sig mycket genom förberedelserna. Hans entusiasm på lektionerna lyste igenom, studenterna fick mycket matnyttigt genom närstudium av grekiska grundtexten, insiktsfulla genomgångar av Hebréerbrevets kristologi och andra viktiga teman.

Själv fascinerades jag över bokens betoning på Guds levande och direkta tilltal (*viva vox Christi*). "Därför säger den helige Ande: *Idag om ni hör hans röst ...*" (3:7) Vid en särskild samling för lärarkåren lyfte Daniel också fram Martin Luthers utläggning av Hebréerbrevet (1517) och visade på potentiella influenser från brevet för Luthers reformatoriska genombrott.

Med från Sverige var även Magnus Magnusson, präst i Torestorps församling och student på STM-programmet. Eftersom programmet är ett samarbete mellan FFG och seminariet kombinerade Magnus deltagande på symposiet med arbete på sin "thesis" ihop med handledaren Charles Gieschen. Chris Barnekow och Naomichi Masaki, som båda varit (och är) så betydelsefulla för framväxten av STM-programmet på FFG, fungerade på lite olika sätt som värdar och Masaki tog i sedvanlig ordning många foton, som kommit också denna publikation till godo!

För undertecknad var det en glädje att få besök från Sverige och dela glädjen som jag själv känner över livet på seminariet. Mina doktorandstudier fortsätter i Sverige från



och med sommaren. Med mig tar jag tacksamhet över att en sådan institution som CTS, med sitt rika gudstjänstliv, sin högklassiga forskning och utbildning på luthersk grund, och sin omfattande globala mission, existerar och kommer oss på FFG och det svenska kyrkolivet till del. Kapacitet och resurser till att bygga upp och stödja teologisk utbildning globalt både finns och förvaltas, även utanför Missourisynodens kyrkogemenskaper. Jag själv är ett exempel, två andra är mina vänner på doktorsprogrammet, Tsegahun Assefa, från den lutherska kyrkan Mekane Yesus i Etiopien, och svensk-bekantingen Dawit Tufa, från den lutherska kyrka i Etiopien som vuxit fram ur ELM-BV:s mission. I den omvälvande tid som vi lever i, för både kyrka och samhälle, är det värdefullt att globalt stå samman med kyrkor, seminarier, och enskilda på *bekännelsens* grund, till ömsesidig *fördjupning* på den grund som Kyrkan måste byggas på för att helvetets portar inte ska få makt över den (Matt 16:18).

JAKOB APPELL



En vy över staden Riga i Lettland där Lutherakademien har sitt säte.



Kyrkan i Keltto. Det utbildningscenter i den Ingermanländska kyrkan där FFG bidrar med extern undervisning.

## FFG i andra länder

FFG:s lärare ombeds ofta att föreläsa eller leda kurser i andra länder. Vi har förutom med CTS i USA också etablerade samarbeten med Lutherakademien i Riga och Keltto i Ingermanland i Ryssland. Biskopen i Ingermanländska kyrkan och rektorn på utbildningscentret i Keltto är båda tidigare studenter på FFG/CTS masterprogram. Från FFG:s sida är det framför allt Timo Laato och Daniel Johansson, våra båda exegeter, som är engagerade i extern undervisning.



# Bibelskola för unga i sommarstaden Göteborg 3–5 augusti

## *De ord som jag har talat till er är Ande och liv*

Undervisningen under tre förmiddagar på årets bibelskola svarar på frågor om relationen mellan Jesus och Bibeln. FFG vill hjälpa att rusta unga vuxna (16–30 år) med kunskapen kring denna för vår tro helt grundläggande tematik. Undervisar gör Torbjörn Johansson och Daniel Johansson.

### 3 augusti – Tro på Jesus men inte på Bibeln?

Är Bibeln nödvändig för tron? Är det möjligt att tro på Jesus men välja bort Bibeln?

09:00 Morgonbön och Pass 1  
10:00 Fikapaus  
10:15 Pass 2  
11:00 Paus  
11:15 Pass 3  
12:05 Middagsbön  
12:30 Gemensam lunch  
14:00–18:00 Frivillig gemenskapsaktivitet

### 4 augusti – Kan man verkligen tolka Bibeln hur som helst?

Vi känner igen situationen: Kristna har olika uppfattningar i en fråga och båda menar sig bygga på Bibeln. Hur ska man veta vad som är rätt?

09:00 Morgonbön och Pass 1  
10:00 Fikapaus  
10:15 Pass 2  
11:00 Paus  
11:15 Pass 3  
12:05 Middagsbön  
12:30 Gemensam lunch  
14:00–18:00 Frivillig gemenskapsaktivitet

### 5 augusti – Vad menar Jesus egentligen?

Evangelierna innehåller en del ord från Jesus som är svåra – att förstå eller att ta till sig. Vilka är de och hur ska vi förstå dem?

09:00 Morgonbön och Pass 1  
10:00 Fikapaus  
10:15 Pass 2  
11:00 Paus  
11:15 Pass 3  
12:05 Middagsbön  
12:30 Gemensam lunch  
14:00–18:00 Frivillig gemenskapsaktivitet

**Anmälan:** info@ffg.se, senast 24/7. Nämn också om du vill ha hjälp med boende.

**Kostnad:** 300 kr. I kursavgiften ingår lunch och fika tre dagar samt en av FFG:s småskrifter.

**Frågor:** Henrik Andersson, henrik.andersson@ffg.se, tel. 072-32 59 470





# Stöd FFG ekonomiskt

## Din gåva gör skillnad!

### v Enstaka gåva

v **Fast månadsgivande** (rek. minst 200 kr/mån).

### v Minnes- och hyllningsgåva

v **Kollekt** i församling eller på läger/konferens. Kollekt-cirkulär finns på vår hemsida.

v **Pelarehall** Att som församling/organisation vara en särskild pelare i Församlingsfakultetens forstsatta arbete. (om FFG:s pelarehall, se sedan)

v **Testamente** En sista gåva till FFG kan du ge genom att tänka på FFG i ditt testamente, det kan bestå av ett förbestämt belopp, delar av eller hela din kvarlåtenskap. Länk till testamentesblankett finns på vår hemsida.

v **Donation** En större gåva kan sättas in på samma sätt som en mindre gåva. Givetvis finns också möjlighet att skänka en gåva anonymt. Välkommen att höra av dig om du vill samtala med oss om hur du vill att donationen används. PIBUS (som driver FFG) är en allmännyttig stiftelse vilket innebär begränsad skattskyldighet.

v **Sponsring av ett nummer av Hälsning** mot ett särskilt omnämnande eller annons.

v **Skänkta aktier** PIBUS är en ideell stiftelse som inte behöver betala reavinstskatt vid försäljning.

v **Skänkt aktieutdelning** Det dras ingen skatt när du skänker utdelning till FFG. På så vis blir 70 kr från dig 100 kr för oss. Detta gäller både börsnoterade företag och fåmansbolag. Kontakta din bank och fyll i en blankett så bidrar du till arbetet. Blanketten måste fyllas i innan bolagsstämman (ofta april).

Bankgiro: 622-5387

För stående överföring finns följande konton:

+ SEB 5760-100 45 54

+ Handelsbanken 6691 – 736 137 998

+ Swedbank 8105-9, 983 435 155-4

+ Nordea 3016 17 133 27

För gåvor från utlandet IBAN: SE38 6000 0000 0007 3613 7998 – BIC: HANDSESS

Swish: 123 100 84 5

## Din församlings gåva gör skillnad

### Församlingsfakultetens pelarehall

*Men om jag dröjer vill jag att du ska veta hur man bör bete sig i Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval.*

1 Tim 3:15

#### Att vara en pelare i FFG:s arbete innebär följande fem åtaganden:

1. Att minst en gång om året ta upp en kollekt till FFG, förslagsvis på Apostladagen
2. Vara behjälplig med att distribuera Hälsning i församlingen
3. Informera om Fakultetens dag (höst) och Bibelkonferens (vår)
4. Distribuera FFG:s informationsfoldrar
5. Ha FFG:s publikationer till försäljning på församlingens bokbord

#### Att vara en pelare i FFG:s arbete medför också fem förmåner:

1. Medlemskap i FFG:s framtidsgrupp
2. Kostnadsfritt deltagande för två församlingsmedlemmar på avgiftsbelagda kurser och konferenser på FFG
3. Fem exemplar av varje ny småskrift
4. Ett exemplar av varje ny bok
5. Besök av FFG:s lärare med predikan och/eller föreläsning i församlingen

**Uppmuntra din församling att bli en pelare för utbildning av nästa generations förkunnare! Ta kontakt med FFG [info@ffg.se](mailto:info@ffg.se)**



## Lär dig läsa hebreiska! – Grundkurs i gammaltestamentlig hebreiska

Varmt välkommen till en kurs där du får lära dig att läsa enklare text på hebreiska och som ger förutsättningar att fortsatta läsa GT på grundspråket, på egen hand eller under handledning.

Under hösten 2023 ges möjlighet att läsa introduktionskursen i gammaltestamentlig hebreiska på FFG. Denna kurs ger grunderna till grammatiken och gör det möjligt att med hjälpmedel läsa enklare gammaltestamentlig hebreisk text. Ta vara på möjligheten att kunna blicka in i tre fjärdedelar av Bibeln på grundspråket!

**Kurs:** Grundkurs i bibelhebreiska

**Lärare:** Jonatan Ådahl

**Deltagande:** På plats, men det finns möjlighet att delta på distans via länk.

**Omfattning:** Motsvarande 10 sp.

**Startdatum:** Kursstart 21 augusti

**Lektionstillfällen:** Måndagar och torsdagar

**Sista anmälningsdatum:** 15 juni

**Information och anmälan:** info@ffg.se, 031-778 35 40



## Bibelkonferens 23–24 februari 2024

Församlingsfakulteten arrangerar åter en bibelkonferens 23–24 februari 2024. Ämnet denna gång är den Helige Ande (den tredje personen i Treenigheten). Vi får lyssna till bibel-exegetiska och systematisk-dogmatiska föredrag som hålls av olika experter. Bland andra medverkar professor Charles Gieschen och FFG:s egna lärare.

## Sen ansökan till studier inför hösten?

Hann du eller någon du känner inte att anmäla sig till teologiska studier i höst? Ge inte upp. I mån av plats på Fjellhaug är det fortfarande möjligt att ansöka om studieplats på FFG. Det gäller båda de utbildningar som FFG erbjuder: *Teologiskt basår*, 1 år, hel- eller halvfart (60 studiepoäng) och *Bachelor i Teologi & och Mission*, 3 år (180 studiepoäng).

Om någon fortfarande överväger studier men tvekar inför att flytta till Göteborg vill vi påminna om den nya möjligheten att studera på distans med campus-träffar. Kontakta oss om du önskar mer information kring hur detta fungerar: studiehandledare@ffg.se eller ring 072-325 94 70 så hjälper vi dig.







## Fördjupning när du vill

Du har väl inte missat att det går att ta del av Församlingsfakultetens arbete också digitalt? FFG har två poddar som regelbundet kommer ut med nya avsnitt. Dels finns "FFG-podden" som tar upp flera olika ämnen ur olika perspektiv och med olika gäster och dels finns "Predikoverkstan" där våra lärare i exegetik hjälper till med förberedelserna inför söndagens texter. Du hittar dessa avsnitt både på vår hemsida och på de ställen där andra poddar går att finna.



## Fakultetens dag FFG 30 år

Lördag 11 november

## Gunnels Massage

Djupgående svensk klassisk massage.  
Nu även med Medicinsk laser.

[www.GunnelsMassage.se](http://www.GunnelsMassage.se)



**Stöd gärna FFG genom annonsering.**

# FFG:s goda grannar – Credo

*Intervju med Pierre Nordling.*

**H**älsnings redaktion har stämt möte med Pierre Nordling i vårsolen på FFG:s balkong.

**Hej Pierre! Det är inte ovanligt att man stöter på dig på Församlingsfakulteten. Vem är du och vad gör du här?**

Jag heter Pierre Nordling. Jag är gift och har två döttrar och bor i Västra Frölunda. Jag har arbetat inom olika kyrkor och med socialt arbete, men de senaste fem åren har jag jobbat som verksamhetsansvarig på Credos studentdel. När vi för fyra år sedan fick möjligheten att hyra en kontorsdel i FFG:s vackra byggnad på Ekmansgatan så var det ett bönesvar eftersom huset ligger väldigt bra i förhållande till universitetet i stan. Därför kommer det inte sällan upp studenter till vårt kontor och umgås med oss och får möta elever och personal på FFG. Numera arbetar jag också en del för *International Fellowship of Evangelical Students* (IFES) som är en internationell organisation som hjälper nationella rörelser som exempelvis Credo Sverige.

**Kan du berätta om Credo och dina uppgifter där?**

Credo är en skol- och studentorganisation som firar 100 års-jubileum nästa år. För många, i synnerhet för människor i den svenskkyrkliga traditionen, har Credo genom konfirmationsarbete, skol- och studentarbete varit en viktig och god kraft i en alltmer sekulär värld. Inte minst genom de läger som Credo anordnar på sin fjällgård i Sälenfjällen.

Min uppgift i denna organisation har varit

att utveckla och leda studentarbetet på Sveriges högskolor och universitet.

**Hur upplever du grannskapet med Församlingsfakultetens egen verksamhet?**

Vi har väldigt mycket gemensamt! Exempel på detta är framförallt den höga synen på Bibeln, men jag har också upptäckt att vi har många gemensamma uppfattningar kring teologiska frågor. Direkt när vi kom hit till FFG har vi upplevt ett syskonskap och det har under åren utvecklats en vänskap som vi verkligen värdesätter högt. Vi hoppas från Credos sida att vi kan fortsätta vår resa tillsammans under många år framöver.



**Hur skulle du beskriva miljön på FFG för någon som inte varit här?**

Jag skulle säga att kulturen på FFG verkligen bjuder in till goda och djupa teologiska samtal och reflektioner, men också ett engagemang för enskilda människor som jag upplever ovanligt i högskolevärlden. Inte sällan kan man studera på en högskola och uppleva att man är en i mängden som inte blir sedd, men på FFG upplever jag att både personal och studenter ser varandra och de som kommer hit. Utan detta skulle jag säga att teologin blir ihållig och ytlig. Det är ju i mötet med människor som tron och teologin blir en faktisk verklighet. När man ser och bryr sig om sin nästa. Detta tycker jag präglar miljön på FFG.

Vi tackar Pierre för intervjun och intygar att det goda grannskapet och syskonskapet med honom och övriga Credo-medarbetare upplevs ömsesidigt.

**På FFG upplever jag att både personal och studenter ser varandra och de som kommer hit.**