

Pro Veritate – FFG:s nya förlagsnamn

Församlingsfakultetens böcker och småskrifter har hittills i huvudsak getts ut på Församlingsförlaget, vilket har ägts av *Din Bok*. När *Din Bok* lades ned i somras så upphörde även Församlingsförlaget. FFG kommer i fortsättningen att ge ut sina böcker på det egna förlaget *Pro Veritate*. Som många av *Hälsnings* läsare minns, fanns det i Uppsala ett annat förlag med detta namn, men det är avvecklat sedan ett par decennier och nu har FFG efter tillstånd från arvingarna tagit över namnet och registrerat det.

Pro Veritate betyder ”För Sanningen” (av lat. *veritas*, sanning). Namnet uttrycker därmed vad som är syftet med FFG:s bokutgivning. All forskning och undervisning här handlar om att söka och förmedla sanning – om Gud och hans skapelse, om människan och hennes frälsning.

Namnet kan också påminna oss om en samling teser som Martin Luther författade våren år 1518, alltså ett drygt halvår efter de 95 teser som har blivit betydligt mer kända. Dessa senare teser har en talande titel: *Till sanningens [Pro Veritate] utforskande och till tröst för fruktande samveten*. Syftet med Luthers forskande och disputerande hade alltså denna dubbla målsättning: att utforska sanningen och att ge tröst. De båda målen är naturligtvis inte tänkta som två olika saker utan *just den sanning som utforskas i den heliga Skrift innebär tröst för samvetet*. Det som Luther utvecklar i teserna är nämligen den ”reformatoriska upptäckt” som gjorde att han kände sig helt och hållet född på nytt och som om han hade gått in genom paradiset port. Många forskare menar att det är i dessa teser som vi för första gången ser hans reformatoriska upptäckt uttryckt i skrift

medan andra vill datera upptäckten långt tidigare. Men oavsett när den reformatoriska upptäckten gjordes, så hjälper titeln på teserna oss minnas att sökandet efter Skriftens *sanning* alltid ska vara inställd på ett mål: det ska bli till *tröst* för människor.

Den fruktan som Luther nämner i titeln (”för fruktande samveten”), griper människor som kommer nära den levande Guden. I Bibeln skildras mötet med Herren som något som föder fruktan och bävan. Det hör samman med Herrens storhet och helighet. Det enda som då kan skänka människan tröst är evangelium, att Gud möter oss i Kristus. Han har kommit för att bära bort all vår synd och dö för den på korset. Så möter vi Gud i lag och evangelium, till dom och frälsning, till död och liv. Det är sådana ”fruktande samveten” som Luther beskriver i sin titel.

Det finns också en annan fruktan som vi kan tänka på i teologistudiets sammanhang: fruktan att Bibeln inte håller i granskningen av vad som är sant, att den inte är historiskt tillförlitlig, att den innehåller fel, att den inte ger ett klart budskap o.s.v. Allt detta är också former av attacker från den onde som en kristen får genomgå, inte minst den som vill fördjupa sig i Bibelns budskap. Även i detta fall blir ”utforskandet av sanningen” det som ger tröst. Den teologiska forskning och undervisning som bedrivs på FFG har som målsättning just detta, att utforskandet av sanningen ska vara till hjälp i både lagens anfäktelser och i tvivlens mörker. Vi ber att även vårt förlag *Pro Veritate* ska få främja denna målsättning.

TORBJÖRN JOHANSSON
rektor

Ny småskrift på väg! ”En röd tråd – Löftet om Jesusbarnet i Skriften”

Timo Laato har skrivit en ny småskrift som följer en röd tråd genom Bibeln: löftet om kvinnans säd som ska krossa ormens huvud.

Småskriften kan läsas som en fristående fortsättning på Timos småskrift: *Julevangelierna*. Denna har varit slutsåld men har nu trycks på nytt så att den kan köpas tillsammans med den nya.

”En röd tråd: Löftet om Jesusbarnet i Skriften” kommer att skickas ut till alla er som har skänkt en gåva det senaste året.

Köp gärna fler småskrifter och hjälp oss så att sprida dem. Ju fler som säljs, ju fler nya titlar kan FFG ge ut. Tack för din gåva och din hjälp!

Pris för småskrifterna: 50 kr/st.
Vid köp av båda: 80 kr under december månad.

Vid köp av mer än 10 st, 40 kr/st.
Porto tillkommer.

